

# Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.  
Mattheüs 28:19



## NIEUWSBRIEF

Nummer 97

maart 2007

Santa Bárbara do Tugúrio

---

"En van Godswege in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug." Mat.2:12  
Lezen Mat.2:1-12

### Een andere weg.

De Christenen zijn helemaal vertrouwd met de Bijbelse verhalen over de geboorte van Jezus en de wijzen uit het Oosten, die door God gewaarschuwd werden dat ze langs een andere weg terug moesten gaan naar hun land. Misschien heeft God deze afgelopen feestdagen ook wel een boodschap voor ons gehad: "Ga een andere weg."

De Christenen over de gehele wereld hebben zo hun tradities voor het vieren van Advent en Kerst. Bij het voorbereiden van die feestdagen kunnen we soms helemaal opgaan in de drukte van cadeautjes kopen, versieringen, nieuwe kleren kopen, speciale maaltijden voorbereiden, visites maken enz. enz. En dan is Kerst voorbij en wij zijn heel snel weer terug in het oude patroon, de oude wegen. De wijzen hoorden God zeggen "Ga terug langs een andere weg."

Vandaag mogen wij aandacht schenken aan het Woord van God en misschien moeten wij een andere weg nemen. De weg van Jezus, wiens geboorte we pas herdacht hebben, is de weg waarin we onszelf vergeten en waarin we aan andere mensen denken, en waarin we proberen de wil van God in praktijk te brengen in deze wereld. Zou dat de andere weg zijn die God voor ons allen heeft? Als we Gods opdrachten gehoorzamen, dan zijn we Gods medewerkers om de beloften van Hem te vervullen. In welk aspect hebben wij het nodig om een andere weg te kiezen, om God meer getrouw te dienen?

Gebed: Geliefde Vader, help ons dat we Uw roepstem beter zullen verstaan als wij een nieuwe weg moeten volgen en misschien anders moeten gaan leven, zodat wij beter afgestemd zullen zijn op Uw Woord. Help ons om Uw Woord gehoorzaam te zijn. In Jezus Naam.

Geliefde zendingsvrienden en medestrijders.

In alle dingen zijn wij blij en dankbaar aan de Heer die ons toch in alles in het afgelopen jaar nabij is geweest. Vele zegeningen hebben we ontvangen en ook moeilijke momenten hebben we moeten doormaken. Maar wat geweldig is het dan, dat wij onze Heer hebben die altijd onze toevlucht is en altijd voor ons zorgt! Wij zijn dankbaar dat de Heer ons zendingsvrienden, sponsors, bidders, en een bestuur heeft gegeven, die zich allen hebben ingezet voor het zendingswerk in Santa Bárbara do Tugúrio. Lieve mensen, héél hartelijk dank voor alles wat wij mochten ontvangen in het afgelopen jaar.

### **Temperatuursverhoging van de aarde.**

Vast en zeker zult u in Nederland ook veel horen en nog, over dit onderwerp. In vele landen en plaatsen heeft dit al zijn uitwerking gehad. Zelfs ook hier in Santa Bárbara do Tugúrio. Vanaf Kerst en tot op vandaag hebben wij bijna alle dagen regen. Voor vele mensen hebben deze tropische regens veel problemen gegeven. Berghellingen die door erosie naar beneden kwamen. Asphaltwegen zakten in elkaar en veroorzaakten diepe kraters in de wegen. Ook hier in Santa Bárbara do Tugúrio. Huizen die volledig bedolven werden door de zandverschuivingen. Vele overstromingen waren er door heel Brasil heen. Op een woensdagavond viel er in Santa Bárbara do Tugúrio. zoveel regen, dat de straat rioleringen voor ons huis het niet konden verwerken en in korte tijd werd de straat een ware rivier. In een mum van tijd stroomde het vieze modderwater ons huis binnen. De kamer, gang, de keuken en een slaapkamer kwam 8 cm hoog onder het vieze modderwater te staan. Onze broeders en zusters die naar de kerk wilden gaan, die vlak bij ons huis is, kwamen even bij ons schuilen. De dienst ging niet door, maar allen stroopten de mouwen op en begonnen het huis schoon te maken. Dat kon omdat de regen minder werd en tenslotte ophield.

Ook vlak bij de crèche is door de jaren heen veel erosie ontstaan. Ook daar is al veel schade aangericht, allemaal veroorzaakt door de vele tropische regens. Onze trampoline, waar nog maar kort een dak overheen was gemaakt, moet afgebroken worden vanwege de verzakking van de fundamente. Onze speeltuin voor de kinderen mag niet meer gebruikt worden vanwege het wegzakken van de grond. Vandaag kwam de burgemeester een bezoek brengen aan de crèche en zag de schade die ontstaan was. Hij beloofde aan ons om ons te gaan helpen.

Een nare zaak is ook dat de asfaltweg naar Barbacena niet meer te gebruiken is. Er is namelijk een heel groot gat in de weg ontstaan. Er is geen verkeer meer mogelijk. Om in Barbacena te komen moeten wij 65 km omrijden. Deze nare toestand kan nog wel maanden duren totdat het gerepareerd is. Voor ons geeft dit veel financiële problemen. Een reis van 130 km extra rijden, is geen kleinigheid. Wij hebben al onze commerciële relaties, bankzaken, doktoren enz. enz. in Barbacena.

### **Kerk en Evangelisatie.**

Zoals alle jaren is Kerstfeest een unieke gelegenheid om het Evangelie aan de mensen te brengen. Ook ons laatste Kerstfeest mochten wij weer vele mensen bereiken. De kinderen van de crèche met hun ouders en broertjes en zusjes tot 12 jaar werden uitgenodigd. We hadden eerst een dienst in een grote zaal die de burgemeester aan ons leende en daarna een



de Kerstmaaltijd smaakte heel lekker, velen gingen hun bordje voor de 2<sup>e</sup> keer opscheppen.

heerlijke kerstmaaltijd in de crèche. Daarna snoep en cadeautjes voor de kinderen. We zijn dankbaar dat het ook in het jaar 2006 weer mogelijk was om op deze manier Gods liefde te laten zien. Vele mensen hebben hun bijdrage daaraan geleverd en daar zijn we erg blij mee!! We bidden dat Gods Woord, een zaadje dat gezaaid werd, vrucht mag gaan dragen.

### **Boa Vista.**

Het is niet mogelijk , in deze tijd van regen, om nog visites te brengen bij mensen in Boa Vista. We schreven in voorgaande brieven over hen. We hebben gehoord dat daar ook een familie met een aantal kinderen hun huis kwijt zijn vanwege de regens. De weg daarheen is onbegaanbaar geworden voor auto's.

### **Ongeluk(je).**

Het is héél fijn om zó kerstfeest te mogen vieren, maar het geeft ook veel werk en drukte! De dag na het kerstfeest, nadat alles weer was opgeruimd en schoongemaakt, moest Govert naar Barbacena en Magna met haar

dochtertje van 15 maanden en Marlies gingen mee. Op de terugweg was Govert zó moe en slaperig, dat hij werkelijk achter het stuur in slaap viel. Wij zaten druk te babbelen en merkten het pas toen Govert met behoorlijke snelheid de berm in reed. Gods bewarende Hand was over ons. Govert reed naar rechts. Als hij naar links zou zijn gereden dan waren we de afgrond ingestort of tegen een tegemoet komende auto aangereden.... Bij stilstand bleek het rechter voorwiel helemaal schuin te staan. In de achterruit konden we weer op de weg komen en heel langzaam konden we naar huis rijden. Als Govert in de vooruit zou proberen om weer op de weg te komen, dan zou hij ook in een flink gat terecht zijn gekomen. We hebben God gedankt voor Zijn bewaring over ons!! Maar sluimeren achter het stuur kunnen we niemand aanraden.

### **Studies.**

Twee medewerksters, Daniëlle, de echtgenote van pastor Fernando en onze schoondochter Lourdes hadden allang het verlangen om weer te gaan studeren op de universiteit en wel voor pedagoge. Voor de crèche is het heel belangrijk en ook een eis die de Braziliaanse wet gesteld heeft. Lourdes die de algemene leiding heeft op de crèche, moet gediplomeerd zijn als pedagoge. Beiden hadden al jaren niet meer gestudeerd maar samen baden ze "Heer als het Uw wil is dat we gaan studeren, laten we dan slagen voor het toelatingsexamen." Beiden zijn ze geslaagd!! Toch.....omdat het studeren, betekent elke avond met de bus naar Barbacena en daarnaast het werk van de crèche en hun gezinnen en dan nog de kosten van de studies, zou het bij nader inzien te zwaar worden. Daarom hebben ze besloten om een schriftelijke cursus te doen. Die cursus is erkend en het is aan alle kanten beter voor hen.

### **Vakantie van het Educatief Centrum Nieuwe Morgen.**

Zoals elk jaar heeft de crèche weer vakantie gehad en het nieuwe jaar is nu weer begonnen. De meeste kinderen zijn op school overgegaan. Ook onze oudste kleindochter "Eunice" is naar de tweede klas gegaan. Er zijn ook weer nieuwe inschrijvingen gedaan voor de scholen en ook voor de crèche. Tijdens de vakantie werd de tijd goed benut o.a. voor het maken van de wasmachine, die naar Barbacena moest. Er moest ook, volgens de wetten van Brasil,



Letícia bij het nieuwe kleine toilet, gemaakt voor de kleintjes.

waar we natuurlijk rekening mee hebben te houden, een toilet gemaakt worden met een wasbakje en een douche voor de kleinste kinderen. Zij mochten niet meer gebruik maken van de douches en toiletten van de medewerkers.

### **Financiën.**

Elk jaar in de maand mei worden in Brasil de salarissen verhoogd. Dit jaar met 8,5%. Dat betekent dat Pastor Fernando en alle medewerkers van de crèche meer moeten ontvangen. Het is voor ons heel zwaar en moeilijk en in feite niet op te brengen als de Heer niet iets groots gaat doen. Wijzelf hier proberen al het



Hermogenus en Pastor Fernando zijn kartonnen dozen bijeen aan het binden om te verkopen

mogelijke om de inkomsten te verhogen. Zoals bijv. oude kartonnen dozen opsparen en verkopen. We zijn ook begonnen om schoonmaakmiddelen te maken om te verkopen. Dit gaat toch wel wat moeizaam. Wilt u alstublieft eens kijken of u uw bijdrage voor het zendingswerk in Santa Bárbara do Tugúrio kunt verhogen??? Wat God u in het hart geeft daar zijn we blij mee!!!

### **25 jarig zilveren jubileum!!**

Dit jaar, in oktober, willen we hier graag een bijzonder feest organiseren. We vieren dan namelijk dat de kerk 25 jaar bestaat!! Als u hiervoor een speciale bijdrage wilt geven, wilt u dat dan speciaal vermelden, "zilveren Jubileum".

### **E-mail nieuwsbrief.**

Wist u dat we ook maandelijks een e-mail nieuwsbrief verzenden? Wilt u deze ook ontvangen, stuur dan een e-mail naar [info@zendingbrazilie.nl](mailto:info@zendingbrazilie.nl)

## Foto-impressie kerst 2006.



Kerstspel van de grote kinderen door Pastor. Fernando gemaakt en ingestu-deerd met de kinderen.

Saymon en Michaël waren ook heel blij met hun trein en tractor



Zelfs grote meisjes van de crèche zijn heel blij met hun kerstcadeau, een groot pluchebeest.

### Actie operatie Saymon.

In 2003 hebben Rein en Nellemieke Lammers een bezoek gebracht aan Govert en Marlies Jonker in Brazilië. Tijdens hun bezoek daar hadden ze een bijzonder contact met Saymon, een alleraardigst jongetje van 8 jaar oud en een zoon-tje van de zus van pastor Fernando.



Saymon heeft een ooglid dat niet open kan, dus Rein gaf hem al gauw de naam, "de man met de eeuwige knipoo!" Govert vertelde toen dat het oog redelijk eenvoudig zou zijn te opereren, zodat het ventje niet zo verder door het leven moet.

Rein en Nellemieke hebben een actie gestart om het bedrag voor de operatie (€ 1500,-) bijeen te verzamelen. Gaarne willen wij deze actie ook onder uw aandacht brengen. Indien u ook een bijdrage wilt geven, kan dat op de bank- of girorekening van de stichting onder vermelding van "operatie Saymon". U kunt ook gebruik maken van onderstaande machtiging.

### Financieel steunen

Wilt u het werk van Govert en Marlies ook financieel steunen, vul dan bijgaande bon in en stuur die naar de penningmeester.

---

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig/maandelijks<sup>1)</sup> een bedrag van

€ \_\_\_\_\_ af te schrijven van mijn bank/postbank<sup>1)</sup> rekening.

Dit bedrag is bestemd voor:    het evangelisatiewerk van Govert en Marlies<sup>2)</sup>  
  het kinderadoptieplan<sup>2)</sup>  
  operatie Saymon<sup>2)</sup>

Naam: \_\_\_\_\_ Adres: \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_ (Post)bankrekening: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Handtekening: \_\_\_\_\_

1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

2) Vul het vakje van uw keuze in.

# Stichting Zending Brazilië voor Christus

---

## Bestuur:

Voorzitter: Br. Gijs Hendriksen  
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 – 656290)  
Secretaris: Br. Wim Boneschanker  
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591 – 622190)  
Penn. meester: Br. Roel Pothof  
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)  
E-mail: info@zendingbrazilie.nl  
Internet: www.zendingbrazilie.nl

## Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof – Drachten  
Ds. G. de Klein – Assen  
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen  
Evangelist F. Du Fossie - Mortsel (België)  
Voorganger Evangelische Gemeente

## Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272  
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio  
Minas Gerias Brazilië  
E-mail: siena@net-rosas.com.br  
Telefoon: 0055-3233651135

## Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Door uw giften op één van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425  
Postbank nummer 43.05.531  
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij u er op attenderen dat uw giften fiscaal verrekenbaar zijn.

Inschrijffnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

## Adreswijzigingen:

St. Zending Brazilië voor Christus  
p/a De Koningsvaren 20  
7701 MJ Dedemsvaart