

Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Mattheüs 28:19



NIEUWSBRIEF

Nummer 102

juli 2008

Santa Bárbara do Tugúrio

Lezen Johannes 21:1-14

"Jezus kwam en hij nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis".

Johannes 21:14

De zaak van Jezus Christus in handen van mensen - kan daar ooit iets goeds van terecht komen?

"Ik ga vissen" zegt Petrus. Beeldspraak voor de activiteit van de leerlingen van Jezus, beroepsvissers, die voortaan "vissers van mensen" waren om mensen samen te brengen in het Koninkrijk der hemelen. Maar ze vissen tevergeefs. Het lijkt zinloos voor de discipelen van Jezus, om moedeloos van te worden! Aan het einde van de nacht, wanneer de morgen aanbreekt dan komt Jezus en zegt waar ze hun netten moeten uitgooien. Als ze dan gehoorzaam zijn aan Jezus, dan gebeurt ook het onverwachte, het is niet meer zinloos. Jezus zegent hun gehoorzaamheid. Is dat niet hetzelfde voor u en voor mij? Gehoorzaamheid wordt gezegend. Het heeft altijd zin om te doen wat Jezus zegt, ook al zien wij dat niet altijd onmiddellijk. Het is altijd goed om in de naam van Jezus bezig te zijn ook al zijn er voor ons wel eens teleurstellingen of tegenslagen. Eenmaal mogen we Jezus ontmoeten en met Hem maaltijd houden en dan is het eind goed al goed! Jezus weet wat Hij doet en wat Hij doet is liefde ook al begrijpen wij niet altijd alles. Laten we in afwachting van Zijn komst actief zijn, bezig zijn. De nacht is nog niet gevallen . God is goed en Hij is liefde.

Gemeentenieuws.

Vanuit onze Gemeente wordt veel geëvangeliiseerd in omliggende gehuchtjes van Santa Bárbara do Tugúrio. We willen u graag de namen van die gehuchtjes en plaatsjes doorgeven want dan kunt u in de gebeden die



Het groepje met broeders en zusters van onze kerk op bezoek bij de mensen in Contendes.

plaatsjes bij de Heer brengen. Het is Paciencia, Antunes, Contendes, Galego en de steden Mercês en Santa Rita de Ibitipoca. In Mercês, een stadje, 25 km bij ons vandaan zijn we ook gaan werken voor God. Er was daar een kerkje dat al 5 jaar leeg stond. We hebben dat kunnen huren, enkele broeders hebben financieel geholpen en voorlopig huren we het kerkje huren voor één jaar. Het is wat

opgeknapt en op 7juni is de officiële openingsdienst geweest in het kerkje. Er waren veel mensen uitgenodigd, waaronder ook voorgangers van andere Evangelische kerken in Mercês. Er waren 4 voorgangers gekomen, waar we erg blij mee waren, want als er onderling een fijn contact is kan alleen maar goed zijn. De Heer heeft haast dat Zijn Woord wordt verkondigd en dat er mensen hun leven aan Jezus geven. Als iedereen zo samen werkt kan de Heer tot Zijn doel komen. Er is in Mercês dienst op donderdag- en zaterdagavond. Hier in Santa Bárbara do Tugúrio op woensdag- en zondagavond. Er is al een aardig groepje dat daar naar de kerk wil gaan, vooral ook mensen die afgevallen zijn en ook die vroeger in dat kerkje naar de diensten gingen. Ze hebben hun leven opnieuw aan de Heer gegeven en willen weer met Hem verder.

Er is een mooie naamplaat gemaakt en voor de kerk, boven de ingang bevestigd.



"Volle Evangelie Gemeente, een familie die uw familie wil zegenen en dienen."

Evangelisch centrum nieuwe morgen (cena)

Het bouwproject.

De ruimten waar de naai- en computerlessen gegeven worden zijn ruimten die voorlopig afgetimmerd zijn in de grote zaal. De zaal die voor speciale gebeurtenissen gebruikt wordt. Er was begonnen met het metselen van nieuwe zaaltjes en de burgemeester beloofde een metselaar te sturen. Maar tot op vandaag heeft hij de belofte nog niet waar gemaakt. Van broeders en zusters hebben we een bijdrage ontvangen om die zaaltjes af te bouwen. Dus we hebben nu 1 metselaar die alles alleen doet.

Een dezer dagen moest het platte dak erop gemaakt worden. Dit is echt op Braziliaanse wijze gebeurd. Ongeveer 20 mannen werden gevraagd om te helpen. Een stel mannen maakt het cement, een ander stel werkt de emmers met cement naar boven en boven staan weer een stel mannen die de cement over de houten plafond ondersteuning verdeelen. Het moet dan af en toe nat gemaakt worden en dan na 14 dagen ongeveer wordt het hout er onder weg gehaald en is het dak klaar.



Een heleboel mannen helpen met het maken van het platte dak op de zaaltjes van de crèche.

De mannen die meegeholpen hebben krijgen allemaal iets te eten en te drinken en zijn daarmee tevreden en ook wij zijn tevreden omdat er weer een zware klus is klaar gekomen in maar enkele uurtjes tijd.

De Heer vraagt van ons dat we vrucht dragen, en wij mensen willen ook altijd graag vrucht zien en dat is vaak moeilijk, maar toch af en toe worden we verblijd met iets leuks van de kinderen op de crèche. Bijvoorbeeld:

Een meisje van ongeveer 9 jaar, ze heet Joelma. Thuis viel het haar moeder op dat Joelma anders was. De moeder vroeg aan Joelma, "meisje wat is er toch aan de hand met jou, je bent zo anders en je bent niet meer ongehoorzaam." Het antwoord van Joelma was. "ja mamma ik leer op de crèche van tante Danielle, dat het niet goed is om ongehoorzaam te zijn en daarom ben ik nu gehoorzaam.

Een herboren zendingskind.

De gelijkenis van de verloren zoon.

Het is zo bijzonder mooi, ik heb er geen woorden voor, hoe God te werk is gegaan in mijn leven, beste broeders en zusters in de Heer. Ik wil het toch proberen te vertellen in het kort voor u in deze nieuwsbrief. Ik heb de gelijkenis van de verloren zoon uit Lucas 15: 11-32, als gelijkenis genomen, omdat dat het eerste bijbelse stukje was, dat in mij op kwam, toen God mij het besef gaf, wat er allemaal met mij gebeurde. Want eigenlijk was Hij al langer met mijn bezig dan ik dacht, sterker nog Hij heeft mij helemaal niet in de steek gelaten. Ik was het. Ik heb mijn Vader in de hemel in de steek gelaten, omdat ik dacht, dat ik het allemaal zelf kon en beter. Ik dacht het geluk ergens anders te halen, ver van huis, ver van mijn ouders en familie, ver van de zending. Want dat was toch geen leven, vond ik toen. Ik heb alles gedaan wat God verboden heeft, ik ging er op uit en leefde helemaal voor mij eigen, de wereld had gave feestjes. Ik kon uitgaan, roken, drinken en noem maar op, ik raakte in een diepe depressie en was daardoor vaak dronken, door verkeerde keuzes te maken kreeg ik schulden. Ik was diep ongelukkig en begon mijzelf af te vragen, of het dat dan was. In die periode begon er een kleine opening te komen voor God in mijn leven, omdat er ontevredenheid leefde in mijn hart. Al met al heeft dat zeker wel 10 jaar geduurd dacht ik. God werkte langzaam door alles heen, totdat ik echt ging stappen ondernemen.

Na alles wat ik heb meegemaakt, is er 14 jaar in totaal overheen gegaan. In mijn vakantie in augustus/september 2006 veranderde God mijn hart en mijn gedachten in het vliegtuig op weg naar Brazilië al pratende met mijn tante Alie, om weer eens naar de dienst te gaan. Sinds dien heeft God mij zo aangeraakt en veranderd, dat mijn hele leven er compleet anders ging uitzien. Ik kreeg hart voor de zending voor Gods werk. En één jaar later liet ik mijn dopen, op 14 oktober 2007 in Brazilië, tijdens mijn vakantie en de 25 jaar jubileum van het zendingswerk in Santa Bárbara do Tugúrio, wat een groot feest was dat. Echt geweldig!!!



God heeft mij geroepen al zo lang en ik wilde het niet horen, maar Hij ontving mij met open armen, ondanks al mijn zonden en verleden. Hij gaf mij weer een kans, Hij zag de pijn van een verloren dochter.

De dag van vandaag ben ik geroepen om voor Hem te gaan werken, om mijn plannen hier in Nederland te laten gaan en om in het zendingsveld te stappen met Hem, waarvoor ik toen ben weggelopen. Ik mag alles weer oppakken, in het stukje aanbidding in de kerk ligt echt mijn passie (muziek voor Hem) en ik krijg mijn ouders en familie weer terug. Maar nu zelfs een nog grotere familie, omdat mijn broer en zus zijn getrouwd en ik tante ben geworden van 4 hele lieve kinderen. Nu mag ik ook echt tante zijn. God is goed. Hij alleen is de weg, de waarheid en het leven. Dat is echt mijn persoonlijke ervaring met God. Hij is echt mijn doel geworden. Ik heb mijn leven aan Hem gegeven en in Zijn handen gelegd.

Ik was dood, en heb weer nieuw leven in Hem gekregen, ik was verloren, maar heb de weg weer, teruggevonden.

Ik ben gevraagd om Lourdes mijn schoonzus te komen assisteren op kantoor, als dagelijks werk in de crèche en in de keuken. En dat heb ik aangenomen met open hart en ziel, en hoop en bid dat ik tot zegen mag zijn in het werk.

Maar omdat de crèche geen nieuwe medewerkers kan aannemen, in verband met de kosten, wil ik u vragen broeders en zusters om mee te bidden, dat God daarin zal voorzien, voor mijn eigen levensonderhoud.

Binnenkort kun je een uitgebreide getuigenis van mij lezen en mij volgen als je dat leuk vind, op mijn weblog, daar wordt hard aan gewerkt. Adres volgt..
Lieve groetjes en Gods zegen toegewenst aan jullie allen.

Eliana Jonker



Eliana samen met haar ouders

Reis naar Nederland.

In de maanden augustus en september hopen wij, Govert en Marlies, weer in Nederland te zijn om zoveel mogelijk bekendheid te geven van het zendingswerk wat we hier voor de Heer mogen doen. Gemeenten die ons helpen, met ons meeleven en strijden, willen we bezoeken en het liefst zouden we ALLE vrienden en broeders en zusters willen bezoeken. Maar we weten nu al dat dat niet zal lukken. Wij horen zo langzamerhand bij de oudere mensen en worden daarom wat meer beperkt. Maar we zullen ons best doen. Wie weet kunt u naar een dienst of presentatieavond gaan zodat we elkaar kunnen ontmoeten. Wij zijn tijdens deze periode mobiel bereikbaar onder nummer 06- 1699 3200.

Bidt u voor een vruchtbare tijd in Nederland?!!

Spreekbeurten in Nederland.

Hieronder staan onze spreekbeurten en presentaties tijdens ons verblijf in Nederland:

- zo 3 aug: Volle Evangelie Gemeente 'Eljakim' te Dordrecht
- zo 10 aug: Evangelische Gemeente Balkbrug
- zo 17 aug: Volle Evangelie Gemeente Morsel (B)
- zo 24 aug: Christengemeente 'de Duif' Emmen
's avonds 20.00 uur een presentatie
- zo 31 aug: Evangelische Gemeente Zutphen
- zo 7 sept: Pinkstergemeente 'Eliëzer' te Den Haag
- di 9 sept: presentatie in de Evangelische Gemeente Zutphen
's avonds
- zo 14 sept: Volle Evangelie Gemeente 'Gibeon' Hasselt (B)
ook deze dag een presentatie
- zo 21 sept: prediking en presentatie in Evangelische Gemeente
te Meppel
- wo 24 sept: presentatie in de Baptistengemeente te Doetinchem

Op dit moment is nog één zondag beschikbaar voor prediking (28 september) en meerdere dagen (avonden) voor een presentatie. Neem voor afspraken daarvoor contact op met secr. Wim Bonenschansker, tel (0591) 622190.



de groep van dames die samen zijn gekomen om de naaicursus te bespreken.



Fernando en Ismaël, de 2 strijders voor het radioprogramma.

Stichting Zending Brazilië voor Christus

Bestuur:

Voorzitter: Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 – 656290)
Secretaris: Br. Wim Boneschansker
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591 – 622190)
Penn. meester: Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)
E-mail: info@zendingbrazilie.nl
Internet: www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof – Drachten
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Evangelist F. Du Fossie - Mortsel (België)
Voorganger Evangelische Gemeente

Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gerias Brazilië
E-mail: cena.jonker@yahoo.com.br
Telefoon: 0055-3233651135

Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Door uw giften op één van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425
Postbank nummer 43.05.531
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij u er op attenderen dat uw giften fiscaal verrekenbaar zijn, wij hebben een ANBI-beschikking.

Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

Adreswijzigingen:

St. Zending Brazilië voor Christus
p/a De Koningsvaren 20
7701 MJ Dedemsvaart