

Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Mattheüs 28:19



NIEUWSBRIEF

Nummer 108

juli 2010

Santa Bárbara do Tugúrio

“Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen.” Num. 13:33

“Alleen, weest dan niet opstandig tegen de Here, en gij, vreest het volk van het land niet, want zij zijn ons tot spijs, hun schaduw is van hen geweken, en de Here is met ons; vreest hen niet.” Num. 14:9

Ja, ze zagen reuzen, maar Kaleb en Jozua zagen God! Zij die twijfelden zeiden: “Wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken.”

Zij die geloofden zeiden: “Laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, wij zullen het zeker kunnen vermeesteren.”

De reuzen betekenen voor ons, de grote problemen en moeilijkheden, de reuzen die ons beloeren aan alle kanten. Ze kunnen in onze familie zijn, in de kerk, in het sociale leven en zelfs in ons eigen hart; óf wij overwinnen ze, óf wij worden door hen verslonden zoals de mannen zeiden over de reuzen van Kanaän.

De mannen van geloof zeiden: “Zij zijn ons tot spijs.” Met andere woorden: als we hen overwinnen dan zijn we nog sterker dan wanneer we geen reuzen hebben om te overwinnen.

Daarom, als we geen overwinnend geloof hebben zullen we verslonden worden, vernietigd door de reuzen op onze weg. Laten wij de Geest van geloof

hebben zoals Jozua en Kaleb die hadden; laten we naar God opzien, Hij zorgt, Hij zal maatregelen nemen in de problemen.

Er is een algemene gedachte dat de kracht en grootheid van God in een mensenleven ons uit tilt boven de problemen en conflicten. Maar een feit is dat de kracht van God ons juist in strijd en moeite brengen. Denk maar aan de zendingsreizen van Paulus. Je zou kunnen denken dat Paulus op reis naar Rome op een bovennatuurlijke manier door Goddelijke manifestatie vrij zou komen van vijanden, stormen, vervolgingen, slangen en andere krachten van de wereld en hel, maar niets is minder waar. Was dit iets van een Almachtige God? Ja, zeker! Paulus was een overwinnaar door de kracht van Jezus. Hij volhardde en had de overwinning door geloof. "In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw..... Ten alle tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare." 2 Cor. 4:8-11. Het leven van Jezus komt ons te hulp. Paulus leefde het leven van Jezus tot zijn werk op aarde was volbracht. Laten wij, u en ik nooit vergeten dat de strijd, moeiten en problemen de school van het geloof zijn en de school voor ons karakter. Dat God ons allen mag zegenen en sterken om méér dan overwinnaars te zijn door Hem die ons heeft liefgehad.

Geliefde zendingsvrienden,

Wij willen u allen heel hartelijk groeten vanuit Brazilië waar we op 't moment in de winter zijn terwijl u zomer hebt en warme temperaturen. Het is fijn dat we u nu weer een beetje op de hoogte kunnen brengen van alles wat zich hier in het binnenland van Brazilië in ons zendingswerk voordoet en wat er allemaal gebeurt. We zijn de Heer dankbaar voor de zegeningen die we mogen ervaren. We danken Hem voor uw gebeden, medeleven en gaven want daardoor is het mogelijk om hier door te gaan met het werk, wat het werk is van de Heer.

Medisch onderzoek van Govert.

Omdat Marlies voor een nieuw recept naar een hartspecialist moest, besloot Govert om eens een check-up van zijn hart te laten maken. Hij had geen erge klachten, maar voelde "iets" af en toe, een soort trilling. Hij maakte zich daarover geen zorgen. Na vele onderzoeken naar de bloedvaten bleek dat er 2 bloedvaten een ernstige vernauwing hadden van 80%.

Zodoende heeft hij op 9 maart een angioplastia ondergaan; het inbrengen van 2 stents in de aderen. Hij heeft 3 dagen in het ziekenhuis gelegen en het gaat nu erg goed met hem. Hij heeft zijn leven weer helemaal opgepakt. We

zijn de Heer erg dankbaar hiervoor want er had zo een hartstilstand of infarct kunnen optreden en dat is nu voorkomen doordat dit op tijd werd ontdekt. Leiding van de Heer, dank u Jezus!

Gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio.

Er zijn veel activiteiten in de gemeente, de laatste tijd houden we veel huis-samenkomsten bij de mensen thuis. Dit eigenlijk tevens omdat de avonden te koud worden om op de straten samenkomsten te houden. We mogen de laatste tijd zien dat het zaad wat gezaaid werd met zondagschoolwerk, Vakantie Bijbel School en crèchewerk vrucht gaat dragen. Dat is een grote bemoediging en zegen, omdat jonge mensen die vaak nu vaders en moeders zijn en vroeger nog bij Marlies naar de zondagschool gingen nu naar de kerk komen en Jezus hebben aangenomen als Heer van hun leven. Valdemir is echt stevig op de weg van de Heer en hij geeft fijne getuigenissen over zijn veranderde leven, zelfs zó dat anderen het zien en verlangend worden om ook zó door Jezus veranderd te worden.



De rozen, met een bonbon erin, worden uitgedeeld aan de moeders.

Op de 2e zondag van de maand mei hadden we een heel fijn en mooi feest voor Moederdag in de grote zaal van ons opvangcentrum. Broeders en zusters

uit de andere gemeente waren aanwezig en ook waren vele burens en kennissen uitgenodigd.

We hadden de gospelzanger Sergio Santos weer in ons midden met hele fijne zelfgemaakte liederen. Hij had tevens de gelegenheid om zijn CD's weer te verkopen.

Voor alle moeders was er een verrassing, een roos met daarin een bonbon verwerkt. Natuurlijk waren er kinderen die weer een presentatie deden ter ere van moeder. Ook werd nog een cadeautje verloot voor de jongste moeder, de oudste moeder en de moeder met de meeste aantal kinderen. Het was weer een gezegende en fijne dienst met een fijne boodschap van Gods Woord voor de moeders.

Opvangcentrum.

Misschien kunt u zich nog herinneren dat door de vele regenval van vorig jaar ons speeltuintje voor de kinderen totaal onbruikbaar was geworden. Er is veel werk (en ook kosten) geweest om het speeltuintje en het voetbalveldje weer bruikbaar te maken. Maar het was ook een heel groot feest toen op 26 april, na de vele werk-



Het speeltuintje.

zaamheden en het plaatsen van alle toestellen, het speeltuintje weer in gebruik genomen kon worden. Vooral de trampoline heeft heel veel belangstelling. Er is nu zelfs een tijdschema ingesteld voor alle activiteiten op het centrum, zodat alles zo z'n beurt krijgt.



De blijdschap van de kinderen bij het in gebruik nemen van het speeltuintje.

Wij hebben in het opvangcentrum dagelijks 80 kinderen die uit heel arme en zeer problematische gezinnen komen. De kinderen zijn altijd de dupe van de probleemsituaties thuis. Wij kunnen betrokken worden bij de toekomst van de kinderen, Jezus zei: "Wie zo'n kind ontvangt uit liefde voor Mij, ontvangt Mij." Wij mogen, samen met u, door uw hulp de kinderen verzorgen met liefde en de liefde van God aan hen bekend maken. Wij geven dagelijks voeding, hygiene, verzorging, school, Bijbellessen en recreatie aan kinderen van 2 tot 12 jaar. Als de kinderen zien dat God hen liefheeft en wij ook, dan geeft dat meer zelfvertrouwen en gaan ze begrijpen dat hun leven waarde heeft. Met uw financiële steun kunt u ons helpen en zullen wij dit belangrijke werk kunnen voortzetten.

Engelse les.

Zoals u van vorige nieuwsbrieven weet hebben we naailessen in het opvangcentrum en ook computerlessen. Nu zijn er nog 2 andere lessen bijgekomen namelijk Engelse les en lessen voor onderhoud aan computers. Er is veel belangstelling zelfs van de kinderen. Fijn dat we de mensen zo kunnen helpen om zich op allerlei gebieden te ontwikkelen.



Naailessen

Barbacena.

In Barbacena wordt ook twee maal per week een dienst gehouden. De laatste paar weken worden er ook samenkomsten gehouden in het huis van mensen die de Heer hebben aangenomen. De mensen vinden het fijn en ze nodigen dan ook hun burens uit. Die burens komen niet zo gauw naar ons kerkje maar op deze manier is het makkelijker en hebben ze de mogelijkheid om Gods Woord te horen.

Merçes.

Op 5 en 6 juni hadden we heel bijzondere diensten in Merçes ter ere van het 2-jarig bestaan van de Gemeente daar. We hadden 3 diensten, op zaterdagavond, zondagmorgen en zondagavond. Het was heel erg koud in de open sporthal van een school, maar onze harten waren warm door de liefde van Jezus. Er was een prediker uitgenodigd en twee broers (gospelzangers) die samen al enkele CD's gemaakt hebben. Er was veel bekendheid gegeven door uit te nodigen met een motor met geluidsapparatuur, ook andere Evangelische kerken uit Merçes waren uitgenodigd. Het was een fantastisch feest.



De twee gospelzangers, Gerson en Mateus



Tijdens de dienst op zondagmorgen in de sporthal in Merçes.

Ongeveer 10 mensen besloten om Jezus toe te laten in hun hart en leven en als Verlosser van hun ziel. Het Woord was ook erg fijn en duidelijk. Een fijne gelegenheid voor Evangelisatie en contacten met andere christenen en kerken.

Financiën.

De financiële situatie is zorgelijk. Het maandelijkse bedrag wat door onze penningmeester overgemaakt kan worden is niet voldoende voor de onkosten hier in Brazilië. Dit is tevens een gevolg van de zeer sterke daling van de koers van de Euro, die zelfs op 't moment nog lager is dan de dollar.

We hebben al een paar medewerkers moeten wegsturen en doen al het mogelijke om te bezuinigen. Als u iemand weet die dit zendingswerk wil ondersteunen of misschien kunt u uw eigen bijdrage verhogen, dan zullen we u zeer dankbaar zijn.

Van het bestuur.

Helaas heeft onze penningmeester aangegeven dat hij wil stoppen met zijn bestuursfunctie.

De secretaris heeft in verband met een verhuizing aangegeven dat hij helaas ook zijn functie neer wil leggen.

Voor de continuïteit is het echter zeer belangrijk dat deze vacatures wel weer worden opgevuld. Misschien wil de Heer u gebruiken voor dit werk?

Denkt en bidt u er eens over en wilt u dan contact opnemen met de voorzitter Gijs Hendriksen.

Financieel steunen

Wilt u het werk van Govert en Marlies ook financieel steunen, vul dan onderstaande bon in en stuur die naar de penningmeester

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig/maandelijks¹⁾ een bedrag van

€ _____ af te schrijven van mijn bank/postbank¹⁾ rekening.

Dit bedrag is bestemd voor: het evangelisatiewerk van Govert en Marlies²⁾
 het kinderadoptieplan²⁾

Naam: _____ Adres: _____

Plaats: _____ (Post)bankrekening: _____

Datum: _____ Handtekening: _____

1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

2) Vul het vakje van uw keuze in.

Stichting Zending Brazilië voor Christus

Bestuur:

Voorzitter: Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 – 656290)
Secretaris: Br. Wim Boneschansker
Kersje Visserstraat 25, 1785 JH Den Helder (0223 – 630431)
Penn. meester: Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)
E-mail: info@zendingbrazilie.nl
Internet: www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof – Drachten
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Evangelist C.J. Du Fossie - Mortsel (België)
Voorganger Evangelische Gemeente

Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gérias Brazilië
E-mail: cena.jonker@hotmail.com
Telefoon: 0055-3233651135

Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Door uw giften op één van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425
Postbank nummer 43.05.531
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij u er op attenderen dat uw giften fiscaal verrekenbaar zijn, wij hebben een ANBI-beschikking.

Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

Adreswijzigingen:

St. Zending Brazilië voor Christus
p/a De Koningsvaren 20
7701 MJ Dedemsvaart