

Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Mattheus 28:19



NIEUWSBRIEF

Nummer 79

September 2001

Santa Bárbara do Tugúrio

"Weet daarom heden en neem het ter harte, dat de Here de enige God is in de hemel daarboven en op aarde hier beneden, er is geen ander." Deut 4:39

Lezen Deut. 4:32-40

Israël had er moeite mee om zich de goedheid en grootheid van de Heer te herinneren. Ze werden gewaarschuwd voor dit gevaar. Mozes was op de hoogte van hun vergeetachtigheid, hij was hun leider gedurende vele jaren!! De Israëlieten herinnerden zich wat ze hadden achter gelaten in Egypte, ze herinnerden zich hun overwinningen, ze herinnerden zich hun leiders. Maar ze vergaten dat God hen gemaakt had tot het volk wat ze waren op dat moment en dat God het centrum zou moeten zijn van hun dankbaarheid en aanbidding.

En wat herinneren wij ons? Wij kunnen b.v. zingen "Hoe groot zijt Gij" en verder ons leven leven alsof we het alleen voor 't zeggen hebben en alleen op de wereld zijn. Het is gemakkelijk om het maximum van onze energie en kundigheid te gebruiken om succes te hebben of economische vooruitgang en dan de bron van dat alles te vergeten en dat is de Goddelijke genade die ons deel maakt van het Lichaam van Christus. We gebruiken vaak de gaven van God zonder ons de Gever van die gaven te herinneren. De genade van God en de gaven van God zijn de bron van alles wat we hebben in dit leven. Alles wat we bereikt hebben, heeft zijn oorsprong en basis in de goedheid van God voor ons. O, dat we ons toch altijd bewust zijn van de gaven en goedheid van God.

Gebed: O Heer, hoe groot zijn uw werken en uw goedheid en bewaring die we dagelijks mogen ervaren. Aan U de eer en de glorie!!!

Het gaat boven ons begrip. Heer geef dat wij nooit Uw goedheid en genade zullen vergeten, en altijd gehoorzaam en dankbaar zullen zijn. Amen.

Geliefde zendingsvrienden,

Hier is dan onze eerste rondzendbrief na ons verlof in Nederland in de maanden april, mei en juni. Het wordt tijd dat u weer eens wat van ons hoort!

Ja, in de eerste plaats willen we nog even terugzien op onze Nederland-tijd. We zijn de Heer heel erg dankbaar voor die periode. We hebben Zijn nabijheid, zegen en bewaring mogen ervaren!! Wat we hierboven konden lezen is zeker een realiteit geworden!



Govert en Marlies in Nederland brrr....

We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk mensen/zendingsvrienden en Gemeenten te bezoeken, maar desondanks moeten we toch begrip vragen aan diegenen die geen bezoek hebben ontvangen. Jammer genoeg lukt het ons nooit om iedereen een bezoek te brengen, want dan zouden we toch een langere tijd in Nederland moeten blijven en dat kan nu eenmaal niet.

We mochten onze dochter in Nederland, onze familie en vele vrienden weer ontmoeten en ook vele nieuwe contacten maken. We bidden de Heer dat die contacten mogen resulteren in langdurige vriendschappen. Govert mocht op vele plaaatsen het Woord van de Heer brengen, wat ook velen tot nadenken zette.

GEMEENTE EN EVANGELISATIE

Hier in Brasil hebben onze zoon Ismaël en z'n vrouw Lourdes de honneurs waargenomen en uit hun mond en door de verhalen van vele anderen mochten we horen dat ze hier ook een heel gezegende tijd hebben gehad!

Een groep jonge mensen van Jeugd met een Opdracht uit Heerde (Nederland) is van 16 april tot 3 mei hier geweest en er is veel geëvangeliiseerd. Vele diensten,

zowel binnen in de kerk als op straat, zijn gehouden. Ook is er met de kinderen gewerkt.



Activiteiten van Jeugd met een Opdracht in de kerk.

Ik realiseer mij dat je eigenlijk een heleboel moeite, inspanning, bezigheid, activiteit, drukte, voorbereiding en ook geestelijke voorbereiding, zomaar even weergeeft met een paar woorden op papier.

Toen Marlies naar de post ging en met een jonge vrouw op straat praatte, zei die "Ik ben bij elke straat-samenkomst geweest, ik heb er niet één overgeslagen! Eénmaal was iemand een verhaal aan het vertellen en dat was precies mijn leven! Ik heb zitten huilen! Ik wilde na afloop nog praten, maar er waren zoveel mensen dat ik geen kans kreeg. Maar ik wil nog een keer een visite bij u (Marlies) brengen en met u praten." Bidt u mee dat de mensen in Santa Bárbara do Tugúrio werkelijk hun schaamte en schroom overwinnen en dat ze werkelijk de moed hebben om Jezus aan te nemen en te volgen, want dan komt er zeker vervolging (Matheus 13:20 en 21) Ook onze broeder en voorganger Ruben Flach, die hier 150 km vandaan woont en werkt, is in onze 3 maanden van afwezigheid, éénmaal per maand geweest om de Gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio te dienen met Woord en Avondmaal. Ook dat waren gezegende diensten!! Eénmaal kwam ook hij met een groep jeugd om met dans te evangeliseren op het plein.

Het kerkgebouwtje is al 20 jaar in gebruik en het is ook hard nodig dat daar onderhoud aan wordt gedaan, ook daarvoor mochten we een bedrag ontvangen. U

ziet, er is voor de metselaar weer genoeg werk!! Als u wilt komen helpen voor enkele maanden dan bent u van harte welkom!

Zodra we met de onderhoudswerkzaamheden gaan beginnen zullen de diensten in de crèche worden gehouden!



Openluchtsamenkomst tijdens het bezoek van de groep van Jeugd met een Odracht.

ECONOMIE IN ENERGIEVERBRUIK

Sinds ongeveer 6 maanden heeft het in Minas Gerais (waar wij wonen) niet meer geregend. Het is heel erg droog en stoffig. De waterkrachtcentrales kunnen niet meer voldoende electriciteit leveren omdat het waterniveau van de rivieren erg gezakt is. Dit houdt in, dat in elk gezin 20% geëconomiseerd moet worden in het stroomgebruik. Als daaraan geen gehoor wordt gegeven dan kan de electriciteit volledig afgesloten worden. Afhankelijk van de regenval kan het erg lang duren eer dit weer genormaliseerd is, misschien zelfs wel 3 jaar.

We moeten weer voor een groot gedeelte terug naar vroegere tijden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het met onze bezuiniging aardig goed lukt!

GEBRUIKTE KLEDING

Gedurende de 20 jaar dat wij al wonen en werken in Santa Bárbara do Tugúrio, hebben we altijd gebruikte kleding uit Nederland mogen ontvangen. Hier wordt dat voor een minimum prijsje verkocht aan de bewoners van Santa Bárbara do Tugúrio en omgeving en ook aan onze medewerkers enz. Nu is de regering moeilijk aan het doen en er is een geweldige bureaucratie ontwikkeld. Er moet maar liefst een lijst van 9 soorten documenten getoond (opgestuurd) worden om de spullen vrij te krijgen. Men zei dat als het gewoon op eigenaam wordt verstuurd er dan geen problemen zullen zijn. Wilt u met ons meebidden dat we weer kleding zullen kunnen ontvangen? Het zou zo heel erg jammer zijn als dat niet meer door zou kunnen gaan, want een ieder hier werd altijd geweldig geholpen.

ACTION MEDIOR

Op de bouwtekening van de crèche is opgenomen een ruimte voor doktersonderzoeken, waar voor 1 of 2 dagen per week een kinderarts zijn praktijk kan uitoefenen en hiermee medische begeleiding geven aan de kinderen van de crèche. Er is een goed contact met een arts die regelmatig in Santa Bárbara do Tugúrio komt en via hem ontvingen wij het adres van Action Medior in Duitsland, een organisatie die hulp geeft aan 3^e wereldlanden. We zijn daar geweest tijdens ons verlof in Nederland en hebben een hulptoezegging ontvangen voor éénmaal per jaar. Nu is er een pak met vitamines en geneesmiddelen aangekomen in Brasil en ook in beslag genomen. Er moet ook maar liefst een lijst van 9 soorten van documenten en papieren voor in orde gemaakt worden om dat pak te kunnen ontvangen. Het is zó belangrijk om te kunnen helpen, en het wordt je bijna onmogelijk gemaakt. Maar we weten dat we een Almachtige God hebben!

HET SEMI-INTERNAAT

Wist u dat er momenteel 73 kinderen dagelijks op de crèche (zo genoemd in de volksmond) komen, die daar dagelijks gevoed worden, materieel en geestelijk, en nog van een heleboel dingen genieten, en dat er maar 35 gezinnen zijn die maandelijks f 40,- bijdragen om een kind op de crèche te sponsoren??

Buiten het werk met de kinderen en eten koken en dergelijke is er ook heel veel schoonmaakwerk en ook simpelweg de kinderen in de gaten houden bij het spelen en tandenpoetsen b.v. Er zijn op 't moment 3 medewerkers daar die de hele dag werken, van 7 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Maar....het is heel hard nodig dat er iemand bij komt, het werk is te veel!!

Misschien wilt u bijdragen met een bedrag per maand, opdat de crèche optimaal kan functioneren? Of misschien wilt u er eens over praten met familie en vrienden??

Sinds februari j.l. konden we één van de vijf doelstellingen van het Semi-Internaat realiseren, n.l. huiswerkbegeleiding en bijlessen geven aan slecht lerende kinderen van het Semi-Internaat, maar ook aan kinderen die niet op het Semi-Internaat zijn.

Toen één dezer dagen Lourdes een boodschap op straat deed, vroeg een jongetje naar de huiswerkbegeleiding. Lourdes zei: "Hoe weet je dat dan?" Het antwoord was: "Andere kinderen hebben het mij verteld, en omdat ik erg zwak ben met rekenen wil ik er ook graag naar toe!" Het is erg fijn als we zo ook op deze manier de kinderen mogen helpen.



Het kinderwerk is een belangrijk onderdeel van het werk in Brazilië.

Wij zouden ook nog graag uw speciale aandacht willen vragen voor het volgende. Een van onze kooksters van het Semi-Internaat, die getrouwd is en een zoontje van 6 jaar heeft, woont meer dan een uur lopen van haar werk, in een buitenwijk van Santa Bárbara do Tugúrio.

Er is geen vervoer naar haar huis. De weg gaat door de heuvels en is een zandweg. Elke dag zou zij die afstand moeten lopen, als het geregend heeft dan door de modder en in de droge tijd door het stof. Gelukkig woont haar moeder dichterbij en daarom slaapt en eet zij dan met haar zoontje, gedurende de week, bij haar moeder thuis. Door deze situatie ziet ze haar man alleen in de weekenden. Dit is nu al enkele jaren zó, maar ze zouden daar graag verandering in willen zien. Zij is een gelovige vrouw en lid van onze Gemeente. Wij zouden haar graag willen helpen en een oplossing willen zoeken. Zelf hebben ze kans gezien om een stukje grond, hier dichterbij, te kopen. Maar het bouwen van een huisje daar is geen geld voor. Ze

zouden daarvoor misschien zo ongeveer f 5000,- nodig hebben. Nu zouden wij graag een beroep willen doen op onze zendingsvrienden en hulp daarvoor vragen. Zoudt u hiervoor willen bidden, zodat de Heer u duidelijk kan maken of u misschien hiervoor iets mag bijdragen?? Als u een bedrag in uw hart hebt dan kunt u dat gewoon naar onze Stichting overmaken onder vermelding van "huis voor Cessa".

BOUW VAN HET SEMI-INTERNAAT

De metselaar is een tijdje afwezig geweest om ergens anders te werken, maar begin september komt hij weer terug om weer zijn krachten te geven voor de continuïteit van het werk voor de crèche. De Heer is een machtige God en weet wat er nodig is. Zo mochten we tijdens ons verlof in Nederland weer een fijn bedrag ontvangen om weer verder te kunnen gaan met de bouw.

GEBED VOOR:

Graag willen we u nog punten van gebed doorgeven. Moge God u bijzonder zegenen in deze gebedstaak, waardoor u in toenemende mate betrokken raakt bij het zendingswerk. "Volhardt in het gebed." Col.4:2

- Geestelijke groei van de Gemeente en toevoeging van nieuwe bekeerlingen.
- Veiligheid onderweg en thuis voor de zendingen en hun medewerkers. Ook gezondheid.
- Dat het Woord ook echt ingang mag vinden in de kinderharten, en hun levens veranderd worden.
- De taak van de zending: prediking, onderwijs, getuigenis, open deuren, voorbereide harten, en blijvende vrucht.
- Burgemeester en gemeenteraadsleden van Santa Bárbara do Tugúrio, dat zij zich zullen bekeren tot de Levende God.
- Dat er weer opnieuw mogelijkheid wordt gegeven voor de prediking van het Woord, als de radio weer opnieuw zal gaan functioneren.
- Dat we weer kleding zullen kunnen ontvangen en dat de vitaminen en medicijnen vrij gegeven zullen worden.

Wij danken u allen héél hartelijk voor uw deelname aan het zendingswerk, op welke manier dan ook !! Vooral danken we de Heer, want Hij heeft gezorgd, en nóg!! Hij waakt over het werk dat Hij begonnen is in Santa Bárbara do Tugúrio.

Heel veel groeten en Gods zegen.

In Hem verbonden Uw Govert en Marlies Jonker.

Bestuur:

Voorzitter: Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 - 656 290)
Secretaris: Br. Wim Boneschansker
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591-622 190)
Penn. meester: Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 - 614 050)

Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof - Foxhol
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Evangelist F. Du Fossie - Mortsel (België)
Voorganger Evangelische Gemeente

Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gerias
Brazilië
E-mail: siena@net-rosas.com.br

Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Door uw giften op een van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425
Postbank nummer 43.05.531
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij U er op attenderen dat Uw giften fiscaal verrekenbaar zijn.

Inschrijffnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

Adreswijzigingen:

St Zending Brazilië voor Christus
p/a De Koningsvaren 20
7701 MJ Dedemsvaart