

# Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Mattheüs 28:19



## NIEUWSBRIEF

Nummer 105

juli 2009

Santa Bárbara do Tugúrio

---

"Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en er rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan". Jeremia 6:16  
Lezen Psalm 16

### Onderbrekingen

Gerekend buiten de avonturiers, zijn de meesten van ons beslist niet blij als we ergens een bord zien waarop staat "omleiding" !

Maar het lijkt erop dat God van tijd tot tijd er van houdt om de menselijke plannen te onderbreken. Door de hele Bijbel heen zien we dat God in de levens van mensen, die heel veel haast hebben om op een bepaalde plaats te komen, daar tussenkomt.

Bijvoorbeeld Hagar, slavin van Sara, vluchtte maar God openbaarde haar haar bestemming.

Biliam, een profeet die betaald werd om het volk van Israël te vervloeken, ontmoette God door een engel, veranderde zijn opdracht om het volk te zegenen (Num22 tot 24)

Saulus, op weg naar Damascus, had het plan om de Christenen te vervolgen, maar Christus ontmoette hem op de weg en veranderde zijn leven voor altijd (Hand 9:1-19)

Twee reizigers op de weg naar Emmaüs liepen daar helemaal wanhopig totdat Christus tussen beide kwam in hun levens om hen hoop en troost te geven (Lucas 24: 13-35)

God komt tussenbeide in onze levens om ons op een betere weg te brengen. Een weg die problematische situaties verandert in zegeningen. Onze plannen verandert Hij zodat ze in Zijn wil passen, onze wanhoop in hoop. Onderbrekingen en omleidingen kunnen roepingen van God zijn. Dat we toch open zullen zijn voor de verassing van God.

Gebed: O God, help ons om een open houding te hebben naar U toe, zodat U in de gewone dagelijkse gang van zaken en bij uitdagingen U uw gang kunt gaan in onze levens. Dat we stuurbaar en plooibaar zullen zijn, dat Uw wil zich in onze levens kan ontplooiën. Amen.

### **Crèche.**

Omdat hygiëne een heel belangrijk onderwerp is, besloten de dames die op de gezondheidspost van ons stadje werken een lezing te komen houden op de crèche om meer uitleg te geven over dit onderwerp. Hoewel het natuurlijk ook belangrijk is voor de moeders van de kinderen om te weten hoe ze onder andere de



hoofdluizen kunnen bestrijden en hoe belangrijk het is om bijvoorbeeld tanden te poetsen en te douchen waren er toch maar weinig moeders gekomen. Desondanks werd de lezing gehouden, want ook de kinderen kunnen daarvan leren en moeten weten, voor hun eigen gezondheid, dat hygiëne heel belangrijk is.

Voor goede hygiëne is een dagelijkse douchebeurt nodig, haren wassen enz. Voor het goed schoonhouden en schrobben van bijvoorbeeld doucheruimten, toiletten en keuken en voor het afwassen van alle borden, kopjes en pannen is veel water nodig. In een eerdere nieuwsbrief schreven wij al dat het water nu door een watermaatschappij wordt gezuiverd. Dit is zeker belangrijk omdat zo ook minder kans is op één van de vele ziekten zoals hier veel voorkomt met diaree. Een paar jaar geleden was er een epidemie van hepatitis.

Maar..... waar we al bang voor waren. De eerste rekening, die naar waterverbruik berekend is, is overall in Santa Bárbara do Tugúrio in de brievenbus terecht gekomen. Velen zijn geschrokken van dat bedrag en ook wij

zijn erg geschrokken van de waterrekening van de crèche. Het komt neer op twee minimum maandsalarissen, wat bijna € 300,- is. Dit is echt geen haalbare zaak. We willen van alles proberen om die rekening naar beneden te krijgen.

- Zo min mogelijk water gebruiken.
- De watermaatschappij vragen om vrijstelling of korting voor een instelling zoals de crèche.
- De burgemeester vragen om de rekening te betalen ofwel gedeeltelijk te betalen van het geld wat iedere gemeente van de regering ontvangt voor sociale hulp.
- Om een waterput te slaan wat een flink bedrag kost maar waarvoor misschien hulp ontvangen kan worden van een Nederlandse instelling voor internationale hulpverlening. We denken aan het NCDO.



Sinds een paar dagen is er weer een jongetje bijgekomen op de crèche. Hij is 5 jaar en heet Guilherme. Zijn moeder is ongehuwd en heeft nog een kindje. De kinderen zijn slecht verzorgd en krijgen weinig aandacht. Guilherme zat onder de hoofdluis en rook niet bepaald erg fris, gebrek aan dagelijkse hygiëne en douchen. Ze wonen bij oma en die is alcoholiste. Wilt u daar ook voor bidden.

Er zijn zoveel kinderen op de crèche uit kapotte gezinnen en kinderen die niet of slecht, verzorgd worden. We mogen hen aandacht, liefde, verzorging, eten en vooral het Woord van God meegeven. We bidden dat het zaad van Gods Woord vrucht mag dragen en dat er toch een goede toekomst mag zijn voor die kinderen.

Eén van de nieuwe medewerkster van de crèche (Mirjam) heeft enkele harde knobbels in haar borst ontdekt en ze is daarvoor in behandeling bij een dokter. U begrijpt dat er een angst is voor kanker.

Ze is geen Christen en had het deze week erg moeilijk. Een mogelijkheid te meer om haar van het Evangelie te vertellen. Lourdes, die dat als eerste hoorde, vertelde haar meteen dat ze voor haar zou bidden.

## **Nationale campagne van vasten en gebed.**

Op zondag 19 april is een landelijke campagne van 40 dagen van start gegaan waaraan ongeveer 1700 kerken over heel Brasil deelnemen. In de eerste plaats wordt er gebeden voor redding van zielen, dus wordt er overal geëvangeliseerd. In alle kerken worden in de zondagdiensten hetzelfde thema gepreekt wat de mensen aanspoort om te evangeliseren. (denk aan Joh 4 :31-38).

Dan wordt er gebeden voor de regering en wel vanwege de wetsvoorstellen die zijn ingediend en die letterlijk tegen het Evangelie en tegen de Evangelische kerken is. Brasil is tot nu toe een democratisch land met vrijheid van Godsdienst. Als deze wetsvoorstellen aangenomen worden dan betekent dat, dat er vervolging komt en dat het Evangelie en de Evangelische kerken aan banden worden gelegd. Denk aan Marcus 13:9 en 13.

Graag willen we hier vermelden wat dit inhoud:

- Het zal verboden worden om evangelisatie of openluchtdiensten te houden.
- Diensten mogen alleen gehouden worden met gesloten deuren.
- De kerken zullen verplicht worden om belasting te betalen over tienden, collectes en bijdragen.
- Evangelische programma's op de televisie mogen alleen nog 1 uur per dag uitgezonden worden.
- Een voorganger mag alleen een televisieprogramma verzorgen als hij de universiteit voor journalistiek heeft gevolgd.
- Het zal beschouwd worden als misdaad als er gepredikt wordt tegen spiritisme, toverij, afgoderij, via radio, televisie, krant en internet, over deze praktijken tegen het Woord van God.
- Voorgangers die preken over tienden en collectes, afhankelijk van het aantal klachten, worden gevangen gezet.
- Voorgangers die preken over praktijken die in de Bijbel veroordeeld worden (homo-sexualiteit, afgoderij en spiritisme) kunnen gevangen genomen worden en ze zullen geen recht hebben op verdediging door advocaten.
- Kerken die geen huwelijken willen inzegenen van man met man of vrouw met vrouw zijn schuldig aan discriminatie en worden voor het gerecht gedaagd en moeten een boete betalen.
- Men wil dat overal in elke Braziliaanse stad de "dag van de gay" officieel wordt gemaakt.

We mogen zeggen dat deze periode zeer gezegend was. Het exacte aantal mensen en kerken wat aan deze campagne heeft deelgenomen kunnen we niet zeggen omdat nog niet iedere kerk haar verslag heeft doorgegeven. Wat we al wel weten is dat er enthousiast aan meegewerkt is door zeer vele kerken en dat er een groot aantal mensen tot bekering is gekomen, dat

er doopdiensten zijn gehouden en dat het de kerken dichterbij God heeft gebracht. God vraagt ons om te werken en dat houdt Zijn kerk levend. De wetsvoorstellen zijn nog niet in behandeling genomen. Wat we zien op de TV is dat de regering het erg druk heeft om de corruptie van de regeringsleiders bekend te maken en te onderzoeken.

### **Kerkelijke gemeenten in Santa Bárbara do Tugúrio en in Mercedes.**

Aan het einde van de maand maart mochten wij als kerk een buitenhuisje van een dokter van de stad in bruikleen hebben. We hebben daar samen als Gemeente een doopdienst gehad in het zwembad waarin twee zusters van Santa Bárbara do Tugúrio openlijk getuigenis gaven van hun geloof en zich lieten dopen. Daarna vierden we met elkaar het Heilig Avondmaal en verder hebben we de dag tot in de middag samen doorgebracht in een heerlijke ontspannen sfeer. Later kwam ook de zon nog door en zo hadden we een heerlijke buitendag.



Een evangelisatieteam van de kerk heeft samen met drie andere kerken uit Mercedes een middag deur aan deur evangelisatie gehad in Mercedes. Van onze kerk hier in Santa Bárbara do Tugúrio waren er negen mensen samen met de andere kerken in Mercedes. Er zijn heel wat mensen bereikt. Ook zijn er heel wat goede gesprekken geweest waarin de mensen werd verteld dat er zonder Jezus geen vergeving is en dat Hij alleen redding kan geven. De mensen ontvingen een papier waarop de adressen van de vier kerken waren vermeld en ontvingen de uitnodiging om een kerk te bezoeken.

Tijdens de Paasdagen zijn vier mensen van de kerk hier Santa Bárbara do Tugúrio naar een 3-daagse conferentie geweest in Belo-Horizonte, over lofprijs en aanbidding. Ze kwamen grandioos opgebouwd en gezegend en vol van de Geest weer terug.

Een kerk in Barbacena had een groot openluchtevenement georganiseerd en zes andere mensen van onze kerk in Santa Bárbara do Tugúrio gingen daar naar toe en werden gezegend. Vele Evangelische kerken waren aanwezig, maar ook vele niet christenen. Op de uitnodiging om Jezus als Heer aan te nemen kwamen velen naar voren voor gebed. Verder gingen de diensten hier gewoon door.



Op 27 mei zijn we weer begonnen met een campagne van 7 weken, speciaal voor familie. Elke woensdagavond zal er prediking zijn en gebed voor een speciaal onderwerp. We gaan weer vele mensen uitnodigen met een traktaat dat speciaal voor deze gelegenheid is gedrukt.

Op 28 mei begint deze campagne is Mercedes.

## **Eliana, onze dochter**

Eliana is nu ruim een half jaar in Brasil en ze heeft intussen een verhuizing achter de rug. Samen met Magna (onze geadopteerde dochter die gescheiden is en 2 kinderen heeft) hebben ze een huis gehuurd, hier in het centrum van Santa Bárbara en lekker dicht bij de crèche en de kerk en zelfs dicht bij ons huis. Eliana heeft het goed naar haar zin en voelt zich goed thuis. Op de crèche geeft ze ook een beetje knutselles aan de kinderen en dat gaat ook erg leuk



## **Financieel steunen**

Wilt u het werk van Govert en Marlies ook financieel steunen, vul dan onderstaande bon in en stuur die naar de penningmeester

---

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig/maandelijks<sup>1)</sup> een bedrag van  
€ \_\_\_\_\_ af te schrijven van mijn bank/postbank<sup>1)</sup> rekening.

Dit bedrag is bestemd voor:    het evangelisatiewerk van Govert en Marlies<sup>2)</sup>  
  het kinderadoptieplan<sup>2)</sup>  
  project waterput<sup>2)</sup>

Naam: \_\_\_\_\_ Adres: \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_ (Post)bankrekening: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Handtekening: \_\_\_\_\_

1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

2) Vul het vakje van uw keuze in.

.

# Stichting Zending Brazilië voor Christus

---

## Bestuur:

Voorzitter: Br. Gijs Hendriksen  
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 – 656290)  
Secretaris: Br. Wim Boneschansker  
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591 – 622190)  
Penn. meester: Br. Roel Pothof  
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)  
E-mail: [info@zendingbrazilie.nl](mailto:info@zendingbrazilie.nl)  
Internet: [www.zendingbrazilie.nl](http://www.zendingbrazilie.nl)

## Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof – Drachten  
Ds. G. de Klein – Assen  
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen  
Evangelist C.J. Du Fossie - Morsel (België)  
Voorganger Evangelische Gemeente

## Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272  
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio  
Minas Gerias Brazilië  
E-mail: [cena.jonker@hotmail.com](mailto:cena.jonker@hotmail.com)  
Telefoon: 0055-3233651135

## Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Door uw giften op één van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425  
Postbank nummer 43.05.531  
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij u er op attenderen dat uw giften fiscaal verrekenbaar zijn, wij hebben een ANBI-beschikking.

Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

## Adreswijzigingen:

St. Zending Brazilië voor Christus  
p/a De Koningsvaren 20  
7701 MJ Dedemsvaart