

Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Mattheüs 28:19



NIEUWSBRIEF

Nummer 110

maart 2011

Santa Bárbara do Tugúrio

Probleem of mogelijkheid.

Lezen Rom.8:35-39

De hand van onze God is ten goede over allen die Hem zoeken,.... Ezra 8:22

Eén dezer dagen las ik een stukje wat ik echt interessant vond en wat ik aan u wil doorgeven. Twee personen in dezelfde situatie en hoe zij op verschillende wijze reageren.

Op een morgen, na een fikse oktoberstorm ontdekte ik toen ik wakker werd dat er een hele grote boom op ons erf gevallen was vlak voor het keukenraam. Ik keek moedeloos naar die scene. Wat een werk dacht ik, terwijl ik me het schoonmaken en opruimen voorstelde. Toen mijn echtgenoot binnenkwam en door het raam naast mij keek, riep hij "kijk eens wat veel brandhout!"

Ik voelde me onmiddellijk geschokt door onze verschillende inzichten en reacties. Terwijl ik alleen dacht aan het vuil en de schade die het ons bracht, keek mijn echtgenoot verder en dacht aan de vele winterse avonden die we lekker warm bij onze open haard zouden kunnen doorbrengen. Ik zag een ongeluk en hij zag een zegen.

Als wij door veel moeilijkheden en beproevingen heen moeten dan zullen velen van ons een beklemming voelen door het probleem wat we niet kunnen overzien en waar we niets positiefs in kunnen zien. Maar als Christen mogen

we altijd denken aan de vele Bijbelgedeelten die ons vertellen dat God ons belangrijk vindt en dat Hij het beste voor ons wil ook te midden van de beproevingen.

Waar onze ogen uitdagingen zien, daar zien onze geestelijke ogen mogelijkheden.

Later kwamen onze zoon en schoonzoon mijn man helpen om te zagen, te hakken en op te stapelen. Toen we later samen zaten voor onze maaltijd, was de gevallen boom geen groot probleem meer. Op dezelfde manier gaat het met de beproevingen in ons leven, ons geloof kan ons nieuwe perspectieven geven.

Gebed: Oh Vader, Trooster, als de beproevingen in ons leven komen, help ons dan in herinnering te houden dat we voor U belangrijk zijn en dat U ons wilt zegenen en helpen. In Jezus Naam Amen.

Geliefde zendingsvrienden.

We hebben een grote, machtige en liefdevolle God. Ook al begrijpen we niet altijd alle dingen, ik denk nu aan Japan, we weten dat Zijn komst dichtbij is. In Zijn Woord heeft Hij gewaarschuwd over alles wat zou komen, zie Mattheüs 24.

Zolang het mogelijk is zullen we Zijn Woord prediken en er komen mensen tot Jezus voor redding van hun ziel.

De gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio.

We zijn dankbaar voor het werk van de Heilige Geest die mensen tot Jezus brengt. Een pas bekeerde jongeman, Waldemir, die vroeger nog bij Marlies op zondagschool was, is al een ijverige evangelist. Hij is nu begonnen aan een tweejarige cursus theologie in Barbacena, 33 km hier vandaan. Een cursus van één avond per week, maar met één dik studieboek per maand om thuis te studeren. Dat gaat dan nog buiten de gewone werkuren om. We zullen bidden voor volharding!

Een andere jongeman, Ladinho, zal officieel voor de wet gaan trouwen, zodat hij gedoopt kan worden. Hij woont al meer dan 11 jaar samen en ze hebben een zoontje. Hij geeft ook een fijn getuigenis van dát wat de Heer al in zijn leven heeft gedaan.

Verbouwing van ons kerkje in Santa Bárbara do Tugúrio.

We zien de noodzaak om te gaan verbouwen aan ons kerkje. Het lekt op vele plaatsen als het regent en het dak is al vele malen gerepareerd. Het dak zou

ook hoger moeten omdat er weinig ventilatie is en af en toe het bijna niet vol te houden is bij een temperatuur van 35 graden. Er is maar één toilet en er zou een heren- en damestoilet behoren te zijn. Er is geen geld voor verbouwing en we bidden dat de Heer ons gaat helpen in deze nood.

De gemeente in Barbacena.

Het gehuurde zaaltje is in een wijk waar veel spiritisme is, verweven met katholicisme. Er is groei, hoewel langzaam. Toch zijn hier ook alweer mensen die gedoopt willen worden en ze zijn blij met de Heer en trouw in de samenkomsten twee maal per week.

Eén zuster, ze heet Maria Matias, heeft al lange tijd problemen met haar ene been. Het been is heel erg opgezet en paars en ze heeft er veel last van. Ze neemt er ook medicijnen voor in, maar er is nog geen genezing. Er is voor haar gebeden en ze is met olie gezalfd. We mogen doorgaan om voor haar te bidden totdat er overwinning is.



Gemeente in Merçes.

Daar zijn vele mensen die afgedwaald waren van het Evangelie maar die zich nu opnieuw toegewijd hebben aan de Heer. Ook hier zijn mensen die graag gedoopt willen worden en de plannen zijn nu om in de maand maart of april weer opnieuw een doopdienst te houden waar uit de 3 gemeenten mensen zullen zijn die laten zien dat ze een nieuw leven met Jezus willen gaan in gehoorzaamheid aan Zijn Woord.



Veeteeltproject.

Het is een klein project. Onze zoon Ismaël werkt daar. Er zijn een paar melk-koeien en ook jonge kalfjes en er zijn varkens. Het helpt voor het opvangcentrum, want zo is er regelmatig vlees in de vriezer als er een kalfje, stiertje of varken geslacht wordt. Er is ook altijd melk voor de kinderen van het opvangcentrum.

In december j.l. hebben we hier in Santa Bárbara do Tugúrio ook weer een overstroming gehad en toen is de brug over de rivier weggeslagen. Ismaël moet twee maal daags de rivier over om de varkens te verzorgen.

Het gebeurd nu al enkele maanden dat Ismaël door de rivier heen moet omdat we voorlopig financieel gezien nog geen mogelijkheden hebben om een nieuwe brug te bouwen. Soms is het water erg hoog want het regent erg veel. Maar nu is het nog zomer en het



water is niet koud. Als het in Nederland zomer is, dan is het hier winter en dan is het rivierwater erg koud!! De varkenshokken moeten ook heel nodig gerepareerd worden. Het dak lekt op vele plaatsen. Maar ook daarvoor ontbreken de financiën.

Bidt u met ons mee voor een spoedige oplossing??!!

Opvangcentrum.

Het centrum is weer volop in actie na de vakantie periode. We hebben van de burgemeester weer dezelfde onderwijzeressen toegewezen gekregen als het vorige jaar. Dus dat is makkelijker voor Lourdes, omdat die dames het centrum al kennen en weten hoe alles functioneert en wat er van hen verwacht wordt.

Overstroming.

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief ben ik tot hier toe gekomen. Toen moest ik stoppen vanwege het onweer. Praktisch tegelijk begon het met bakken te regenen en toen... liep alles onder. We hadden opnieuw een overstroming!! Alles liep vol met een grote snelheid. Vies stinkend modderwater met takken en ander vuil, vulde ons huis, de huiskamer, keuken, slaapkamers, de garage beneden tot 60 cm hoogte, het schoonmaakmiddelenfabriekje!! De poort van de straat moest open om meer water te laten weglopen. Buurjongens sloegen uit kwaadheid de muur stuk die onze tuin van de straat scheid. De bedoeling was dat ook daar de woeste rivier van water over ons terrein zijn weg zou kunnen vinden. De regen hield aan, maar toen het iets minder werd kwamen er al gauw allerlei burens om te helpen ons huis schoon te ma-

ken. Eerst al het vuile modderwater eruit, dan water er over gooien tot alle modder weg was. Er waren misschien wel 20 jonge mensen aan het werk. Ons hele huis staat nu nog op z'n kop. Ik kon er geen foto's van maken want er is een probleem met het toestel maar Govert heeft alles kunnen filmen. De schade is nog niet helemaal te berekenen. Alles begon in de middag om half vijf en iedereen ging weg in de avond om kwart voor negen. Intussen was het weer opnieuw hard gaan regenen. Iedereen was 45 minuten weg en opnieuw liep toen de hele garage weer vol met modderwater. Op dit moment is Ismaël hard aan het werk om het schoon te maken, allerlei anderen hebben nu natuurlijk hun dagelijkse werkzaamheden.

Buiten op de straat zijn op het moment wel ongeveer 10 gemeentearbeiders aan het werk. Het lijkt ons dat ze nauwelijks weten wat ze moeten doen of hoe ze alles voor elkaar moeten krijgen. Gisteravond is er al een machine geweest die de weg wat modder vrijmaakte zodat er toch in ieder geval verkeer door zou kunnen.

Vanmorgen lazen we in de Bijbel en werden gesterkt door Gods Woord. Hij is in elke situatie bij ons en geeft ons Zijn vrede. We vertrouwen op Hem.

We willen u nog even doorgeven dat, zo de Heer wil, Govert, Marlies en Eliana op 26 april naar Nederland hopen te reizen en daar te blijven tot einde van de maand juni. Wij hebben weer de mogelijkheid gekregen om in de boerderij van onze voorzitter te wonen gedurende dit verlof.

Het adres is familie Hendriksen, 3^e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt, tel. 0523 – 656290.

Aan het eind van de nieuwsbrief staat een lijst met gemeenten waar we zullen zijn met prediking of presentatie. Wie weet kunt u ergens naar toe gaan zodat we u kunnen ontmoeten.

We willen uw gebed vragen voor alle aangegeven punten in de brief en we danken de Heer voor Zijn zegeningen. Ook voor uw gebeden en bijdragen die het ons mogelijk maken om hier Zijn werk te kunnen doen.

Heel hartelijke groeten en Gods zegen bidden we u toe! Govert, Marlies en medewerkers.

Overzicht prediking en presentatie.

- 8 mei *Evangelische Gemeente Balkbrug.*
15 mei *Volle Evangelie Gemeente Mortsel (België).*
22 mei *Volle Evangelie Gemeente Eljakim, Dordrecht.*
29 mei *Pinkstergemeente Eliezer, Den Haag.*
10 mei *Evangelische Gemeente Zutphen (presentatie).*
5 juni *Volle Evangelie Gemeente, Hasselt (België).*
12 juni *(Pinksteren) PKN-kerk, Nijkerkerveen.*
19 juni *Evangelische Gemeente Zutphen.*
26 juni *Gemeente de Levensrivier, Meppel.*

Financieel steunen

Wilt u het werk van Govert en Marlies ook financieel steunen, vul dan onderstaande bon in en stuur die naar de penningmeester

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig/maandelijks¹⁾ een bedrag van

€ _____ af te schrijven van mijn bank/postbank¹⁾ rekening.

Dit bedrag is bestemd voor: het evangelisatiewerk van Govert en Marlies²⁾
 het kinderadoptieplan²⁾
 herstel overstroming²⁾
 herstel kerkgebouw²⁾

Naam: _____ Adres: _____

Plaats: _____ (Post)bankrekening: _____

Datum: _____ Handtekening: _____

1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

2) Vul het vakje van uw keuze in.

Stichting Zending Brazilië voor Christus

Bestuur:

Voorzitter: Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 – 656290)
Secretaris: Br. Wim Boneschansker
Kersje Visserstraat 25, 1785 JH Den Helder (0223 – 630431)
Penn. meester: Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)
E-mail: info@zendingbrazilie.nl
Internet: www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof – Drachten
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Evangelist C.J. Du Fossie - Mortsel (België)
Voorganger Evangelische Gemeente

Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gérias Brazilië
E-mail: cena.jonker@hotmail.com
Telefoon: 0055-3233651135

Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Door uw giften op één van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425
Postbank nummer 43.05.531
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij u er op attenderen dat uw giften fiscaal verrekenbaar zijn, wij hebben een ANBI-beschikking.

Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

Adreswijzigingen:

St. Zending Brazilië voor Christus
p/a De Koningsvaren 20
7701 MJ Dedemsvaart