



Kerstgroet, getekend door kinderen op het Kinderdagverblijf

Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het licht van Zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

Numeri 6:24-26

Geliefde zendingsvrienden, familie en belangstellenden,

Deze zegen kregen de Israëlieten van God. Een zegen is meer dan een gelukwens. Als je de zegen van God krijgt mag je weten dat Hij je zal helpen en beschermen. We bidden en wensen u dan ook de zegen van God toe. We hopen dat alles goed met u gaat; dat is het verlangen van ons hart.

Tot het einde van 2023 hebben we nog een paar dagen te gaan, maar ik

(Lourdes) zal hier al verslag doen van de belangrijkste gebeurtenissen uit het vierde kwartaal.

Werkverlof Ismael en Karin in Nederland

In september gingen Ismael en Karin naar Nederland om het werk in Brazilië weer onder uw aandacht te brengen. Ze vertrokken op 13/9 en kwamen terug op 18/11. Het gemeentebestuur leende ons gelukkig een auto om hen naar het vliegveld in Rio de Janeiro te brengen en hen daarna weer op te halen. Tot op heden helpen ze ons elke keer als we erom vragen en dat is bijzonder mooi, omdat hieruit blijkt dat de gemeentelijke bestuursleden waardering hebben voor het werk dat we hier doen.

Tijdens de ruim twee maanden dat Ismael en Karin in Nederland verbleven waren er uitdagingen voor zowel hen daar als voor ons hier. En het is op deze momenten dat we konden zien dat God ons zegende met vriendelijke mensen, die hun uiterste best deden om ons te helpen.

Verslag van Ismael Jonker

“Allereerst wil ik God danken, op wie we elke dag van ons leven kunnen rekenen. Het was niet gemakkelijk om 65 dagen weg te zijn van huis, vrouw en broeders en zusters in Brazilië.

Ik wil Eliana bedanken, mijn lieve zus, die ondanks al haar werk als verzorgster voor onze lieve vader Govert, ons de hele tijd in huis heeft ontvangen en ons, wanneer ze kon, vergezelde bij uitstapjes en bij huisbezoeken, vooral naar onze familieleden. Het was goed voor mij en ook voor Karin om daar met jou en mijn lieve vader te kunnen verblijven. We konden genieten van dit gezinsleven, wat we vanwege de geografische afstand normaal gesproken niet kunnen. Deze momenten zijn van onschatbare waarde. Heel erg bedankt Eliana; ons verlangen is dat God je kracht elke dag vernieuwt.

Iemand anders die ik wil noemen, is Jacques. Hij heeft ons niet alleen geholpen als voorzitter van ons bestuur, maar heeft, met veel goede wil, ook veel van zijn tijd gegeven en zijn auto gebruikt om ons naar de kerken te brengen, om ons werk bekend te maken en ook het woord van

God te bedienen. Hij maakte hij deel uit van ons team. Jacques, heel erg bedankt en ook je lieve vrouw Trudy, die het niet erg vond dat haar man zo vaak afwezig was.



Ismael, Karin en Jacques

Ik dank onze secretaris Leen, zijn vrouw Lies, onze penningmeester Piet en zijn vrouw Wietske, voor al hun inzet en de hulp die ze ons hebben gegeven, en voor de ontvangst tijdens deze dagen. Weet dat God ons zo door jullie heen enorm heeft gezegend. Aan alle familieleden die in die tijd de kans hebben gehad om samen te zijn, of niet, wil ik zeggen dat ik jullie in mijn hart draag. Alle gemeenten die ons met grote genegenheid hebben ontvangen, en tot slot ook alle oude en nieuwe sponsers dank ik vanuit mijn hele hart. Ik laat hier mijn hartelijke groeten achter voor jullie allemaal, ook voor alle vrienden die ik in deze periode heb gekregen. (Vrienden moeten in het diepst van je hart worden bewaard). Ik beloof dat ik altijd voor jullie zal bidden. Moge God u rijkelijk en overvloedig zegenen."

Over de dagen hier in Brazilië kan ik, Lourdes ook onze lieve Heer danken die ons altijd heeft bijgestaan en speciale mensen in ons leven plaatste om ons te helpen de lasten te dragen. Tijdens deze periode van afwezigheid van Ismael en Karin kon ik rekenen op de hulp van Eunice, die altijd actief is in de Kerk en het Kinderdagverblijf. Rafael en Vinícius helpen op hun vrije dagen ook altijd mee, op welke manier dan ook. Ook Pastor Anivaldo en zijn vrouw Aparecida, Pastor Woarley en zijn vrouw Rita, hier in de gemeente en Pastor Antônio in de gemeente van Mercês, maakten deel uit van het team dat bijdroeg aan het normaal voortzetten van de activiteiten.

Kinderdagverblijf (Cena)

Omdat Karin, die voltijds op Cena werkt, weg was heb ik het ministerie van Onderwijs gevraagd om een invaller. Ze zeiden dat ze zouden helpen, maar dat deden ze niet. Godzijdank hebben de twee leraressen die sinds het begin van het jaar bij ons zijn, Angela en Marina, hun uiterste best gedaan en mij veel geholpen, zodat alles gewoon door kon gaan. Voor mij was het een periode van hard werken, vermoeiend, maar we hebben het wel gered.



Kinderdag bij de rivier

Op 12/10 was het "Kinderdag". Dat vierden we met een wandeling op het platteland, waar Ismael varkens, konijnen, kippen en vogels heeft. Daar hadden ze veel plezier. Bovendien was het erg leuk

om een keer een heel andere dag te hebben. Er is ook een rivier, waar ze zich konden vermaken. Naar de velden gaan was ook fijn vanwege de abnormale hittegolf waarmee onze regio wordt geconfronteerd. Het is nog geen zomer en de temperatuur is hier al boven de 36 graden uitgekomen. Dat is best heet! Op het platteland hebben we meer ruimte, meer bomen, meer luchtcirculatie, de rivier, en dat verfrist een beetje.

Voordat Ismael en Karin naar Nederland vertrokken, waren we met de bouw van een garage begonnen naast het Kinderdagverblijf. Deze was nodig, omdat de auto's 's nachts op de binnenplaats van het Kinderdagverblijf werden geparkeerd en elke ochtend heel vroeg moesten worden verplaatst. Dit was niet praktisch. Gelukkig hadden we ruimte beschikbaar voor de bouw. Het gemeentebestuur heeft ons geholpen met materiaal en we hebben het werk in Ismaels afwezigheid kunnen voltooien.

We zitten alweer dicht bij het einde van de activiteiten van Cena in 2023 (en ook van de scholen in Santa Bárbara). De sluitingsdatum zal naar verwachting op 15/12 zijn, met een speciale dag voor de kinderen, op een boerderij die eigendom is van een gemeenteraadslid. Na die dag beginnen de schoolvakanties. In de eerste week van februari 2024 keren we terug naar de normale activiteiten.

GEMEENTEN in SANTA BÁRBARA en MERCÊS

Het hele jaar door houden we bij speciale gelegenheden een themadienst en ter viering van "Kinderdag" was het niet anders. Er was een speciaal woord voor deze gelegenheid, en aan het einde van de dienst kregen de kinderen een tas met lekkernijen aangeboden waar ze zeker blij van werden.

Op 14/10 namen we de vrouwen van de kerk mee die beschikbaar waren om deel te nemen aan een "Thee met vrouwen" in de stad São João del Rei, aangeboden door de EncourageMission (vrienden die we kennen), met als thema "*Aangemoedigde vrouwen bloeien in de woestijn!*". Het was een zeer vruchtbare en gezegende middag voor iedereen. We prijzen God voor deze kans die Hij ons heeft gegeven.

Op 18/11 vond de langverwachte thuiskomst plaats van Ismael en Karin, na 65 dagen weg. Hun lichaam was gewend geraakt aan de routine en het klimaat van Nederland. Het was alsof ze uit de "koelkast" in de "oven" waren gekomen. Vanwege het verschil in weer, tijdzone en routine hadden ze een paar dagen nodig om zich aan te passen. Ondanks dat namen ze op 19/11 al deel aan de dienst en werden enthousiast welkom geheten door iedereen.

Tenslotte kan ik niet nalaten de momenten van lofprijzing, dankbaarheid, aanbidding en bezinning te noemen die we hadden in de dienst op 26/11. Normaal houden we de dienst op zondagavond, maar deze keer kozen we voor de middag. Het was een speciale dienst om God te danken voor het leven van Pastor Anivaldo en zijn vrouw Zuster Aparecida. Zij werkten al vele jaren met ons samen en hielpen als pastor en counselors.



Afscheid van pastor Anivaldo

Elk jaar brengen ze de helft door in São Paulo (in een andere staat) en de andere helft in onze stad. Vanwege hun leeftijd, die al een beetje gevorderd is en wat gezondheidsproblemen meebrengt, besloten ze permanent in São Paulo te blijven, waar hun drie zoons, schoondochters en kleinkinderen ook

wonen. Ze zouden hier in Santa Bárbara doorgaan met hun bediening totdat Ismael en Karin terugkwamen uit Nederland, en dan vertrekken. Op 04/12 vertrokken ze daadwerkelijk naar hun huis in São Paulo. De Kerk begreep hun beslissing goed en bedankte en zegende hen. Het waren momenten met veel emotie, tranen en dankbaarheid aan God, dat Hij ons gezegend had met dit geweldige stel.

Op die dag lunchten we allemaal samen en aanbaden de Heer. Daarna was er een tijd van veel spelletjes en ontspanning voor iedereen, georganiseerd door Rafael en Eunice. Ook de gemeenteleden van Mêrces waren erbij. De conclusie van alle deelnemers was: "We hebben meer van dit soort verbroederingsmomenten nodig".

Afbouw kerk in Mercês

De noodzaak om het kerkgebouw in Mercês af te bouwen is al enkele keren naar voren gebracht in deze nieuwsbrief. Het bestuur is bijzonder dankbaar voor de diverse giften die we hiervoor gedurende dit jaar hebben ontvangen. Weliswaar bleef er nog een tekort over, maar dit was voldoende klein om aan te kunnen vullen uit de middelen van de Stichting. Als gevolg hiervan is het volledige bedrag nu aanwezig ! In de loop van 2024 verwacht men de afbouw te voltooien.

Gebed

We vragen u om met ons mee te bidden voor:

- Het kinderdagverblijf Cena, dat veel kinderen en ouders open zullen staan voor het evangelie.
- Eliana, voor moed, kracht, wijsheid en gezondheid om voor Govert te zorgen (ook voor Goverts gezondheid).
- Goede samenwerking met en hulp van het stadsbestuur.
- Het evangelisatiewerk en de gemeentes in Santa Bárbara en Mercês.
- Ons bestuur in Nederland en in Brazilië.
- Gezondheid, wijsheid, moed en kracht voor Ismael, Lourdes en familie, en ook alle medewerkers in Santa Bárbara en Mercês.
- De afbouw van de kerk in Mercês, welke 8 januari van start gaat.

We vragen u ook om met ons te danken voor:

- De goede reis en het gezegende werkverlof van Ismael en Karin. De fijne tijd bij pa en Eliana. Voor Jacques' hulp en tijd om ons door NL en België te rijden. De steun van Trudy, Leen, Lies, Piet en Wietske in dit traject.
- De financiële zegen voor de afbouw van de kerk in Mêrces.
- Onze achterban en hun liefdevolle gaven en gebeden in dit jaar, 2023.
- Alle mooie zegeningen en getuigenissen van het zendingswerk (kinderen en gemeenten) in het afgelopen jaar.
- Dat zoveel kinderen op Cena het woord van God kunnen horen.
- Dat het goed gaat met Govert en Eliana, die elke dag getuigen van Gods trouwe liefde en zorg.

We willen onze dankbaarheid uitspreken aan iedereen die ons dit jaar trouw heeft ondersteund, financieel heeft geholpen en heeft gebeden voor het zendingswerk. We bidden dat jullie ook met ons blijven in het volgende jaar, 2024. Moge God u rijkelijk en overvloedig zegenen.

Fijne kerstdagen en een gezegend en gezond 2024 voor iedereen, namens Lourdes, Eliana (Govert) en alle medewerkers van SĖBVC

Ondersteuning van het werk in Brazilië

Bestuur:

Voorzitter: Ds. J.P. (Jacques) Helder
Schelde 112, 7908 HM Hoogeveen (06 – 22316341)

Secretaris: Leen Schotte
Claudius Civilislaan 530, 3132 JB Vlaardingen (010 – 4748009)

Penningmeester: Piet van Engen
Buizerdlaan 20, 5672 VS Nuenen (040 – 2836624)

E-mail: info@zendingbrazilie.nl
Internet: www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. G. de Klein – Groningen
Predikant PG-Tweede Exloermond
Br. R. Flach – Dordrecht
Directeur Stichting Opwekking

Postadres van en contact met de familie Jonker:

R: Camilo Silverio Mendes 272, CEP 36215-000 Sta Bárb. do Tugúrio, MG, Brazilië
Govert, Eliana: Zwolseweg 71a - 67, 8141 EA Heino. Tel. 06-18203793
E-mail: elianajonker@hotmail.com.

Ondersteuning van het werk in Brazilië

Als u het werk in Brazilië wilt ondersteunen kan dit via rekening
NL16 ABNA 0427 3094 25 t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Nuenen.

Graag willen we u er op attenderen, dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn; wij hebben een ANBI beschikking. Ook een akte van schenking is hierdoor eenvoudig te regelen. De betreffende link kunt u vinden op de website van de stichting onder "contactgegevens".

In verband met de Belastingregels vragen wij u een algemene omschrijving aan te houden, zoals **zendingswerk** of **kinderdagverblijf**.

Nieuwsbrief

Wij willen graag weten, of u nog geïnteresseerd bent in de nieuwsbrief. Mocht u hier geen belangstelling meer voor hebben, wilt u dan een briefje sturen aan de penningmeester, dhr. Piet van Engen, of een e-mail naar info@zendingbrazilie.nl
Overstappen naar de e-mail versie van de nieuwsbrief, die meer ruimte heeft zodat er vaak wat meer in staat, kan op dezelfde manier. Ook adreswijzigingen kunt u langs deze weg doorgeven.