

Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Mattheüs 28:19



NIEUWSBRIEF

Nummer 93 november 2005

Santa Bárbara do Tugúrio

"Morgen om deze tijd zal Ik een man uit het land van Benjamin tot u zenden; hem zult gij tot vorst over mijn volk Israël zalven....." 1 Sam 9:16
Lezen 1 Sam.9:1-20

"Over ezelinnen en bestemming."

Het waren 3 lange dagen. We kunnen ons voorstellen dat Saul tegen de knecht zei: "Hoe is het toch mogelijk dat die ezelinnen op zo'n manier verloren raken." De knecht heeft kunnen zeggen: "Ik weet het niet Saul, maar we hebben al overal gezocht, Efraim, Salisa, Saalim, het gebied van Benjamin en nu in Suf." Het antwoord van Saul was: "Laten we maar terugkeren, anders zal mijn vader nog bezorgd worden over ons." Maar de knecht, ondanks dat hij doodmoe was van het nutteloze zoeken van 3 dagen, was het er niet mee eens en zei: "Er is in deze stad een man Gods, een man hoog in aanzien, al wat hij zegt komt stellig uit. Misschien kan hij ons inlichten." En zo gebeurde het dat Saul, die anders niets in gedachten had dan verloren ezelinnen, de richting van zijn bestemming in ging. God had tegen Samuël, de man Gods, gezegd: "Morgen om deze tijd zal ik een man uit het land Benjamin tot u zenden.... hij zal mijn volk verlossen uit de macht van de Filistijnen. En dat terwijl Saul alleen maar aan het vinden van verloren ezelinnen dacht. Zo kwam een Goddelijke roeping bij iemand die alleen maar bezig was met de meest gewone en dagelijkse dingen. Wij kunnen nooit weten wanneer een roeping van God tot ons komt. Het kan tijdens gewone dagelijkse bezigheden. Wat is het fantastisch dat God door gewone dagelijkse dingen ons kan leiden en helpen om het Goddelijke plan voor je leven te vinden. Misschien wil God je gebruiken voor iets groots of misschien voor iets wat minder zichtbaar is, maar zeker nét zo belangrijk!

Misschien wil God je gebruiken om een bidder en gever te zijn voor het werk in Santa Bárbara do Tugúrio. Een werk dat God op Zijn hart draagt, waar vele mensen verblind zijn door de tegenstander, de vijand, en waar God Zijn licht wil doen opgaan. Bidt of God je wil leiden en Zijn plan voor jouw leven bekend wil maken. Waar is het dat jij tot zegen mag zijn en waar jij gebruikt mag worden?

Geliefde zendingsvrienden,

De zondag van 23 oktober is héél Brasil naar de stembus geweest om z'n stem te laten horen, om te kiezen vóór of tegen de verkoop van wapens in het land. Er is héél veel criminaliteit en drugshandel in Brasil, vooral in de grote steden. Misschien kunt u het raden, Brasil heeft gestemd vóór de mogelijkheid om legaal in het bezit van een wapen te kunnen komen. Men moet zich kunnen verdedigen wanneer dat nodig is. Wat heerlijk dat wij Jezus kennen, Hij is het die ons verdedigd bij de Vader, maar ook die voor ons zorgt terwijl wij nog hier op aarde zijn.

Hagelstenen. Een paar weken geleden begon het opeens heel erg hard te waaien, samen met een regen van héél grote hagelstenen! Het duurde ongeveer zo'n 20 minuten. Daarna kon iedereen gaan zien wat voor schade er aangebracht was. Onze bananenplantage was totaal verwoest en van de groentetuin was niets meer over gebleven. De daken waren op vele plaatsen kapot en ook antennes van televisies hadden het begeven. Wel heel jammer, maar Gods Woord zegt ons dat Hij het is die de regen doet vallen over goede en kwade mensen.

Gemeente en evangelisatie



Op 22 augustus is Anny (dochter van Fernando en Daniëlle) opgedragen aan de Heer.

In de Gemeente zijn we druk bezig met studies van Gods Woord vooral over 'Overwinning' op vele gebieden van ons leven bijvoorbeeld overwinning over verzoeking/verleiding, over moeilijkheden, in strijd, over problemen in het huwelijk enz. enz. We volgen een boekje zodat iedereen, ook door de week thuis, er over kan lezen en nadenken. Het is erg goed!

Op 22 augustus werd Anny, het 2^e dochtertje van ons voorgangersechtpaar geboren en we mochten haar in de kerkdienst van 11 september opdragen aan de Heer en Zijn zegen vragen voor de ouders (Fernando en Daniëlle) en natuurlijk voor Anny zelf.

Op 6 oktober werd onze kleindochter Emely geboren, dochter van Magna en Vicente. We hebben God gedankt voor dat leventje want het was een heel moeilijke zwangerschap. In de dienst van 16 oktober werd ze aan de Heer opgedragen. Wat we heel erg vinden en waar we uw gebed voor vragen, is dat onze schoonzoon Vicente niet meer naar de kerk komt en dat hij weer aan de drank is en vaak laat en dronken, thuiskomt. Best een heel moeilijke strijd voor onze dochter Magna.



Op 6 oktober is Emely (dochter van Magna en Vincentes) opgedragen aan de Heer.



Lenice spreekt in het huis van Chico.

Evangelisatie in een verafgelegen wijk van Santa Bárbara do Tugurio. Ongeveer een half uurtje rijden vanuit ons stadje woont een heel grote familie: Vader Chico en echtgenote Bella, plus getrouwde zonen en echtgenotes en vele kleinkinderen. Deze mensen willen graag het Evangelie horen en op een zondagmiddag zijn we met een gehuurde volkswagencombi en onze auto met heel veel broeders en zusters van

de kerk daar naar toe gegaan. We hebben een Evangelisatiesamenkomst kunnen houden. We mochten de aanwezigheid van de Heilige Geest ervaren en hadden een zeer gezegende dienst. Enkele mensen namen Jezus aan als Heer van hun leven en we konden met velen bidden. We hebben de Heer gedankt voor deze gelegenheid die ons aangeboden werd. Maar nu..... waar mensen de Heer willen gaan volgen en dienen daar zit de tegenstander zeker niet stil. Er is een tante bij één van de zoons komen wonen en zij is er zeker op tegen dat daar Christenen komen om een dienst te houden. Ze verplicht daar een zoon om samen met haar de rozenkrans te bidden. We weten dat wie met ons is, sterker is als die, die in de wereld is. Wilt u met ons meebidden voor overwinning? De mensen daar hebben nog heel wat uitleg van het Evangelie nodig, over de Weg die naar het eeuwige leven leidt!

Radioprogramma ook in Barbacena. Barbacena is een stad van ongeveer 200.000 inwoners en is 33 km bij ons vandaan. Bijna al onze economische contacten zijn daar. Wij ontvangen in die stad ook enkele kleine giften voor het werk van de crèche. Momenteel zijn Pastor Fernando en een andere medewerker (Hermogenus) allerlei winkels en zaken aan het bezoeken om hulp te vragen voor het werk hier. Dit omdat we door bijvoorbeeld het overlijden van sponsors, de lage koers van de euro e.a. financieel erg moeilijk zitten. In die stad, Barbacena, is Pastor Fernando samen met Ismaël, nu ook begonnen met een radioprogramma waarin Evangelische muziek ten gehore gebracht wordt en Gods Woord gepredikt wordt. Tevens geeft hij bekendheid aan het werk dat wij hier voor Gods Koninkrijk mogen doen, het werk van het Educatief Centrum Nieuwe Morgen en het werk van de kerk.

Educatief centrum nieuwe morgen



De kinderen genieten van de trampoline.

De kinderen van de crèche hebben dagelijks groot feest vanwege het springen op de trampoline! Als ze geroepen worden voor een broodje met koffie dan hebben ze niet eens tijd om te komen. Leuk hé, dat je die kinderen zo blij kunt maken, kinderen die toch al zoveel moeten missen.

De kinderen gaan uit! In Brasil is het op 12 oktober de dag van het kind. De kinderen krijgen extra aandacht en wie het kan betalen, koopt dan een cadeautje voor zijn kind. Op de crèche wordt er ook elk jaar extra aandacht geschonken aan deze dag. Meestal worden er spelletjes gedaan zoals estafettelopen, zaklopen, touwtrekken enz. Natuurlijk zijn er dan ook kleine prijsjes te winnen. Dit jaar had Lourdes een ander idee. Ze vroeg twee autobussen aan de burgemeester (inclusief chauffeurs). Zo konden we met 100 kinderen naar Barbacena reizen om de luchtvaartschool te bezoeken. En het allerbelangrijkste was natuurlijk het bezoek aan het militaire vliegveld waar de kinderen kleine vliegtuigjes konden bekijken en zelfs even in de cabine zitten. Verder was er een picknick georganiseerd en samen met de kinderen hebben we geweldig genoten van dit uitstapje.



De kinderen van de crèche genieten van een dagje op de luchtvaartschool.

Gebed voor de leiding van de crèche. We vragen uw gebed voor de leiding van de crèche, dat de Heer gezondheid, kracht en wijsheid geeft om het werk op de crèche te mogelijk te maken. Daniëlle en Magna zijn nog met zwangerschapsverlof en hun plaatsen moeten nog door anderen ingenomen worden.

Tien-jaren plan voor opvoeding. In heel Brasil is er een plan ontwikkeld door de regering tot verbetering van de opvoeding voor kinderen op scholen en crèches. De gemeenteraadsleden moeten dat plan dan weer goedkeuren en dan wordt het een wet die in 10 jaren vervuld moet worden. Iedereen die met opvoeding te maken heeft, mag ideeën geven en ook met financiën voor de projecten zal de regering helpen. Hier in Santa Bárbara is ook een commissie gevormd waarin Lourdes de crèche vertegenwoordigt en Fernando als voorzitter van de kindervoogdijraad zijn plaats inneemt. Op 5 september was er een vergadering, waarbij de autoriteiten van ons stadje aanwezig waren en waarin scholen en ook wij als crèche een opvoering mochten geven. De kinderen van de crèche zongen een lied met gebaren over het leven van Daniël, maar eerst gaf Lourdes nog een uitleg over het leven van Daniël. Hij vertrouwde op God en zo is het ook belangrijk in het leven van elkeen van ons om op God te vertrouwen en Zijn geboden te volgen. Altijd is het toch weer mogelijk om een positief woord van God te kunnen doorgeven.



De kinderen van de crèche dragen het lied van Daniël voor tijdens de vergadering.

Wij willen u die het zendingswerk ondersteunt met gaven en gebeden in Nederland en België, héél hartelijk danken. Wilt u alstublieft doorgaan om voor het werk hier te bidden en voor allen die hier hun krachten inzetten om met Gods hulp het werk te doen en ook dat er meer ondersteuning komt voor het gehele werk hier. J. Sidlow Baxter zei eens: "De mensen kunnen het beroep dat we op ze doen van de hand wijzen, onze boodschap verwerpen, ingaan tegen onze argumenten: ze kunnen ons verachten, maar tegen onze gebeden zijn ze niet opgewassen."

Heel veel groeten en Gods zegen toe gebeden,
van Govert en Marlies, Ismaël en Lourdes, Fernando en Daniëlle.

Email nieuwsbrief

Wist u dat we ook maandelijks een e-mail nieuwsbrief verzenden? Wilt u deze ook ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@zendingbrazilie.nl

Financieel steunen

Wilt u het werk van Govert en Marlies ook financieel steunen, vul dan onderstaande bon in en stuur die naar de penningmeester.

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig/maandelijks¹⁾ een bedrag van

€_____ af te schrijven van mijn bank/postbank¹⁾ rekening.

Dit bedrag is bestemd voor: het evangelisatiewerk van Govert en Marlies²⁾
het kinderadoptieplan²⁾

Naam:_____ Adres: _____

Plaats:_____ (Post)bankrekening:_____

Datum: _____ Handtekening: _____

1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

2) Vul het vakje van uw keuze in.

Bestuur:

Voorzitter: Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 – 65 62 90)
Secretaris: Br. Wim Boneschanser
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591 – 62 21 90)
Penn. meester: Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 61 40 50)
E-mail: info@zendingbrazilie.nl
Internet: www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof – Drachten
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Evangelist F. Du Fossie - Morsel (België)
Voorganger Evangelische Gemeente

Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gerias Brazilië
E-mail: siena@net-rosas.com.br
Telefoon: 0055-3233651135

Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Door uw giften op één van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425
Postbank nummer 43.05.531
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij u er op attenderen dat uw giften fiscaal verrekenbaar zijn.

Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

Adreswijzigingen:

St. Zending Brazilië voor Christus
p/a De Koningsvaren 20
7701 MJ Dedemsvaart