

Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Mattheus 28:19



NIEUWSBRIEF

Nummer 90

december 2004

Santa Bárbara do Tugúrio

"Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens."
Lucas 2:14

Shalom, vrede, dat is iets waar alle mensen, waar ook ter wereld, vurig naar verlangen. Shalom, voor een wereld in conflicten en oorlog, vrede voor een familie in crises, Shalom voor een hart vol van angsten en onzekerheden.

We weten dat werkelijke vrede alleen mogelijk is als we het besluit nemen om onze houding te veranderen. De werkelijke vrede kunnen we vinden als we de controle over ons leven uit handen geven en ons volledig overgeven aan God. Vanwege die werkelijke vrede verzuchtte de Psalmschrijver, toen hij schreef: "Hoe lief heb ik Uw wet!"

Vrede, Shalom, is ook mogelijk als waarheid en recht verschijnen. Valsheid en onrecht doen de vrede te niet, in werkelijkheid was het dát, wat er gebeurde in de hof van Eden. Aangetrokken door de valse beloften van de slang, rebeleerden Adam en Eva tegen God en vernielden ze de vrede van de Schepping van God.

Jesaja profeteert over de gerestaureerde vrede en verteld over fascinerende gebeurtenissen, zoals een wolf die bij het schaap zal zijn, en een kalf en een leeuw zullen samen zijn, de koe en de berin zullen samen weiden en een zuigeling zal in vrede bij het hol van een giftige slang spelen. Deze beelden tonen hoe de hele Schepping vrede zal genieten.

Maar deze Shalom zal alleen hersteld worden door de werkelijkheid van de Messias. Hij zal het recht en de valsheid herstellen. Hij zal de opstandigheid en het kwade vernietigen. Hij verheugd zich in de vreze des Heren en motiveert anderen om hetzelfde te doen. Door Hem, zal heel de Schepping de glorieuze vrede van God ervaren, de vrede die God heeft gereserveerd voor heel Zijn Schepping.

Gebed: Geliefde Heer Jezus, wij prijzen en danken U omdat u Vrede hebt gebracht. Wilt U ons leiden door Uw Heilige Geest om ons dagelijks te onderwerpen aan U en Uw Shalom te ontvangen. Amen.

Geliefde Zendingsvrienden,

We zijn weer bijna aan het einde van het jaar 2004. De tijd gaat heel snel en de chaos in de wereld wordt alleen erger. Ik las daarnet een brief van maart 2003 die vertelde over de situatie hier in Brasil, nu, er is niets verbeterd alleen verslechterd. Laten wij als Christenen ernstig de Heer zoeken en klaar zijn voor Zijn komst want dat is steeds dichterbij. Laten wij ook anderen de weg wijzen naar Jezus, zodat er nog velen gered zullen worden, nu het nog kan.

De gemeente

In de vorige Nieuwsbrief, van oktober, hebben we u verteld van de diensten die erg gezegend zijn en dat er vaak niet Christenen op bezoek komen en dat er een doopdienst zou zijn. Nu dat is gerealiseerd. Op 7 november zijn er 2 broeders (waarvan één onze schoonzoon) in een zwembad gedoopt. Het was een regenachtige en donkere zondag en de broeders en zusters



De Gemeenteleden tijdens de doopdienst in de regen.

stonden allemaal onder een paraplu te zingen en God lof te brengen. Het was een leuk gezicht al die paraplu's. Ondanks de regen was het een heel gezegende dienst, het was een feest!
Nu, de laatste zaterdag van november was er weer een speciale dienst.



De Kerkelijke Huwelijksinzegening van Magna en Vicente.

Magna, onze dochter was voor de wet getrouwd met Vicente op 21 Juni 2003. Maar er was géén kerkelijke inzegening. Zij waren daar geestelijk ook niet klaar voor. Maar nu, 27 Nov 2004 hadden we de Kerkelijke Huwelijksinzegening van Magna en Vicente. Een zegen van de Heer waar we erg dankbaar voor zijn!!

Het pas opgerichte zusterkoor zong tijdens de trouwdienst over het tellen van de zegeningen en hoe we verrast zullen zijn als we bedenken wat God allemaal al heeft gedaan.

Het radioprogramma

Nog steeds wordt het radioprogramma uitgezonden op maandag en donderdag, om 5 uur 's middags. Het is een vorm van Evangelisatie en we merken dat er veel mensen luisteren en er door gezegend worden en soms zelfs genezing ontvangen. Ook de Bijbelquiz gaat nog steeds door en de winnaar(es) ontvangt een Bijbel d.w.z. er wordt per week één Bijbel uitgereikt.



Govert en Fernando tijdens een radio-uitzending.

Educatief Centrum Nieuwe Morgen. (crèche)

Pastor Fernando is al druk bezig met de kinderen om een Kerststukje in te studeren. De grote zaal van de crèche zal voor het Kerstfeest gebruikt worden. De metselaars zijn nu bezig om vloertegels te leggen. Govert is bezig om het elektrische licht aan te leggen. Door een fijne gift uit een Gemeente konden we alle materiaal kopen om licht aan te leggen en hier in Santa Bárbara do Tugúrio zijn 16 tafels besteld die van groot nut zullen zijn. De poten zijn geschroefd dus kunnen de tafels altijd opgeslagen worden. Erg praktisch dus. Er is altijd veel werk en bedrijvigheid.



Nieuwe peuters in de crèche.

Er zijn pas weer 2 zusjes op de crèche aangenomen, ze zijn 6 en 8 jaar oud. De moeder is gescheiden en moet alleen voor haar 4 kinderen zorgen. Ze zijn heel erg arm en wij konden geen "nee" zeggen toen de moeder vroeg of de 2 meisjes op de crèche mochten komen. Er zijn veel trieste situaties bij de crèchekinderen thuis. We danken God dat we iets mogen doen voor deze kinderen

en ze iets van opvoeding, eten en geestelijke voeding kunnen geven, zodat er toch wat verbetering komt en de kinderen een betere gezondheid krijgen en we bidden dat ze de Heer leren liefhebben en Hem aannemen als hun Heer en Redder.

De regentijd is weer begonnen en we zijn blij dat er nu een klinkerweg is gekomen zodat de weg nu beter begaanbaar is.

In de maand januari hebben de scholen vakantie en ook de medewerkers kunnen dan een welverdiende rust genieten. Het hele jaar met kinderen bezig zijn is echt vermoeiend en aan het einde van het jaar ziet iedereen er erg naar uit om uit te rusten. Bidt u voor de kinderen en voor de medewerkers dat ze in februari goed uitgerust en met goede moed weer zullen beginnen.



Het jongste kind van een arme gescheiden moeder

Bij deze willen wij al onze broeders en zusters en zendingsvrienden een heel rijk gezegend Kerstfeest toe bidden! Dat we bij alle glitter en drukte de ware betekenis van Kerst niet uit het oog zullen verliezen en God zullen danken voor de eerste komst van Zijn Zoon en uitzien naar de 2de komst, maar dan van KONING Jezus!

Wij danken u allen heel hartelijk voor wat u deed voor het werk van de Heer in Santa Bárbara do Tugúrio, in het binnenland van Brasil en we geloven dat u ook in het jaar 2005 weer zegen wilt verspreiden en meebouwen aan het werk hier, in gaven en gebeden. De Heer heeft mensen nodig opdat Zijn werk gedaan kan worden, mensen die bidden en geven en werkers op het veld.

Van harte een Gezegend Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar toegewenst door Govert en Marlies, Ismaël en Lourdes, Fernando en Daniëlle en andere medewerkers.

P.S. Wij zijn heel blij als we ook eens een brief of kaart van u mogen ontvangen!! Daardoor worden we echt bemoedigd.

We willen u ook graag het volgende onder de aandacht brengen:

Sinds oktober van dit jaar verzenden wij maandelijks een nieuwsbrief per e-mail. Indien u deze graag wilt hebben, kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven (info@zendingbrazilie.nl). Wij zullen u dan opnemen in de verzendlijst.

Ook namens het bestuur:

Gezegend Kerstfeest
en een
Gelukkig Nieuwjaar

Bestuur:

Voorzitter: Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 - 656 290)
Secretaris: Br. Wim Boneschansker
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591 - 622 190)
Penn. meester: Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 - 614 050)
E-mail: info@zendingbrazilie.nl
Internet: www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof – Drachten
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Evangelist F. Du Fossie - Morsel (België)
Voorganger Evangelische Gemeente

Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gerias Brazilië
E-mail: siena@net-rosas.com.br
Telefoon: 0055-3233651135

Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Door uw giften op één van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425
Postbank nummer 43.05.531
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij U er op attenderen dat Uw giften fiscaal verrekenbaar zijn.

Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

Adreswijzigingen:

St. Zending Brazilië voor Christus
p/a De Koningsvaren 20
7701 MJ Dedemsvaart