



Nieuwsbrief 146 augustus 2020

“ De Heer is mijn kracht en mijn schild, op hem vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, Hem wil ik loven in mijn lied.”

Psalms 28:7 - NBV

Geliefde zendingsvrienden, familie en belangstellenden,

Ik hoop dat alles goed gaat met ieder van u en uw familieleden. Ons gebed is dat u allen in gezondheid verkeert. We volgen op tv en internet de gang van zaken rondom het corona virus in Nederland en over de hele wereld. We weten allemaal dat het nog niet afgelopen is. Elke dag overlijden nog veel mensen; in Brazilië de laatste 24 uur meer dan duizend. Het land heeft moeite het virus te bestrijden. Toch gaat langzamerhand alles open; alleen nog niet alle scholen en kerken, dat verschilt per staat. De mensen zijn het thuis blijven goed zat en velen houden zich niet langer aan de afstandsregels. Toch gaat hier alles gelukkig goed met iedereen.

Govert en Eliana keren terug naar Nederland

Zo'n beslissing neem je niet op korte termijn.

Sinds mama overleden is op 21 april 2016 (heel plotseling en onverwacht), is ons leven hier in Santa Bárbara do Tugúrio erg veranderd.



In Januari 2016 stonden pa en ma voor in de kerk en droegen ze het werk officieel over in handen van Ismaël en Lourdes. Op 24 februari werd ma ziek en nog geen twee maanden later, op 21 april overleed ze. Kort daarna werd de ziekte van Alzheimer geconstateerd bij papa. Waarschijnlijk had hij het al, maar met het verlies van mama is het erger geworden, dat hoort bij het ziektebeeld.

Je hele wereld verandert plotseling, je raakt je moeder kwijt en je vader heeft een ziekte waardoor hij heel anders is en veel zorg nodig heeft. Daar was ik niet op voorbereid. Ik durf gerust te zeggen dat het zwaar voor mij was. Gelukkig heb ik nog 8 jaar van de 12 die ik in Brazilië woon bij ma mogen zijn, om haar te helpen en ook te verzorgen. Daar dank ik de Heer ontzettend voor, dat Hij mij dat gegund heeft. Maar nu dan voor papa zorgen.

We zijn nu 4 jaar verder inmiddels, 4 moeilijke jaren, en zeker heel verdrietig om te zien hoe hard een mens achteruit kan gaan als hij die ziekte heeft. Als je achterom kijkt wat pa deed en wat hij nu nog kan, dan is de achteruitgang heel groot! En je weet dat het niet beter wordt maar steeds erger. En dan wordt ik soms erg bang, wat er misschien gaat gebeuren. Ook al mogen we ons geen zorgen maken voor de dag van morgen, we zijn mensen van vlees en bloed, en het is heel menselijk om angst te voelen ook al heb je de Heer in je hart. Maar ik weet dat onze levens in de handen van de Here Jezus zijn, en dat Hij voor ons zorgt, en onze noden, angsten, gevoelens en emoties kent.

Mijn verlangen om terug te keren naar mijn vaderland Nederland is steeds sterker gaan groeien, jaar in jaar uit. Ik was steeds daarvoor aan het bidden, dat de Heer mij duidelijkheid wilde geven, totdat ik mijn verlangens uitsprak aan Magna en aan papa in juni. Na samen te hebben gepraat en nog eens gepraat en gebeden, nam ik een besluit, en ging praten met Ismaël en Lourdes en met de rest van de familie. Praten over teuggaan naar Nederland. Natuurlijk vinden zij het allemaal moeilijk, ze gaan ons missen, maar ze begrijpen het wel en houden mij niet tegen. Voor pa is het ook veel beter. In NL zijn er meer mogelijkheden en

hulpmiddelen voor die ziekte. Bijvoorbeeld de thuiszorg, om hem te helpen met zijn eigen lichamelijke verzorging. Ik bad: Heer als dit niet de juiste beslissing is voor mijn leven en dat van mijn vader, wilt U ons dan tegenhouden en laat ons absoluut niet gaan; sluit alle deuren Heer, zodat het mij duidelijk zal zijn, dat we dit niet moeten doen. Vanaf dat besluit zie ik deuren wijd open gaan, en merk ik Gods zegen over alles wat we aan het doen zijn ter voorbereiding op de terugkeer.

De reis is geboekt voor 26 september. We landen op Schiphol de 27ste om 08:05 uur, met KL 0706.

Kerkdiensten

De diensten in het kerkgebouw van onze zustergemeente in Mercês waren gestopt als gevolg van het corona virus, maar zijn op zaterdag 1 augustus weer hervat.

Hier in Santa Bárbara hebben we gewoon dienst, maar er komen weinig broeders en zusters. Ze zijn allemaal nog erg voorzichtig. Gelukkig is iedereen gezond.

Magna's situatie

Magna is eindelijk naar NL gekomen. Woensdag 12 augustus is ze vertrokken vanuit Rio de Janeiro en ze is goed aangekomen op Schiphol.

Ze had een eerdere poging gedaan en een vlucht geboekt op 7 juli. We hadden haar toen weg gebracht, maar helaas werd ze tegengehouden vanwege de situatie rondom het corona virus.

De grens in NL was gesloten voor buitenlanders, of je moest een visum laten zien. Ze had zich goed voorbereid en gevraagd aan het reisbureau of alles ok was voor de vlucht. Ik had haar



Ismaël, Eliana en Magna op het vliegveld in Rio op 7 juli

één dag eerder online ingecheckt en de boarding pas uitgeprint. En toch werd ze geweigerd. KLM had haar moeten waarschuwen, vind ik zelf. Dus de hele reis naar Rio voor niks gedaan. Ze was heel erg teleurgesteld, en verdrietig.

Sinds 27 juli is de grens open voor geliefden in het buitenland, als je kan aantonen dat je meer dan 1 jaar een relatie hebt met iemand in NL. Magna heeft een map vol documenten verzameld en de covid-19 test betaald om goed voorbereid te zijn bij de controle in Rio en daarna op Schiphol. We hebben zo ons best gedaan met al de papieren; zelfs Marc moest formulieren tekenen en opsturen via mail naar Magna.

Magna en Marc gaan nu trouwen op het gemeentehuis, en ze gaat studeren voor het inburgeringsexamen om in NL te kunnen blijven wonen. Later komen waarschijnlijk ook Emely en Alexandre.

Woonruimte in Nederland

Ik ben op zoek geweest naar woonruimte, en eindelijk na een paar weken, op een wonderbaarlijk moment, kwamen we op het ideale plekje terecht, namelijk een woonruimte dichtbij Marc, zodat Magna mij kan helpen met de verzorging van pa. Het is een huisje op een prachtig plekje in Witharen, dat we voor een bijzonder vriendelijke prijs kunnen huren van een christelijk echtpaar dat onze presentatie in de kerk in Balkbrug heeft meegemaakt en ons dus kent.

Ik was bijna aan het tekenen voor een chalet verder weg en duurder, toen ineens een mail binnen kwam van onze secretaris met dit aanbod via Missie NL. Ik ging meteen die mensen mailen en appen, en op dezelfde dag was de afspraak rond, dat we per 1 oktober in hun huisje mogen. Gemeubileerd, lekker vrij, alles er op en er aan, geweldig gewoon. En 1,2 km van Marc en Magna af. We blijven een paar dagen bij Marc en dan kunnen we in het huisje. Ik kon wel een gat in de lucht springen van blijdschap. Het enige wat mij lukte was, hardop zeggen, dank U wel Heer, wat ben U goed! Als dit niet van de Heer is, dan weet ik het niet meer. Aan alle kanten zegent en helpt de Heer, we kunnen echt Gods leiding en aanwezigheid merken in alles wat we doen ter voorbereiding van ons vertrek.

Toekomst

Ik blijf gewoon werken voor de Stichting Zending Brazilië voor Christus. Via WhatsApp, video contact en e-mails houd ik contact met de familie en het werk. Eunice gaat mij opvolgen en de nieuwsbrieven schrijven, en ik zal meehelpen en vertalen. Ik ga door met het werken op kantoor in huis. De boekhouding moet ik wel uit handen geven en gaat weer terug naar Lourdes. Maar alle verslagen vertalen, contacten onderhouden, een aantal bankzaken, enz, kan ik allemaal blijven doen vanuit Nederland.

Maar mijn droom is eigenlijk weer in de gezondheidszorg werken, liefst weer in het ziekenhuis, dat is echt wat ik leuk vind. Magna wil helpen om overdag voor pa te zorgen zodat ik kan gaan. Daarom was mijn wens om dichtbij te wonen

Ik heb al een paar sollicitaties de deur uit gestuurd, maar een baan heb je niet zomaar. Wel kan ik beginnen met productiewerkzaamheden, zodat ik zelf inkomsten heb. Tot dan gaan we van papa's AOW leven en mijn persoonlijke sponsors, die ik gevraagd heb nog even door te sponsoren totdat ik inkomsten heb van werk, of evt van een uitkering zolang ik voor pa ga zorgen.

Maar ik maak mij geen zorgen daarover. De Heer heeft mij 12 jaar financieel onderhouden in Brazilië; ik ben nooit iets tekort gekomen, dankzij mijn sponsors.

Ik heb geloof dat hij nu ook voor ons gaat zorgen, en helpen in alle dingen.

Ik ben blij om u dit te schrijven, en heb vrede in mijn hart dat ik een verstandig besluit heb genomen en de Heer is zeker met ons en gaat zeker ook ons voor.

Pa is ook blij, en kijkt er erg naar uit om zijn broer en zussen en verdere familie weer te ontmoeten in NL, en ook om weer te genieten van wat zijn vaderland te bieden heeft wat we hier weer niet hebben. En daar sta ik natuurlijk ook achter. We kijken er erg naar uit. Vanaf oktober bent u van harte uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken bij Govert en Eliana Jonker op hun nieuwe adres in Nederland. Dat zouden we erg fijn

vinden; vooral pa om oude bekenden en vrienden weer te zien. Hij zal het erg leuk vinden, als u op visite kunt komen. Ons mobiele telefoonnummer zal ik doorgeven in een volgende nieuwsbrief.

Namens ons allen in Brazilië, willen we u van harte groeten en Gods zegen, kracht en gezondheid toewensen in deze moeilijke tijd. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, uw gaven en gebeden.

Eliana Jonker

Van de Secretaris

Als bestuur zijn we heel blij met de meer dan 20 nieuwe lezers van de nieuwsbrieven sinds het bezoek van Ismaël, Eliana en Eunice Jonker in oktober/november 2019. Ook zijn giften binnengekomen van 17 nieuwe donateurs.

We willen graag zien dat het werk in Brazilië op een stabiele financiële basis voortgang kan vinden. Daarom zoeken wij compensatie voor de wegvallende begrotingssteun, die we de afgelopen 3 jaren ontvingen.

Nu de recente plannen van Eliana om met haar vader naar NL te komen vaste vorm gaan krijgen, zijn uiteraard ook daar kosten aan verbonden.

Verder zijn de afbouwplannen (Kerken en Kinderdagverblijf) nog niet helemaal voltooid. Er is gewerkt door vakmensen met betaling van alle wettelijke sociale lasten. Dit was een goede zaak, maar hierdoor en door gestegen materiaalprijzen is een tekort ontstaan, waardoor de kerk in Mercês nog niet afgebouwd kon worden.

Om dit alsnog te kunnen doen is een begroting opgesteld door Ismaël en Lourdes ten bedrage van € 23.000,-. Als stichting hebben we hier geen reserves voor. Daarom worden ook vermogensfondsen benaderd voor een bijdrage.

Wij blijven ook u aanmoedigen om het werk van de familie Jonker te steunen met uw gebed en gaven.



Dank aan God en gebed voor het zendingswerk

We vragen u om met ons mee te bidden:

- Voor de medewerkers van het zendingswerk en de voorgangers van de kerken
- Voor ons bestuur in Brazilië en in Nederland
- Voor Magna en Marc; hun relatie, huwelijksplannen en verblijfsvergunning.
- Voor nieuwe sponsors om het werk hier te ondersteunen.
- Voor onze reis, Govert en Eliana op 26 september en verdere toekomst in NL.
- Voor mijn vader Govert en de zorg voor hem.
- Voor geestelijke groei en opwekking in de gemeente

We vragen u ook om met ons mee te danken:

- Dat alles goed gaat met ons, ondanks de corona virus situatie.
- Voor alle sponsors en hun liefdevolle gaven en gebeden voor Gods werk hier.
- Dat de Heer tot hiertoe ons gedragen en geholpen heeft. Aan Hem alle eer en dank.
- Dat Nana, dochter van zuster Shirlene, de vrouw van Pr. Antônio, geen operatie nodig heeft, dat het nu goed gaat met haar na behandeling en gebed.
- Dat de vlucht van Magna op 12 augustus is doorgegaan en dat zij goed in Nederland is aangekomen.



Santa Bárbara do Tugúrio

Ondersteuning van het werk in Brazilië

Bestuur:

Voorzitter: Ds. J.P. (Jacques) Helder
Stationsweg 369, 3925 CB Scherpenzeel (033 – 2465275)

Secretaris: Leen Schotte
Claudius Civilislaan 530, 3132 JB Vlaardingen (010 – 4748009)

Penningmeester: Piet van Engen
Buizerdlaan 20, 5672 VS Nuenen (040 – 2836624)

E-mail: info@zendingbrazilie.nl
Internet: www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. G. de Klein – Groningen
Oud predikant Vrije Evangelische Gemeente Groningen

Br. C.J. du Fossé – Beverlo (België)
Oud voorganger Evangelische Gemeente

Br. R. Flach – Dordrecht
Directeur Stichting Opwekking en Willow Creek Nederland

Postadres van en contact met de familie Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272, CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio,
Minas Gerais, Brazilië. Telefoon: 0055-3233651476
E-mail: elianajonker@hotmail.com of cena.jonker.brazilie@bol.com.br

Ondersteuning van het werk in Brazilië

Als u het werk in Brazilië wilt ondersteunen kan dit via rekening
NL16 ABNA 0427 3094 25 t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Nuenen.

Graag willen we u er op attenderen, dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn; wij hebben een ANBI beschikking. Ook een akte van schenking is hierdoor eenvoudig te regelen. De betreffende link kunt u vinden op de website van de stichting onder “contactgegevens”.

In verband met verscherpte eisen van de Belastingdienst vragen wij u een algemene omschrijving aan te houden, zoals **zendingswerk** of **kinderdagverblijf**.

Nieuwsbrief

Wij willen graag weten, of u nog geïnteresseerd bent in het ontvangen van de nieuwsbrief. Mocht u hier geen belangstelling meer voor hebben, wilt u dan een briefje sturen aan de penningmeester, dhr. Piet van Engen, of een e-mail naar info@zendingbrazilie.nl

Overstappen naar de e-mail versie van de nieuwsbrief kan op dezelfde manier. Ook adreswijzigingen kunt u langs deze weg doorgeven.

Aangesloten bij Missie Nederland.