



## Nieuwsbrief 141 juli 2019

*Heer dank U, dat U onze steun en gids bent, en dat u ons nooit laat vallen, dank U Heer, voor uw kracht, macht en heerlijkheid. Amen!*

### **Geliefde zendingsvrienden, belangstellenden en familie,**

Gaat het goed met u allen? Wij hier in Brazilië hopen en bidden dat van harte. Met ons en het werk gaat het goed, de Heer helpt ons door alle moeite en strijd heen, want Hij is liefdevol en zorgt voor ons en voor Zijn werk dat Hij hier ooit begonnen is. Zonder Hem kunnen we niet blijven bestaan, dat is een feit. Hij is de inspirator; wij volgen Hem en werken voor Hem.



De tienergroep op het pyjamafeest

### **Pyjamafeestje met de tieners van het Kinderdagverblijf**



Actie op de binnenplaats van het Kinderdagverblijf

Op 29 maart hebben Eunice en Rafaël een heel bijzondere avond georganiseerd op het Kinderdagverblijf. De tieners vroegen maar steeds om in het Kinderdagverblijf te mogen slapen, dus

heeft de leiding iets leuks bedacht voor ze.

We gingen logeren, niet bij een vriendje maar op het kinderdagverblijf: matrassen op de vloer, in de schoolklas, het maakte niet uit. Ze hebben het ontzettend naar hun zin gehad. Spelletjes, rennen, spelen, eten, gek doen, lachen, huilen en leren, het was de moeite waard.



En hier werd geslapen

### **Eunice en Rafael**

Rafael, de verloofde van Eunice, is brandweerman, en is ook al helemaal actief met het zendingswerk. Hij helpt heel graag, ook in de kerk, en is een heel grote hulp voor ons. We zijn blij met zijn komst in onze familie. Eunice en Rafaël hopen 25 januari 2020 te trouwen. Hun plan is om in Santa Bárbara do Tugúrio te komen wonen, dus dat kunnen we zien als een grote zegen, want ze hadden ook een andere woonplaats kunnen kiezen.

Gelukkig willen ze bij ons blijven. Prijs de Heer!

### **Visite uit Nederland**

Opnieuw kregen we bezoek uit Nederland, maar deze keer geen familie, maar Johan en Joyce van Breugel. Hetzelfde echtpaar dat in 2017 een paar weken bij ons geweest is. Deze keer waren ze maar een paar dagen bij ons, van maandag t/m zondag, 27 mei tot 2 juni. Ze waren eerst 3 weken in Ritópolis, een stadje hier 105 km vandaan, waar het Nederlandse echtpaar Wim en Daniëlle Keizer werken in een kliniek voor drugs- en alcohol verslaafden. Ze werden hier door het echtpaar gebracht, waardoor we kennis met hen konden maken. We hopen allebei contact te houden, maar door het drukke leven schieten we vaak daarin tekort.

De tijd met Johan en Joyce was erg fijn, we hebben veel opbouwende gesprekken gehad samen, Johan gaf een bijbelstudie in beide gemeentes, en ze hebben een ochtend opgetrokken met de kinderen op het kinderdagverblijf.

Kortom, het was erg gezellig om ze weer bij ons te hebben, en te horen dat het goed met hun gaat. Op 2 juni zijn ze terug gevlogen naar Nederland.

### **Alexandre, de zoon van Magna**

Zondag 9 juni zijn we weer bij Alexandre op bezoek geweest. We kunnen maar om de 2

maanden die reis maken, want het is erg ver weg, 262 km heen en terug

en ik doe er met stoppen erbij ongeveer 6 - 7 uur over. Het is een achtbaan, echt waar, nog erger dan de weg naar ons toe. Wel een prachtig landschap, geweldig mooi, maar het is erg vermoeiend.

We deden het in 2 dagen, want we moesten daar om 10 uur 's ochtends zijn. We moesten dus in een Bed-en-Breakfast overnachten.



Johan en Joyce in het Kinderdagverblijf



Op bezoek bij Alexandre

Er is familie bezoek op elke tweede zondag van de maand. Voor ons was het de eerste keer op die tijd, want de vorige keer dat we er waren, zijn we buiten bezocht geweest, omdat we er met onze familie uit Nederland heen wilden.

Alexandre is hier sinds 8 maart opgenomen om zich te laten helpen aan zijn drugsverslaving. Het is een christelijke instelling voor jongeren met een verslaving. Ook werken ze daar sterk aan zijn gedrag. Het is niet makkelijk voor hem. Alexandre heeft veel moeite met routine en regels, maar het heeft ook met zijn leeftijd te maken natuurlijk. Hij heeft veel moeite om zijn vader lief te hebben en te vergeven; daarom heeft hij soms agressieve buien, waar zij aan proberen te werken.

Het afscheid op zondag 9 juni was erg moeilijk, hij huilde aan één stuk door. We vragen u veel voor hem te bidden. Hij wil graag weg, maar hij moet het programma afmaken tot december.

### **Verrassing voor Lourdes' verjaardag**



Lourdes en Ismaël

Op woensdag 12 juni was Lourdes jarig, ze is 52 jaar geworden. Ze had helemaal niks door, maar ze werd tot 3 keer toe verrast op deze dag. Twee keer op het Kinderdagverblijf en nog een keer 's avonds in de gemeente.

De medewerkers en de kinderen op het Kinderdagverblijf hadden

's morgens een surprise party voor haar georganiseerd, met taart en nog wat lekkers, en hetzelfde met de middaggroep. Dat was erg leuk, de kinderen vonden het harstikke leuk dat te doen voor Lourdes. En Lourdes



Het verjaardagsfeest voor Lourdes

was heel verrast en had tranen in haar ogen.

In de gemeente hadden we een film avond gepland en aan het eind begonnen we allemaal te zingen voor Lourdes, en namen haar mee naar achter waar een tafel vol lekkers op haar stond te wachten.

Alles was zeer geslaagd en het was erg gezellig en fijn met elkaar.

We danken God voor Lourdes leven, dat ze zo'n sterke vrouw is en trouw in het werk van God al zoveel jaren, en voor alles wat ze doet. Volgens haar getuige-nis werkte ze al met mijn ouders sinds haar 17e jaar.

*Ik bid u ook Gods kracht en zegen toe in alle dingen, veel wijsheid en ik wens u de vrede van de Heer toe.*

*Hartelijke groeten en tot de volgende nieuwsbrief.*

*ELiana, en alle medewerkers in Brazilië.*

## DE ZENDELINGEN KOMEN

Vanaf half oktober komt een jonge delegatie vanuit St. Bárbara do Tugúrio voor een bezoek van twee maanden naar Nederland.

Missionair werk heeft een missie om met elkaar te delen. Zending kun je vergelijken met een brug, waarbij het bruggenhoofd van beide zijden belangrijk is.



Het bestuur van de Stichting Zending Brazilië voor Christus staat namens u allen hier in Nederland en België ter verwelcoming en begeleiding. De familie Jonker staat aan de andere kant van de brug en vertegenwoordigt ons in de zendingsprojecten.

Zending betekent ook over de brug komen: de zendelingen komen en wij dragen zorg voor onderdak, een tour langs gemeenten en vrienden en ondersteuning bij alle informatie en communicatie. Voor dit alles is uw betrokkenheid van grote waarde, u maakt veel mogelijk.

Bid u mee voor een geslaagde periode van de zendelingen en betaalt u mee om hun komst en verblijf en vervoer te garanderen? Zending is een brug, beide kanten maken de verbinding mogelijk, zij daar en wij hier. Eigenlijk zijn wij samen zendelingen die over de brug komen en zending mogelijk maken.

Een bijdrage kunt u storten op rekening NL16 ABNA 0427 3094 25 t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Nuenen, onder vermelding van Zendingstournee 2019.

Namens het bestuur,  
Jacques Helder,  
voorzitter.



## **Dank aan God en gebed voor het zendingswerk**

### We vragen u om met ons mee te bidden:

- Voor geestelijke groei in de gemeentes, dat de Heilige Geest door ons heen werken zal.
- Voor Alexandre, dat hij ondanks alle moeite, toch probeert om vol te houden. Dat hij alles mag leren wat hij nu nodig heeft.
- Ook voor Emely en Magna en voor haar verkering met Marc.
- Voor mijn leven hier en gezondheid voor mijn vader Govert, voor veel wijsheid, liefde en geduld.
- Voor Ismaël & Lourdes, Karin en Eunice en hun toekomstplannen.
- Voor ons verlof in oktober/november, dat we een gezegende en fijne tijd tegemoet gaan in Nederland.
- Voor de afbouw van het Kinderdagverblijf. Het werk vordert goed.
- Voor meer belangstellenden en sponsors voor het werk.
- Voor het Kinderdagverblijf, voor de kinderen en hun ouders. Voor wijsheid en kracht voor de medewerkers en Lourdes.

### We vragen u ook om met ons mee te danken:

- Voor de leuke activiteiten voor de tieners.
- Voor Rafaël, die zich samen met Eunice inzet voor de tieners
- Voor de fijne en opbouwende tijd met Johan en Joyce.
- Voor de jarenlange inzet van Lourdes en haar nieuwe levensjaar

## Ondersteuning van het werk in Brazilië

---

### Bestuur:

Voorzitter: Ds. J.P. (Jacques) Helder  
Stationsweg 369, 3925 CB Scherpenzeel (033 – 2465275)  
Secretaris: Leen Schotte  
Stadhouderskade 25, 3116 HB Schiedam (010 – 4748009)  
Penningmeester: Piet van Engen  
Buizerdlaan 20, 5672 VS Nuenen (040 – 2836624)  
E-mail: [info@zendingbrazilie.nl](mailto:info@zendingbrazilie.nl)  
Internet: [www.zendingbrazilie.nl](http://www.zendingbrazilie.nl)

### Comité van aanbeveling:

Ds. G. de Klein – Assen  
Predikant Vrije Evangelische Gemeente Groningen  
Br. C.J. Du Fossé – Mortsel (België)  
Oud voorganger Evangelische Gemeente  
Br. R. Flach – Dordrecht  
Directeur Stichting Opwekking en Willow Creek Nederland

### Postadres van en contact met de familie Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272, CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio,  
Minas Gerais, Brazilië.  
E-mail: [cena.jonker.brazilie@bol.com.br](mailto:cena.jonker.brazilie@bol.com.br) Telefoon: 0055-3233651476

### Ondersteuning van het werk in Brazilië

Als u het werk in Brazilië wilt ondersteunen kan dit via rekening  
NL16 ABNA 0427 3094 25 t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Nuenen.

Graag willen we u er op attenderen, dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn; wij hebben een ANBI beschikking.

In verband met verscherpte eisen van de Belastingdienst vragen wij u een algemene omschrijving aan te houden, zoals **zendingswerk** of **kinderdagverblijf**.  
Als u wilt bijdragen aan het bezoek van de zendelingen, kunt u de omschrijving "**Zendingstournee 2019**" vermelden.

### Nieuwsbrief

Wij willen graag weten, of u nog geïnteresseerd bent in het ontvangen van de nieuwsbrief. Mocht u hier geen belangstelling meer voor hebben, wilt u dan een briefje sturen aan de penningmeester, dhr. Piet van Engen, of een e-mail naar [info@zendingbrazilie.nl](mailto:info@zendingbrazilie.nl)

Overstappen naar de e-mail versie van de nieuwsbrief kan op dezelfde manier. Ook adreswijzigingen kunt u langs deze weg doorgeven.