

Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Mattheus 28:19



NIEUWSBRIEF

Nummer 81

Mei 2002

Santa Bárbara do Tugúrio

Bewogen tot tranens toe, bewogenheid voor het werk.

"Jezus..... werd vervolgen in de geest en diep ontroerd, en Hij zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Here, kom en zie, Jezus weende." Johannes 11:33-35

Hugh Downs, een personaliteit van radio en televisie verklaarde op een keer: "Als een man huilt over de nood van anderen, dan is dat een sterke man."

In de hof van Gethsémane bad Jezus met zoveel vuur en ijver dat Zijn zweet werd als bloeddruppels die op de aarde vielen. Waarschijnlijk was Hij op het punt van tranen, toen Hij bad: Jeruzalem, Jeruzalem.... hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd, en gij hebt niet gewild!" Matheus 23:37

Het was uit liefde dat Jezus huilde bij het graf van Lazarus. Maar Zijn tranen bewerkten ten alle tijde een verbetering van de omstandigheden. In dit geval werd Lazarus opgewekt!

Bidden wij wel met voldoende oprechtheid voor onze naaste? Zijn wij wel oprecht bewogen met het feit dat er nog zoveel mensen verloren gaan? Met het feit dat er zoveel mensen sterven van de honger, in een wereld van zoveel overvloed? Bidden wij nog wel intens en werken wij met vuur opdat er verbetering komt in de rassendiscriminatie, dat er verbetering komt in het drankmisbruik, in de drugsverslaving, en dat nog wel in onze eigen dorpen en steden?

Jezus bad met oprechtheid. Hij werkte ook, genas de zieken, gaf hongerigen te eten, leerde de mensen over het Koninkrijk van God en redde het volk van hun zonden.

Gebed: O Here God, help ons te bidden zoals Jezus bad. Help ons te werken zoals Jezus deed, opdat Uw wil geschiedde gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. In Jezus Naam, Amen.

Geliefde Zendingsvrienden,

Vanuit het kouder wordende Santa Bárbara do Tugurio, (we zijn hier nu in de herfst) willen we u heel hartelijk groeten!! We danken u voor de ansichtkaarten die we mochten ontvangen en die "beterschap" toewensten aan Marlies die met haar been in het gips zat. Natuurlijk is dat intussen verwijderd, maar wel bleek er toen een trombose in het been te zijn waarvoor ze tot op vandaag nog 2 maal daags een injectie moet krijgen. Verder kan ze weer prima lopen.

Algemeen.

- Er is aardig wat regen gevallen de laatste maanden en het stroomverbruik is weer normaal. De waterkrachtcentrales hebben het waterniveau weer wat gestabiliseerd.
- Hier in Brasil en vooral ook Santa Bárbara do Tugurio is veel werkeloosheid, we hebben een lijst met bijna 30 mensen, namen van meisjes en vrouwen die werk komen vragen op de crèche.
- De politici hebben het druk om propaganda te maken voor de aanstaande presidentsverkiezingen in oktober van dit jaar. Er gaat dan heel veel veranderen, want in de senaat en regering van de provincies komen dan ook allemaal nieuwe mensen. Een van de kandidaten voor het presidentschap is een Christen!!!!
- In de maand maart werden we verblijd met de visite van de voorzitter van onze Stichting, samen met nog een echtpaar die een heel warm hart hebben voor het werk wat wij hier voor de Heer mogen doen. Het was erg fijn om hen zo te mogen rondleiden en dat de mensen met eigen ogen alles konden zien.



Een gezellige maaltijd met onze voorzitter en het echtpaar.

- Wij zelf zijn op 't moment begonnen met de voorbereidingen voor het feest van het 20 jarig bestaan van het werk, wat we op 27 en 28 juli hopen te vieren. Het zou fijn zijn als u ook zou meebidden daarvoor. Wij zijn hier begonnen met een campagne van gebed en vasten. We bidden niet alleen dat het een fantastisch evenement zal zijn maar vooral ook dat er mensen blijvend tot de Heer zullen komen.

Gemeente en evangelisatie.

In de maand april, om precies te zijn, van 3 tot 16 april, mochten we hier weer een groep van 12 jonge mensen ontvangen. Mensen die een Discipelschaps Trainings School doen en zo praktisch doen op het zendingsveld.

Zij gaven getuigenis van hun leven en wat Jezus voor hen betekent, ze deden mimespelen, werkten met kinderen en jeugd en zetten zich echt in! Wij hadden het dan ook extra druk omdat ze overal, op de pleinen en bij visites met het kinderwerk enz. enz., vertaling nodig hadden. Maar wij vinden het altijd erg fijn om te mogen meewerken aan de training van de jongelui en ook voor onze Gemeente en ons stadje Santa Bárbara do Tugurio was het héél goed en fijn!! De Heer werkte in de harten van jong en oud en we mochten zo weer Zijn licht laten schijnen. Er komt altijd meer openheid en opening en er komen dan ook meer mensen om de diensten te bezoeken.

Sinds begin van de maand mei hebben we een jong Braziliaanse voorgangersechtpaar in ons midden dat ons komt helpen en de gelederen versterken. De broeder, Fernando, heeft al laten zien dat hij niet alleen Het Woord op een fijne manier kan brengen, maar ook niet bang is om vieze handen te krijgen en dat is wat we hier zo hard nodig hebben. Hij is n.l. begonnen met het verven van de kerk. Ook op de crèche en zondagsschool willen ze hun krachten inzetten.

Hun eerste kindje, een meisje dat Amanda heet, is nu een maand oud en heeft erg onze gebeden nodig, omdat bij de geboorte haar armpje/schouder in de knel heeft

gezet en ze die nu niet gebruikt. Ze krijgt fysiotherapie en er komt al verbetering in! Dank u Jezus!!

Met de komst van dit echtpaar kunnen er ook meer activiteiten ont-wikkeld worden, waar we erg blij mee zijn.

Zo gaan we nu met extra Bijbelstudies beginnen over de doop met de Heilige Geest.



Het huisje van Ismaël en Lourdes.

SEMI-INTERNATO (crèche)

Vanwege de huiswerkbegeleiding en bijlessen die gegeven worden door een onderwijzeres, komen er zo af en toe kinderen die door de school hierheen gestuurd



Hier krijgt één van de kinderen bijles.

worden. Die kinderen eten dan ook weer op de crèche en hebben zo ook weer de mogelijkheid om Gods Woord te horen! De crèche voorziet toch duidelijk in een nood en we zijn blij om te mogen dienen en de handen en voeten van Jezus te mogen zijn!!

Door extra giften kunnen we ook bezig zijn met de ontspanning en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. Er zijn nu namelijk enkele speeltuigen aan de speeltuin toegevoegd. Tot grote blijdschap van de kinderen natuurlijk. Er is nu een glijbaan, niet zo'n heel kleine en een dubbele wip-wap, bijgekomen.

Ook zijn we begonnen met het kopen van materialen voor de baby en kleuteropvang. Er zijn 2 baby-badjes aangesloten met warmwater douches en er zijn al 2 babybedjes gekocht, inclusief de matrasjes!!! Maar er ontbreekt nog een heleboel.

Wat minder fijn is, dat is het ziekteprobleem van Lourdes. We kunnen haar zo slecht missen!! Wilt u ook voor haar genezing bidden?! Cessa zal één dezer dagen met 4 maanden verlof gaan vanwege de geboorte van haar 2^e kindje. Er moet dus iemand haar plaats innemen in deze periode.



Hier ziet u de gebouwen die we voor de crèche gebruiken.

Landbouwproject.

Zoals de plannen al waren zijn er bananenplanten en koffiestekjes geplant. Niet alles is goed opgekomen, maar we wachten nu toch op groei en opbrengst.

Wat wel opbrengt zijn op dit moment de sinaasappels en mandarijnen die al jaren eerder geplant waren. Het is dus nu de tijd van de oogst en de kinderen van de crèche zijn daar blij mee, want die krijgen nu dagelijks fruit en daardoor de nodige vitamines. Dat is ook erg belangrijk in deze tijd van het jaar waarin een zo grote schommeling is van de temperatuur. Er kan verschil van 10 graden of meer optreden tussen de dag en de nacht. Dat veroorzaakt vaak veel verkoudheden, hoesten, griep en zelfs longontsteking. Zo'n extra vitamine dosis is dus heel hartelijk welkom.

Wilt u met ons de heer danken:

- Voor de nieuwe medewerkers!!
- Voor de verbetering van het armpje van Amanda.
- Voor de visite van onze voorzitter en een andere lieve familie die samen met hem hier kwamen.
- Voor de jongeren van Jeugd met een Opdracht die zich hier hebben ingezet.

Wij willen niet overslaan om u te zeggen dat mede door uw hulp in gebed en financieel, dit werk hier mogelijk is en ook alleen daardoor kan doorgaan!! We danken de Heer voor uw medewerking en medeverantwoordelijkheid voor dit werk

hier. Het is Zijn werk en wij allen, u in Nederland en wij hier, mogen Gods medewerkers zijn (1Cor 3:9)

Wilt u met ons bidden :

- Voor onze festiviteiten op 27 en 28 juli.
- Voor de gezondheid van Lourdes, onze schoondochter, die we moeilijk in het werk kunnen missen.
- Voor het nieuwe echtpaar. Dat ze zich goed zullen aanpassen en op hun plaats voelen en dat ze hier tot een grote zegen mogen zijn. Voor totale genezing van het armpje van Amanda.

Wij bidden u allen Gods onmisbare zegen toe!!!

DE UWE IN CHRISTUS

Govert en Marlies Jonker en medewerkers.



Magda (op de achtergrond) helpt om na het koken moet alles weer schoon te maken.



Hoewel de feestdagen al voorbij zijn, wensen deze kinderen u het volgende toe:
"Prettige Feestdagen, De Here zegene U."

Indien u het werk van Govert en Marlies wilt steunen, kunt u ons machtigen voor een automatische afschrijving. Wilt u stoppen? Door ons een berichtje te zenden, zullen wij de automatische afschrijving stoppen. Steun ons en zend onderstaand formuliertje naar de penningmeester (adres zie achterzijde).

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig/maandelijks¹⁾ een bedrag van € _____ af te schrijven van mijn bank/postbank¹⁾ rekening.

Dit bedrag is bestemd voor: het evangelisatiewerk van Govert en Marlies²⁾
 het kinderadoptieplan²⁾

Naam: _____ Adres: _____

Plaats: _____ (Post)bankrekening: _____

Datum: _____ Handtekening: _____

- 1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
- 2) Vul het vakje van uw keuze in.

Bestuur:

Voorzitter: Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 - 656 290)
Secretaris: Br. Wim Boneschansker
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591-622 190)
Penn. meester: Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 - 614 050)

Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof - Foxhol
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Evangelist F. Du Fossie - Mortsel (België)
Voorganger Evangelische Gemeente

Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gerias
Brazilië
E-mail: siena@net-rosas.com.br

Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Door uw giften op een van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425
Postbank nummer 43.05.531
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij U er op attenderen dat Uw giften fiscaal verrekenbaar zijn.

Inschrijffnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

Adreswijzigingen:

St Zending Brazilië voor Christus
p/a De Koningsvaren 20
7701 MJ Dedemsvaart