

Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Mattheus 28:19



NIEUWSBRIEF

Nummer 83

Januari 2003

Santa Bárbara do Tugúrio

"Toen zeide Hij: Moet ik zelf medegaan om u gerust te stellen?" Exodus 33:14

In het hart van Mozes was maar één gebed, één wens, door God zelf geïnspireerd ofwel ingegeven. Achter en om hem heen waren er verwarring en veranderingen, vóór hem het onbekende. Het volk van God leefde onder verschrikkelijke bedreigingen als gevolg van hun ontrouw aan God. Het was in deze omstandigheden dat uit het hart van degene die trouw gebleven was, deze verzuchting kwam die alleen God kon horen: "Indien Gij zelf niet mede gaat, doe ons van hier niet optrekken.... doe mij toch uw heerlijkheid zien."

God hoort gebeden zoals deze en Hij is bereid om ze te beantwoorden. Voor Zijn kinderen is de weg bereid, al bij voorziening, reeds lang tevoren, maar God, in Zijn grote wijsheid openbaart die weg alleen bij stukjes en beetjes, want Hij wil dat het leven van Zijn gehoorzame kinderen geleid zal zijn door de principes van het geloof. We hoeven ons daarom ook niet te verwonderen dat God ons in onwetendheid laat over hoe onze wegen zullen gaan. Het moet voor ons voldoende zijn te weten dat Hij beloofd heeft dat Hij met ons meegaat en de weg voor ons zal openen. Wentel dan uw weg op de Heer en vertrouw op Hem, verheerlijk Hem daarmee!

Als wij gehoorzaam zijn en Hem volgen, pas voor pas, dan verblijden we Hem, want bij de beproeving van ons geloof zal blijken dat ons geloof kostbaarder is dan vergankelijk goud dat door vuur beproefd wordt en dat het tot lof en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.

Hij wil van ons, geloof, maar Hij zelf geeft ons de gave van vrede wat zich samenvoegt met de hoop die niet bedriegt en die ons hart licht doet uitstralen als een geïnspireerde kracht.

Zouden we meer nodig hebben dan Zijn aanwezigheid? Hij begrijpt alles, absoluut alles! Hij is onze voorhoede en onze achterhoede. Verzekerd onze veiligheid en richting. Hij is onze wijsheid en vrede. Zijn glorieuze aanwezigheid is ons verzekerd door Zijn Geest. Midden in stormen en verwarring en bedreiging, geeft Hij ons rust. Hij maakt ons werk vruchtbaar en geeft ons groei in het kennen van God zodat Christus in ons gezien wordt. En met de bekleding van de Goddelijke aanwezigheid zullen onze levens de zielen tot God trekken en de problemen overwinnen.



De medewerkers van de crèche in hun uniform met naam en embleem van de crèche.

Geliefde zendingsvrienden,

Inmiddels zijn we alweer een week verder in de maand januari. De tijd gaat erg snel en werk is er nog altijd heel erg veel, maar zoals we hierboven al schreven, Hij leidt ons pas voor pas en geeft ons overwinning!! Als we even terugzien op het afgelopen jaar, dan kunnen wij alleen maar zeggen, "Dank U Heer", voor wat er allemaal gebeurd en gepasseerd is. Vele mensen, ouderen en jongeren, in ons stadje zijn bereikt met het Evangelie, nu ook weer met het Kerstfeest, dat we vierden met kinderen, hun ouders en broertjes en zusjes. Verhoring van onze gebeden!! Alle financiële kosten konden betaald worden, door grote en kleine giften. Sommigen waarvan we niet weten wie ze geschonken hebben. Maar nu, via de nieuwsbrief, willen wij u hartelijk danken voor uw inzet, medeleven en liefde voor het zendingswerk hier in Santa Bárbara do Tugúrio.

We hopen dat al onze zendingsvrienden onze kerst- en nieuwjaarsgroeten hebben ontvangen en voor zover u misschien niets hebt ontvangen (bij de post raken ook wel eens dingen zoek) wensen we u alsnog Gods zegen en nabijheid voor een héél Gezegend en Gelukkig 2003.

Tevens willen wij allen die aan ons hebben gedacht door ons kaarten en brieven te sturen voor kerst en nieuwjaar ook héél hartelijk danken. We vinden het ten alle tijde heerlijk om post te ontvangen. We doen ook ons best om een ieder terug te schrijven en iets van ons wel en wee mee te delen.

Kerstfeest.

Het is natuurlijk alweer voorbij maar we willen u toch vertellen hoe het is geweest. Nou..... fantastisch!! Deze keer hadden we veel hulp van Fernando en Danielle die kerststukjes met de kinderen instudeerden en Marlies leerde de kinderen enkele nieuwe kerstliederen. Het was erg mooi, de kinderen deden het héél goed. In totaal, inclusief de kinderen, waren er meer dan 200 mensen. Fernando deed de prediking en Marlies vertelde een Kerstverhaal.



Marlies verteld een kerstverhaal.

De liefdemaahtijd was weer heerlijk en de mensen genoten er van. Sommigen aten 3 borden vol!!! De kinderen waren weer super gelukkig met hun cadeautjes. Voor velen het enige cadeautje wat ze per jaar ontvangen. Voor degene die op de crèche werken is het een genot om de blijdschap op die kindergezichten te zien. Zo mogen we steeds Gods Woord zaaien en Zijn liefde laten zien, en op Zijn tijd zal God de wasdom geven.

Wat ook een heel bijzondere noot in alles was, we hadden Lazineha met haar man en zoon van 12 jaar bij ons te logeren en ze vierden samen met ons het Kerstfeest. In de begin jaren van ons werk in Santa Bárbara is Lazineha gedurende drie en een half jaar onze medewerkster geweest. Dus de oudere mensen herinnerden haar nog en was het een heel blij weerzien!!



Liefde maaltijd. Inclusief kinderen waren er meer dan 200 mensen aanwezig.

Gemeente en evangelisatie.

De eerste dienst in januari was een heel bijzondere dienst. Iedereen had de gelegenheid om iets van zijn ervaringen met de Heer door te geven en een lied uit te kiezen. Er was veel blijdschap en dankbaarheid aan God, want allen hadden in het afgelopen jaar hun problemen, moeiten en strijd gehad en allen konden getuigen "maar uit die alle redt hem de Heer" (Ps 34 : 20b) De één op de ene manier en de ander op een andere manier, maar een ieder getuigde van de trouw van God. En we weten dat we ook dit jaar weer een Grote God hebben die ons voorgaat en aan onze zijde staat!

De prediking elke morgen, door de luidsprekers boven op ons kerkje, heeft niet de goedkeuring van de tegenstander van God en van onze zielen. Een reden des te meer om dóór te gaan! Het gebeurd nogal eens dat de luidsprekers kapot gaan!! Vandaag zijn ze weer opnieuw gemaakt!! Op de lantaarnpaal voor het huis van Fernando waren twee, op de computer gemaakte, papieren geplakt die veel lelijks vertelden over Evangelische voorgangers. Als er oppositie komt, is het zeker omdat de Heer zegen zal gaan geven.



Leo (Engel Gabriël) verkondigd de geboorte van Jezus aan de herders in het veld.



Kinderen genieten van de liefdemaaltijd tijdens het kerstfeest.



De kinderen spelen buiten in onze (kleine) speeltuin.



Een deel van de crèche met daar onder de woning van Fernando en Danielle.

Met de familiegroepen gaat het nog steeds door, maar de interesse van de buitenstaanders is erg gematigd. Maar.... als er één ziel voor de Heer gewonnen kan worden dan is het meer dan de moeite waard! Wilt u ons meehelpen in Gebed?!!

De zondagschool voor de kinderen heeft het afgelopen jaar een poosje stil gestaan o.a. door het breken van de enkel van Marlies. Maar nu is er weer zondagschool voor de kinderen, elke zondagmorgen om 8 uur. Danielle en Marlies doen de groep kleinere kinderen en Fernando de tieners. Ook hiervoor is het fijn als u met ons meebidt!!

Evangelisch semi-internaat nieuwe morgen.

(ofwel gewoon in de volksmond de crèche). Hier in Brasil zijn de scholen nu met zomervakantie en als in februari de scholen weer beginnen dan gaan vele kinderen



In de keuken van de crèche zijn Beth en Magna aan het werk. Voor het raampje wachten de kinderen in een rij op ontvangst van hun bordje met eten.

weer een klas hogerop. We mogen hele goede resultaten boeken van het werk van de onderwijzeres die bijlessen geeft aan de kinderen die leerproblemen hebben. Vele kinderen zijn dank zij die bijlessen overgegaan naar een hogere klas.

Er zijn altijd kinderen die "er uit springen" Zo is Leo een jongen die zich altijd heel blij en dankbaar betoont als hij z'n bordje eten op de crèche ontvangt. Met een heel uitbundig "dank je wel Cessa" gaat hij dan zitten om z'n maaltijd te verorberen. Met het Kerstspel had hij de rol van engel Gabriël die de geboorte aan Maria aankondigde. We genieten van Leo!! Er zijn ook veel probleem kinderen, uit kapotte gezinnen, gescheiden ouders, ongehuwde moeders enz. Zulke kinderen vragen extra aandacht en zijn vaak echt onhandelbaar. Wilt u ook bidden voor de medewerkers van de crèche, dat ze wijsheid, autoriteit, liefde en geduld hebben, zodat in al het gebeuren van de crèche de Naam van onze Heer geëerd wordt?!!



Fernando is op de crèche het Bijbelverhaal aan het vertellen aan de kinderen.

Landbouwproject.

Op het landbouwproject gaat het heel goed. De laatste tijd zijn bijna alle afrasteringen vernieuwd en er is een nieuw bruggetje over de rivier gemaakt. Die was al vele jaren oud en was hoog nodig, net als de afrasteringen, aan vernieuwing toe. Tijdens de droge periode zijn verscheidene koffieplanten verdroogd, maar nu, tijdens de regentijd, staat alles er fris en groen bij. Dat is ook het geval met de bananenbomen. Een koffiestruik moet op z'n minst 2 jaar oud zijn voor er vrucht komt en de bananen ongeveer een jaar, dus de vrucht moeten we nog even op wachten. De varkens en de kalfjes voorzien regelmatig in vlees voor de crèche. Ook voor het Kerstfeest was die vleesvoorziening een flinke hulp. De melkbrengst is ook heel goed. Er gaat aardig wat melk naar de fabriek en ook los wordt er veel melk verkocht.

We zijn de Heer dankbaar voor Zijn zegeningen. We zijn dankbaar voor de vele trouwe mensen en Gemeenten die ons helpen in gebeden en financieel, zodat het voor ons mogelijk is om hier het werk te doen en voort te zetten. Wilt u alstublieft doorgaan ook in het jaar 2003??!!! We kunnen uw hulp niet missen!!

We wensen u allen Gods rijke zegen toe en bidden dat het u in niets zal ontbreken. Heel veel groeten van Govert en Marlies Jonker en medewerkers, plus kinderen.

Aan alle Zendingmedehelpers, een Gezegend en een Heilzaam nieuwjaar gewenst. U, die het werk in Brazilië steunt, waar Govert en Marlies, Ismaël en Lourdes met hun meisje, en Magda via de crèche en gemeente het Evangelie verkondigen.

Wij (Gijs en Dikkie Hendriksen met twee kinderen) zijn er geweest. We waren in Brazilië vanwege onze boerderij. Zo hadden we besloten ook Santa Bárbara do Tugúrio te bezoeken. Dat is een dag reizen (\pm 1200 km).

We hebben de voortgang gezien, dat wil zeggen het nieuwe echtpaar Fernando en Danielle en Fernando's zuster Béte. Zij zijn een goede inbreng in de gemeente en bijscholing. Het is nu voor het eerst in dat plaatsje dat alle kinderen zijn overgegaan. Dat mag wel genoemd worden, vooral als je ouders noch lezen noch schrijven kunnen. Fernando en familie is een goede 'aanwinst' om zo te zeggen naar onze gedachten. Maar Jezus alle eer, Hij bouwt aan Zijn gemeente, jong en oud, en zo is het: de Here voorziet!

Ook bij de crèche is een woning klaar gekomen voor Fernando en familie. Voor Govert en Marlies is het een hele geruststelling dat deze mensen de handen uit de mouwen steken: verven, elektriciteitswerk verrichten en andere hand en span diensten verrichten. Ook huisbezoek, Bijbelstudie en preken zijn goed.

Met kerstfeest hadden ze \pm 200 mensen aan tafel om te eten en de Boodschap te horen van Zijn komst naar de aarde, tot redding, ook voor hun ziel. Ook elke dag voor zo'n 70 kinderen de borden gevuld te hebben is een hele klus.

Magda wil graag trouwen, maar de kosten zijn hoog: het gemeentehuis kost R\$220, terwijl het maandloon R\$200 is.

Beste mensen, voor allen die een zendingshart hebben en mildelijk geven, weet dit: "Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde, die gij Zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst." (Hebr. 6:10)

Gijs Hendriksen, voorzitter.

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig/maandelijks¹⁾ een bedrag van €_____ af te schrijven van mijn bank/postbank¹⁾ rekening.

Dit bedrag is bestemd voor: het evangelisatiewerk van Govert en Marlies²⁾
 het kinderadoptieplan²⁾

Naam: _____ Adres: _____

Plaats: _____ (Post)bankrekening: _____

Datum: _____ Handtekening: _____

1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

2) Vul het vakje van uw keuze in.

Bestuur:

Voorzitter: Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 - 656 290)
Secretaris: Br. Wim Boneschansker
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591-622 190)
Penn. meester: Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 - 614 050)

Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof - Foxhol
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Evangelist F. Du Fossie - Morsel (België)
Voorganger Evangelische Gemeente

Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gerias
Brazilië
E-mail: siena@net-rosas.com.br

Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Door uw giften op een van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425
Postbank nummer 43.05.531
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij U er op attenderen dat Uw giften fiscaal verrekenbaar zijn.

Inschrijffnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

Adreswijzigingen:

St Zending Brazilië voor Christus
p/a De Koningsvaren 20
7701 MJ Dedemsvaart