



Nieuwsbrief 130 december 2016

“Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.”

1 Timoteüs 4:16

Geliefde zendingsvrienden,

In de allereerste plaats wil ik u allen doorgeven dat we veilig thuis zijn aangekomen in Brazilië, zoals een paar van u al weten. Helaas niet helemaal zonder enige probleempjes, maar God is goed, Hij heeft ons ook daar doorheen geholpen.



We zijn donderdagmorgen vroeg op 17 november door vrienden (Mirjam en Henk Booij uit Nieuwleusen) en ons huidige bestuur (Leen Schotte en Jacques Helder) naar Schiphol gebracht. Een heel gesjouw met zeven zware koffers en handbagage. Maar dat vonden we ergens toch niet het ergste,

de afstanden van de ene gate naar de ander in Nederland, maar ook in Brazilië, is ons zwaar tegengevallen.

Bij aankomst in september kwam een aardige man voorbij, met zo'n mini autootje die ze op vliegvelden gebruiken, en bood ons een lift aan, maar nu op de terugreis, waren alle autootjes bezet helaas. Vooral voor mijn vader viel dat erg zwaar op zijn lichaam. Want we moesten veel lopen met onze handbagage. De volgende keer neem ik een step mee, dacht ik later.

Maar gelukkig is het allemaal goed gegaan met de koffers en onze tickets en paspoorten enz. Toen we aankwamen bij de instap poort zeg

maar, was het niet zoals de heenreis, maar voor Lourdes schrik, moesten we een stukje met de bus naar het vliegtuig rijden, en dan een trap op. Toen zei Lourdes: dus dit kan ook nog voorkomen.



Eenmaal in het vliegtuig, na passen en meten, zaten we uiteindelijk en vertrokken we met een half uur vertraging. Na maar liefst 11 uur vliegtijd, kwamen we veilig aan in Rio de Janeiro. Daar verder geen problemen gehad met bagage en reisdocumenten. We werden verwelkomd door Ismaël, Eunice, Karin, Pastor Antônio van onze zustergemeente in Mercês en de chauffeur van het

busje dat we gehuurd hebben voor de heen- en terugweg. Het was allemaal binnen de geplande tijd, ondanks de vliegtuig vertraging. Wel kwamen we een uur in de file te staan, omdat een vrachtauto vast zat in een bocht van een B weg, het verkeer is er daar stil komen te staan. Toen de oplossing kwam reisden we verder, maar we kregen ongeveer 40 minuten van huis een klap band.



De Heer heeft ons er echt voor bewaard dat we geen ongeluk kregen, de chauffeur merkte het op en stopte meteen. Daar hebben we nog een uur op de weg gestaan, want het was toch niet zo makkelijk een band te verwisselen van een busje vol zware koffers, en het busje lekte ook nog eens gasoline op de weg. Ja, ja dat kan

allemaal hier in Brazilië, de chauffeur is gewoon verder gaan rijden. We kwamen gelukkig veilig aan om ongeveer twintig voor vijf in de morgen, op 18 november.

We hebben een hele fijne en gezegende tijd gehad in Nederland, dat hebben we alle drie ervaren. God stuurde en zegende alle gesprekken, en we konden na een goed verbeterde versie ons power point prima vertonen aan gemeentes en bij mensen thuis. We zijn overal erg hartelijk verwelkomd, zijn overal lekker verwend. We konden tijdens het verlof in

een bungalow huisje verblijven. Ook logeerden we dikwijls bij broeders en zusters en bij familie. We blijven bidden dat God mensen aanraakt door onze presentaties en gesprekken, om voor het zendingswerk in Brazilië te blijven bidden en misschien ook om ondersteuning te geven.



Het huisje in Noordwijkerhout was altijd 'thuiskomen', waar we even tot rust konden komen, onze was doen, boodschappen halen, telefoontjes plegen om zoveel mogelijk afspraken te maken. Het was voor mij de eerste keer, zonder dat we dat hadden gepland, ik moest de auto rijden en de agenda plannen. Ik heb onze agenda zo goed mogelijk geprobeerd te plannen. Ik vond het soms best moeilijk, maar vond het erg fijn, ondanks de grote spanning van de verantwoordelijkheid op mijn schouders. In totaal hebben we met elkaar ongeveer 5.810 km gereden in 8 weken tijd, door heel Nederland en België.

Wat voor mij ook erg moeilijk was: het logies plannen van alle bezoeken, zodat we niet van één kant van Nederland naar de andere kant zouden rijden op één dag, maar dan ergens bij iemand konden logeren om de volgende dag ergens dichtbij nieuwe bezoeken te kunnen brengen. Gelukkig hadden we in de bungalow ook wifi en kon ik met behulp van google de plaatsen en afstanden goed berekenen. We zijn Hr. en Mw. Bennema uit Noordwijkerhout erg dankbaar voor hun vertrouwen in ons, voor het beschikbaar stellen van het huisje. We hebben daar heerlijke rustdagen gehad. En we hebben uiteraard vrije dagen gehad, om te



kunnen genieten van Nederland. Dagen met familie bezoek. Met mijn vriendin Mirjam Booij ben ik naar onze oude werkplek geweest in Zwolle, de plaats waar ziekenhuis De Weezenlanden stond. En we bezochten daar het nieuwe Isala ziekenhuis.

Moet zeggen dat het veel met mij deed, als je daar zoveel jaren met zoveel plezier gewerkt hebt, het was best emotioneel. Ik vond het echt fijn om het te doen, ben nog naar binnen geweest en een paar oud collega's gesproken. Echt gaaf, nogmaals dankjewel Mirjam Booijs. Ik heb genoten van die dag. En mijn oude bureaus uit Rouveen heb ik bezocht, om te kijken hoe het met ze ging. Ze vonden het erg leuk mij weer te



zien. Pa en Lourdes hebben veel gewandeld in hun vrije tijd. Lourdes heeft heel wat mooie foto's gemaakt tijdens haar wandelingen, om aan haar familie te laten zien.

Ook hebben we wat minder leuke dingen meegemaakt: het overlijden van een tante van ons in Hoog Leeuwen, we zagen haar nog op de dinsdag. Van donderdag naar vrijdag is ze in haar slaap gestorven, ze was niet ziek. Ze werd 89 jaar. Bij haar begrafenis hebben we nog meer familieleden ontmoet, die we anders niet gezien zouden hebben. Het was ook heel verdrietig om een tante van ons in het verpleeghuis te zien, ze heeft dementie en kan niet meer met mijn oom in hun flat wonen. Gelukkig verblijft ze tien minuutjes bij hem vandaan. Hij gaat elke dag naar haar toe.

Weer terug in Brazilië stonden we ook al meteen voor een volle agenda tot het einde van het kalenderjaar. De agenda van volgend jaar vult zich ook al, maar dat hebben eerst maar even aan de kant gezet, en zijn bij 2016 gebleven.



We kwamen aan op vrijdag 18 november, en we hadden gelukkig wel dat weekend om bij te komen. Op 26 en 27 november hebben we het elfde feest van het zangkoor de Levieten (Levitas) gehad, met als thema vers 10a van Psalm 143. "Leer

mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, . . ." En daarover ging de preek op zaterdagavond en zondagmorgen. God heeft gesproken tot vele harten. Een ongelovige vrouw gaf haar hart aan de Here Jezus. In de hemel was er ook feest. We hebben een hele fijne en gezegende dienst gehad, het kerkgebouw was op zaterdagavond helemaal vol. Wel was het voor de gemeente en vooral voor de familie Jonker erg moeilijk dit feest van de Levieten te vieren, omdat mama altijd aanwezig was en meezong, hoe moeilijk ze het ook had de laatste jaren vanwege haar slechte gezondheid en lichamelijke pijnen. Ze was er altijd en zong volhartig mee, tot eer van God. Ze zong veel, tot het laatste toe nog in het ziekenhuisbed, haar armen gingen omhoog, danste en zong in bed wat ze kon, voor mij een voorbeeld van volharding, dat was zo bijzonder om te zien van haar, ze wist niet eens dat ik keek, ik lachte stiekem om de hoek; dat beeld zal ik nooit meer vergeten. We hebben een mini power point presentatie laten zien van vorige feesten, om een terugblik te doen op de afgelopen jaren met haar erbij. Dat was een moment van stilte en tranen. Onze troost is dat ze bij de Here God is. Nu heeft zij rust en geen pijn en verdriet meer.



De aanbidders zonder grenzen voeren een toneelstukje op en dansen tijdens het Levieten feest.



Dank aan God en gebed voor het zendingswerk

Wilt u met ons danken voor:

- de goede terugreis; dat wij veilig en gezond thuis aangekomen zijn
- dat we tijdens ons verblijf in Nederland gezond zijn gebleven
- de gezegende presentaties, bezoeken, vernieuwde contacten, kansen
- alle positieve reacties die we ontvingen in Nederland en België
- alle voorzieningen die mede het verlof voor ons hebben doen slagen
- alle lieve vrijwilligers die voor ons klaar stonden om waar ook te helpen
- alle mensen die ons tijdens het verlof financieel hebben geholpen
- de helpers die ons hebben gehaald van en gebracht naar Schiphol
- het huisje in Noordwijkerhout, de luxe Seat Ibiza om mee te toeren

Van harte Gods zegen voor allen die ons verlof mogelijk en fijn maakten!

We vragen uw gebed voor:

- de voortgang van Gods werk in Santa Bárbara do Tugúrio en Mercês
- zegen en wijsheid voor de besturen in Brazilië en in Nederland
- het nieuwe schooljaar 2017 en het werk op het kinderdagverblijf
- nieuwe toekomstplannen, waaraan fondsen kunnen bijdragen
- nieuwe giftgevers, die het nieuwe team in Brazilië willen ondersteunen
- Johan en Joyce, die volgend jaar ons zendingswerk willen bezoeken
- Eliana, die de brugfunctie vervult tussen Brazilië en Nederland
- Govert, die als oudste afstand neemt maar betrokken blijft
- Ismaël en Lourdes, bestuurders van de kerken en het kinderdagverblijf
- voor alle broeders en zusters in de zendingskerken en kerkplantingen
- voor de Levieten vrouwengroep en de jongeren aanbidtingsgroep
- voor de gezondheid van Magna, zegen voor haar kinderen en situatie
- voor de evangelisatie campagnes in 2017

De groeten vanuit Brazilië

Lieve zendingsvrienden,

we houden u zo goed mogelijk op de hoogte per brief en op de site. We zijn met elkaar verbonden in de zending. We hopen tot een volgende keer. We wensen u allen goede feestdagen toe.

Een groet van Ismaël, Lourdes, Govert, Eliana en onze Braziliaanse bestuursleden, vanuit een zomers warm Santa Bárbara do Tugúrio.



Ondersteuning familie Jonker

Gegevens familie Jonker: postadres is Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio, Minas Gerais Brazilië.

E-mail: elianajonker@hotmail.com

Website van de stichting: www.zendingbrazilie.nl

Ondersteuning is aftrekbaar van de belasting:

-ABN-Amro bank NL16 ABNA 0427 3094 25 (of)

-ING NL77 INGB 0004 3055 31 t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus
te Dedemsvaart.

Bij giften enkel vermelden: *zendingswerk of kinderdagverblijf*.

U kunt ook gebruik maken van onderstaande machtiging.

De machtiging kunt u verzenden aan de secretaris:

dhr. Leen Schotte, Stadhouderskade 25, 3116 HB Schiedam.

Machtiging

1) Doorhalen wat niet van toepassing is. 2) Vul het vakje van uw keuze.

Ja, ik wil meewerken aan de ondersteuning van het zendingswerk van de Stichting Brazilië Zending voor Christus in St. Bárbara do Tugúrio.

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig/maandelijks¹⁾ een bedrag van

€ 5,00 ²⁾

€ 7,50 ²⁾

€ 10,00 ²⁾

€ _____ ²⁾ af te schrijven van mijn IBAN bankrekeningnummer:

t.n.v. penningmeester Stichting Brazilië voor Christus te
Dedemsvaart

Dit bedrag is bestemd voor: het zendingswerk²⁾ het kinderdagverblijf²⁾

Naam: _____

Adres: _____

Woonplaats: _____

Handtekening: _____