

Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Mattheus 28:19



NIEUWSBRIEF

Nummer 86

December 2003

Santa Bárbara do Tugúrio

Hij heeft onder ons gewoond.

"Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid." Johannes 1: 14

Johannes maakt een overzicht van de geboorte van onze Heer Jezus Christus met alleen maar één zin. Hij openbaart de grote waarheid en belangrijkste betekenis achter alles wat met de geboorte van Jezus in Bethlehem te maken heeft. Jezus Christus, het Woord is een van ons geworden "Het Woord is vlees geworden en woonde onder ons vol van genade en waarheid en we zagen Zijn glorie, glorie als van de eniggeborene van de Vader."

In Christus woonde God onder ons. Maar God was altijd present bij Zijn volk. In waarheid IS God altijd aanwezig. Hij is op alle plaatsen op dezelfde tijd, dat is wat we noemen "omnipresente". De Tabernakel, in de tempel, waren plaatsen waar God gezien en gevoelt kon worden. De glorie van God was aanwezig in die plaatsen van aanbidding en vernieuwing van Zijn volk. Maar niets is vergelijkbaar met de tijd waarin God zelf als mens op deze wereld is gekomen. Zijn glorie, voor die tijd gezien op een eenzijdige manier, was nu zichtbaar in de volheid van Jezus Christus.

Vandaag vieren en herdenken wij dit grote wonder. Wij herdenken en verblijden ons over Diegene die onder ons gewoond heeft, vol van genade en waarheid. Zijn Glorie was verborgen voor een tijd, maar werd gradueel geopenbaard in Zijn leven, dood, opstanding en ten hemel opneming. En als Hij terugkomt zal Hij geopen-

baard zijn in zijn volledige volheid. Het kind van Bethlehem zal door ons allen gekend worden als Koning van het heelal!!!

Gebed: Gezegende Heer Jezus, wij willen U eren en aanbidden. U die vlees geworden bent, opdat wij U konden begrijpen, die voor onze zonden gestorven bent opdat wij tot Uw heerlijkheid konden ingaan en opdat wij de Glorie van God mogen kennen, aan U alle glorie en eer!! Immanuël, God met ons, wij bidden U, dankend van ganser harte!! Zegen ons, opdat wij deze boodschap van U mogen doorgeven, dáár waar u ons geplaatst hebt. Amen.

Geliefde Zendingsvrienden,

Hier in Brasil, in de winkels, overal, zijn alweer versieringen enz. die ons er aan herinneren dat we binnenkort weer Kerstfeest zullen vieren. Ook op de crèche zijn onze medewerkers alweer begonnen met de kinderen om Kerststukjes in te studeren om tijdens ons Kerstfeest de ware betekenis van dit feest te laten zien. Dan is ook bijna het jaar weer voorbij. Er is een spreekwoord "De tijd gaat snel, gebruikt haar wel". Dat is ook echt wat wij, met de hulp van God, proberen waar te maken in ons leven. Wij willen u weer iets vertellen van wat God hier in ons midden doet, maar..... dat heeft u, door uw hulp in gebed en materieel, mogelijk gemaakt!!!

Daarom willen wij in de eerste plaats, u allen die meewerken aan dit zendingswerk en het verwezenlijken mogelijk maken, héél hartelijk dank zeggen voor alles!!!!

Weet dat wij hier ook dagelijks bidden voor u die onze achterban bent. Wij bidden u Gods onmisbare zegen en nabijheid toe, voor het Kerstfeest en voor het Nieuwe jaar!!!

God kent u en ziet u, "Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te alle tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here." 1 Cor 15:58



Tijdens de dienst in onze kerk wordt er door de volwassenen ernstig gebeden voor de kinderen die in deze boze tijd zo hard bewaring en bescherming van God nodig hebben.

Gemeente en Evangelisatie.

Onze kerkdiensten zijn fijn. Veel lofprijzing en aanbidding en een Boodschap die ons ten alle tijde aanmoedigt om niet alleen hoorders maar ook daders van Het Woord te doen zijn.

Er zijn altijd zegeningen en strijd. Dingen om je over te verheugen en dingen om bezorgd over te zijn, maar dat laatste mogen we allemaal bij de Heer brengen en dan leren om het daar achter te laten!!

Janice is een jonge vrouw die niet zo'n prettig leven heeft. Ze heeft 2 meisjes bij zich (andere kinderen van haar worden door familie grootgebracht). Één meisje komt op de crèche en alle beide meisjes komen op de zondagschool. Janice woont met haar vriend tegen het huis van de schoonouders aan, in een paar kleine kamertjes. Maar daar doet men veel aan "macumba" (mensen die aan de duivel worden opgedragen waardoor die levens zwaar in de misère komen). Er wordt veel ruzie gemaakt met Janice en ze wordt geslagen en is nu het huisje uitgezet. Ze is nu weer met haar dochtertjes bij haar moeder ingetrokken, waar eigenlijk geen ruimte voor haar is. Janice wil Jezus aan als Heer van haar leven en door de gebeden maakte Jezus haar vrij van inwoning van enkele machten die haar bezet hielden.

Het ging de goede kant op met haar. Maar op de weg van Jezus is volharding nodig en nu is ze weer steeds meer afwezig in de diensten!!!

Renata en Claudinee (ze hebben drie dochtertjes) krijgen wekelijks persoonlijke Bijbelstudie en vooral Renata wil werkelijk met Jezus verder in haar leven!! Maar Claudinee heeft veel problemen met de drank.... ook vrienden komen hem uitnodigen om te gaan voetballen juist op het uur van de Bijbelstudie.....

Zr. Aparecida, die pas met haar gezin uit een andere stad hier is komen wonen, heeft besloten dat onze kerk voortaan haar Gemeente zal zijn. Zij komt naar de diensten met haar man Antonio, die de diensten erg fijn vindt en erg enthousiast meedoet met zingen, handenklappen enz. Maar Antonio heeft nog niet besloten om Jezus aan te nemen als Heer van zijn leven. Ook hun twee al volwassen zonen komen vaak met hen mee naar de diensten. Zr. Aparecida heeft veel problemen met haar gezondheid.



In de dienst wil Eunice graag zingen tot eer en glorie van God (Eunice is 4 jaar).

We gaan nog steeds met de familiereünie in het huis van Br. Geraldo. De ene keer zijn er veel mensen aanwezig en de andere keer minder. Maar God heeft beloofd dat Zijn Woord niet ledig zal wederkeren. Het geloof komt door het horen en ook hier heeft Zijn Woord zeker een goede invloed.

Alweer geruime tijd hebben we weer een programma op de radio. Govert en Fernando laten Evangelische muziek horen, die echt een boodschap heeft, geven een kort Woord door en bidden voor het volk van Santa Bárbara do Tugúrio. Dit gebeurt twee maal per week op maandag en donderdagmiddag. We zijn hier erg blij mee, er wordt een grote straal in de omtrek bereikt, veel mensen kunnen Het Woord horen!!!

Govert en Marlies ontvingen een profetie van de Heer. Hij beloofd zegen en beloofd dat er vrucht zal komen op de arbeid, ook al zien we dat niet meteen. Het zal doorwerken en zal zijn als zaad wat gezaaid wordt en in goede aarde terecht komt. De Heer zegt dat Hij Zijn Gemeente bouwt!!!!

Crèche.

Dokter Aloisio is weer op de crèche geweest, wat hij nu regelmatig doet, om in de Eerste Hulppost de kinderen van de crèche onder medische controle te houden. (Zie ook de foto in de vorige rondzendbrief.) Er zijn al heel wat medicijnen en wormenkuren uitgedeeld aan de ouders van de kinderen opdat zij erop toezien dat die op de goede manier worden ingenomen door de kinderen. Het is heel fijn om in woord en daad de liefde van Jezus te mogen uitdragen.



Op het moment zijn er drie peutertjes op de baby-peuter opvang.

Elidiane, die van de glijbaan was gevallen en haar tong bijna had doorgesneden met haar tanden, is weer helemaal genezen en speelt en studeert weer als nooit tevoren!!

De groentetuin is een grote zegen van God voor de voedselvoorziening van de crèche. Ook kan er regelmatig groenten worden meegegeven aan de kinderen zodat ze ook bij hen thuis kunnen genieten van de weelderige groetengroei.

Waar we de stekjes van de groenten kopen is ons beloofd dat we voortaan de stekjes "gratis" mogen halen voor de crèche. Dus ook hierin mogen we de zegen van de Heer zien.

Pr. Fernando verteld: Gedurende de week, toen ik het Bijbelverhaal aan de tieners vertelde en uitlegde hoe belangrijk het is om het Woord van God, de Bijbel, te lezen en te gehoorzamen, begon een meisje vragen te stellen zoals: "Waarom is het dat jullie 'Evangelischen' méér de Bijbel lezen dan wij Katholieken? Waarom gebruiken jullie als 'Evangelischen' de Bijbel in de diensten en wij Katholieken praktisch niet en als de Bijbel al gebruikt wordt dan is het nog alleen door de pater of door de leiding van onze jeugdsamenkomsten!" Nadat ik haar vragen had beantwoord en ook aan de anderen van de groep legde ik uit dat wij de Bijbel lezen in huis en in onze diensten omdat we geloven dat de Bijbel het Woord van God is en dat God door Zijn Woord tot ons spreekt. Ik beëindigde het verhaal en moedigde de tieners aan om in hun huis de Bijbel te lezen.

Hetzelfde meisje vertelde ons later dat ze thuis al was begonnen om de Bijbel te lezen. Ons gebed is dat ze vroeg ontdekt dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is.



Tijdens "kinderdag" op 12 oktober werden er op de crèche gezellige spelletjes gedaan. De kinderen genieten ervan.

Persoonlijk.

De man van Magna, Vicente, hoefde niet geopereerd te worden aan de hernia in z'n lies. De verdikking was een resultaat van de operatie onderin de rug. Hij doet nu fysiotherapie en dat lijkt positieve resultaten te geven.

Dan hebben we nog het blijde nieuws door te geven dat in het gezin van onze zoon Ismaël een tweede dochtertje is geboren. Ze heet Karin Ester en haar zusje Eunice heeft de Heer gedankt dat Hij haar gebed heeft verhoord en een zusje heeft gegeven. Alles is goed gegaan en Lourdes en Karin zijn goed gezond!!

Gebedspunten:

Dankt u met ons voor:

- De geboorte van Karin
- De genezing van Elidiane
- De zegen van de groentetuin
- De gelegenheid om het Woord door te geven.

Wilt u met ons Gods zegen bidden voor:

- Janice, dat ze volharding zal hebben om de Heer te zoeken en dat ze volledige bevrijding mag ervaren.
- Renata en Claudinee, Voor de bekering van Claudinee en voor groei en volharding van Renata.
- Zr. Aparecida haar gezondheid en bekering van haar man Antonio.
- Voor onze Kerstfeestviering waarin we weer de ouders van de crèchekinderen hopen te bereiken met het Woord!!
- Voor de familiereunie bij Br. Geraldo thuis.
- Voor bescherming van de kinderen van de crèche en van de medewerkers.
- Voor goede samenwerking onder de medewerkers en ook voor bekering van enkelen onder hen.

Wij danken nogmaals alle medewerkers in België en Nederland die ons ondersteunen en helpen!! Dat God u rijkelijk mag zegenen, nu met Kerst en in het Nieuwe Jaar, bidden we u toe!!!!

Hartelijke groeten van Govert en Marlies Jonker en medewerkers.

P.S. Hebt u al op de internet gekeken?? www.zendingbrazilie.nl doen hoor!!!



Alle kinderen van de crèche, plus alle medewerkers wensen U Gezegende Kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 2004.

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig/maandelijks¹⁾ een bedrag van € _____ af te schrijven van mijn bank/postbank¹⁾ rekening.

Dit bedrag is bestemd voor: het evangelisatiewerk van Govert en Marlies²⁾ het kinderadoptieplan²⁾

Naam: _____ Adres: _____

Plaats: _____ (Post)bankrekening: _____

Datum: _____ Handtekening: _____

1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

2) Vul het vakje van uw keuze in.

Bestuur:

Voorzitter: Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 - 656 290)
Secretaris: Br. Wim Boneschansker
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591-622 190)
Penn. meester: Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 - 614 050)
E-mail: info@zendingbrazilie.nl
Internet: www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof - Foxhol
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Evangelist F. Du Fossie - Mortsel (België)
Voorganger Evangelische Gemeente

Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Geras
Brazilië
E-mail: siena@net-rosas.com.br

Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Door uw giften op een van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425
Postbank nummer 43.05.531
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij U er op attenderen dat Uw giften fiscaal verrekenbaar zijn.

Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

Adreswijzigingen:

St Zending Brazilië voor Christus
p/a De Koningsvaren 20
7701 MJ Dedemsvaart