

Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.



NIEUWSBRIEF

Nummer 116

April 2013

Santa Bárbara do Tugúrio

Geliefde zendingsvrienden,

Gebed is het kanaal van alle zegeningen en het geheim van kracht en leven.

“Want een ieder die bidt ontvangt, en wie zoekt vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.” Matteüs 7:8

Het regent hier al een aantal weken niet meer en het is behoorlijk warm. De kinderen hier uit de buurt, die na schooltijd tijd hebben om te spelen zijn hier bij ons voor de voordeur heel druk met een balspel. Ik ben wel eens bang voor de ruiten, maar gelukkig hebben we daar nog geen problemen mee gehad.

Feest in Santa Bárbara do Tugúrio

Dit jaar hebben we Kerstfeest al veel vroeger gevierd dan anders, namelijk de twintigste december. Dat was om allerlei redenen beter. Op 25 december zijn we gewoon thuis geweest met familie. We vierden het Kerstfeest weer op de traditionele manier, met kinderen van het opvangcentrum en hun ouders, plus ook de kerkelijke gemeente. Er werd een kerststukje opgevoerd, wat Lourdes deze keer zelf had gemaakt, over de ware betekenis van Kerst. Ook werden er kerstliederen gezongen door kinderen en door ouderen en ook

het zangkoor 'de Levieten' zong een lied. Daarna de prediking door Valdemir, die heel duidelijk vertelde wat Kerstmis in werkelijkheid is. De ouders van de kinderen hebben zo ook weer het Evangelie gehoord. Er was ook een heerlijke maaltijd met als toetje taart, een cadeautje van een man uit het dorp.

Kinderopvangcentrum

De vakantie is weer voorbij, het opvangcentrum begint weer z'n draai te krijgen. Kinderen die niet meer komen vanwege hun leeftijd en nieuwe kinderen, de kleintjes, die de lege plaatsen weer opvullen. Het is erg leuk de kleintjes te zien die met zoveel plezier naar "de Crèche" gaan, zoals het opvangcentrum hier genoemd wordt. Ze genieten van (de "tia's") de tantes die zo lief en aardig voor hen zijn en ook van de andere kleine vriendjes en vriendinnetjes.



Het vorige jaar had de burgemeester 8 onderwijzeressen gestuurd om te werken op het opvangcentrum. Maar nu is er een nieuwe burgemeester en die moet natuurlijk nog wennen. Hij heeft 4 onderwijzeressen gestuurd die dus door de gemeente betaald worden. We zijn de Heer heel dankbaar dat ook Lourdes weer is ingezet in het opvangcentrum, daar hebben we echt voor gebeden. Lourdes die haar diploma pedagogiek heeft gehaald is ook onderwijzeres voor de gemeente dus ze zou ook ergens anders geplaatst kunnen worden. Maar de Heer weet wat we nodig hebben, wat zouden we moeten zonder Lourdes?

Gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio

Onze broeder Valdemir is klaar met zijn theologische studie. We genieten van zijn prediking en studies. Hij ontwikkelt zich meer en meer en dat is heel verblijdend. Maar daarbij blijft zijn vrouw (Aparecida) wat achter, ze heeft veel gebed nodig opdat ze zich meer gaat geven en een steun zal zijn voor



haar man en ook in de gemeente. De zondagschool, op de zondagmorgen, heeft ook vakantie gehad, maar nu zijn er weer 3 klassen, de volwassenen, de tieners en de kinderen van 7 tot 10 jaar. Dat laatste klasje, van de kleinsten, wordt door Marlies gedaan, het zijn zo ongeveer 8 kinderen. Het was eerst wel weer wat moeilijk na een lange tijd dat Daniëlle dat klasje deed, maar nu krijgt Marlies er toch steeds meer plezier in. De tieners hebben Lourdes als leidster en de volwassenen hebben Valdemir als leider.

Kerkbouw



De kerkbouw is gestopt in de regentijd. Het geld was ook op. Voor het nieuwe bouwseizoen, de droge tijd vanaf april, moeten nog financiën gevonden worden. De fundamenten liggen er al en de bouwtekeningen zijn door de Braziliaanse overheid goedgekeurd, dus nu willen we graag weer verder bouwen. Ons bestuur wil hiervoor actie voeren in Nederland, zodat het verdere werk er niet onder zal lijden.

Gemeente in Mercês

We schreven al eerder dat er in Mercês een verblijdend iets gaande was, en dat is dat er een raad van voorgangers in Mercês is opgericht, waaraan voorgangers van verschillende kerken deelnemen, zo ook onze kerk. De pas opgerichte raad van voorgangers heeft een dank- en lofprijdsdienst gehouden voor de nieuw gekozen burgemeester in Mercês die per 1 Januari is geïnstalleerd. Er werd gebeden voor de nieuwe burgemeester, hijzelf sprak ook nog een woord en beloofde dat er op de kalender een dag zal komen die de naam krijgt van "Dag voor de Evangelischen".

In december is er een doopdienst geweest in het kleine samenkomstzaaltje waar een kinderzwembad was neergezet. Drie mensen werden gedoopt en het ging heel goed! De broeders en zusters daar ervaren veel gebedsverhoringen. Een broeder kon al zijn



schulden afbetalen. Er zijn jonge mensen die ingezet worden om de zangdienst te doen. Er is een drumstel gekocht en er zijn enkelen die muzieklessen aan het nemen zijn. Echt fijne ontwikkelingen.

Nog altijd is er behoorlijke groei in het aantal mensen dat de diensten bezoekt. Er is nog altijd het verlangen naar een eigen kerkje opdat er niet gehuurd hoeft te worden. Ook de locatie nu, tegenover een bar, is niet ideaal. Nu was er gelegenheid om een stukje grond te kopen dat geschikt is voor de bouw van een eigen kerkje. Iedereen in Mercês was enthousiast en de koop is gesloten. Alleen, . . . het was wel een stap in het geloof voor de broeders en zusters want er moet gedurende 25 maanden, maandelijks een bedrag betaald worden. Het is dus op afbetaling, en een uitdaging voor hen om dit te volbrengen.

Elk jaar hebben we voor de beide kerken, in Santa Bárbara do Tugúrio en ook Mercês een thema. Dit jaar is het thema gekozen uit Romeinen 12:2 " En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken . . . Het woord dat voor in de kerk komt op een spandoek is " V E R N I E U W I N G " .

Jaarwisseling

De jaarwisseling hebben we samen gevierd met de gemeenteleden uit Mercês, hier in de grote zaal van het opvangcentrum. Om 10 uur in de avond begon de dienst en eindigde om 12 uur toen we elkaar een gelukkig nieuwjaar toewensten. Daarna hebben we het nieuwe jaar aan onze Hemelse Vader opgedragen en aan Hem Zijn zegen over ons allen gevraagd.

Toen hebben we alle lekkere zelfgemaakte schotels genuttigd die door een ieder waren meegenomen. Het aandeel van Govert en mij was een grote schaal oliebollen, naar Nederlandse traditie, maar toch niet iedereen vond dat erg lekker. Anderen weer wel natuurlijk. Brazilianen houden erg veel van zoet. Alles met elkaar zijn we het nieuwe jaar met blijdschap en vertrouwen in de Heer begonnen.

Vakantie

De maand januari is hier vakantie maand, d.w.z. voor de kinderen en de leiding van het Opvangcentrum. De diensten van de gemeente gaan gewoon door. Want natuurlijk hebben we te allen tijde de Heer nodig en zoeken we

Hem en prijzen we Hem. Toen Ismaël, samen met Lourdes, de mensen uit Mercês weer terugbracht na de jaarwisseling, was Ismaël zo moe en slaperig dat hij zomaar op het verkeerde weggedeelte ging rijden en Lourdes moest hem waarschuwen. Er kwamen gelukkig geen tegenliggers aan, maar zo zien we toch weer hoe de Heer ons bewaart en beschermt.

Magna

In juli 2011 was onze geadopteerde dochter Magna met haar 2 kinderen



verhuisd naar Betim waar haar biologische moeder woont. Dat was echt wel verdrietig voor ons. We hebben haar als dochter verzorgd sinds ze 11 maanden oud was. We hadden het haar afgeraden maar ze ging toch. Maar het is niet goed gegaan!! Nu hebben we de mogelijkheid om haar terug te halen, de verloren dochter krijgt een tweede kans. In het opvangcentrum komt een plaats leeg. De kookster die vele

jaren die plaats heeft bezet, gaat verhuizen naar Barbacena waar haar man werk heeft gevonden en haar dochter gaat in het nieuwe seizoen ook daar studeren. Zodoende heeft Lourdes een beetje geschoven met de mensen en nu krijgt Magna de kans om een klein groepje kinderen onder haar leiding te hebben en 's middags kan ze in het schoonmaakwerk helpen. Magna kan gaan wonen in het huis onder het opvangcentrum dat nog steeds leeg stond. Het is een heel fijne oplossing voor haar. We verheugen ons er in dat ze weer hier komt en we bidden dat ze zich volledig aan de Heer zal geven en ook aan het werk dat ze zo krijgt om voor haar gezin te zorgen.

Getuigenis van Eliana

Beste broeders en zusters, graag wil ik een stukje in deze nieuwsbrief schrijven hoe het nu met mij gaat en wat ik nu aan het doen ben: Ik had in de nieuwsbrief van juli vorig jaar geschreven, dat de Heer mij duidelijk had gemaakt te vertrekken uit de Bijbelschool die ik aan het doen was en terug te gaan naar het huis van mijn ouders, en daar te blijven tot december ongeveer. Dat heb ik toen gedaan, ook al snapte ik niet alles. Het heeft mij rust gebracht om dingen uit het verleden te verwerken. Alleen de Heer zei nog niks over 2013. In deze periode mocht ik dichterbij mijn familie komen, als

nooit voorheen, misschien juist omdat ik weer helemaal thuis was. Het was een moeilijke maar toch ook een hele fijne en leerzame periode. En in de loop van de tijd bracht de Heer opnieuw in mijn hart het verlangen om naar de Bijbelschool te gaan. Alleen een andere Bijbelschool, wel van dezelfde kerkgemeenschap. Alleen deze is meer theologisch en is niet intern. Wat aan één kant fijn was, maar aan de andere kant een zorg werd, want waar moest ik dan wonen. Ik bad dat de Heer het leidde voor me en alle deuren open wilde doen, zodat ik zeker kon zijn dat ik de stem van de Heer goed had begrepen, want er moest best veel gebeuren om deze stap ook weer mogelijk te maken. Ten eerste: het vertellen aan, en de goedkeuring van: mijn ouders, de gemeente en bestuur, het bestuur in Nederland, en mijn sponsors. Ten tweede: inschrijving en goedkeuring van de school zelf. Ten derde: de studiekosten. Ten vierde: woonruimte in Belo Horizonte. Ik bad ervoor en legde het in de handen van de Heer. En ik bad "Heer als het niet uw wil is en ik niet geschikt ben voor deze studie, laat mij niet aangenomen worden op de school".

De Heer heeft voor alles gezorgd, en op zo'n wonderbare manier, dat ik absoluut niet één twijfel had, dat de Heer mijn leven leidde en dat Zijn hand rustte over mijn plannen van de Bijbelschool. Dankzij de sponsors die ik van de Heer heb gekregen uit Nederland die mij extra hard hebben geholpen, kan ik financieel hier in Belo Horizonte wonen en leven, en ben ik gezegend met een studiebeurs voor de gehele opleiding van 2 jaar tijd. Gewoon ongelooflijk. Alsnog maak ik van deze gelegenheid gebruik om jullie nogmaals te bedanken en Gods zegen toe te wensen; weet, dat zonder de aanraking van de Heer in jullie leven om mij te helpen, het niet mogelijk was geweest. Omdat ik geheel afhankelijk ben van jullie gebeden en steun. De Heer leidde mij naar het huis van een zuster in de Heer, die haar huis open stelde voor mij, en waar nog 4 andere meisjes van de kerk ook wonen, en het is maar 5 minuutjes lopen van de Bijbelschool vandaan, echt een zegen, terwijl de andere studenten bussen nemen en met de auto moeten komen. Ik leerde die zuster kennen, vorig jaar, en toen wist ik nog helemaal niet dat ik weer de Bijbelschool zou gaan doen, en bij haar zou gaan wonen, maar de Heer wist alles al, en bereidde alles al voor, zonder dat ik het wist, prachtig hè? De Heer is goed, en Hij zorgt echt. Ik ben Hem elke dag weer, zeer dankbaar dat Hij mij deze kans, deze gelegenheid geeft, om meer te leren over Zijn Woord, Zijn grootheid, macht en Zijn leven hier op aarde, en te leren kennen wie Hij is, en Wie Hij wil Zijn voor mij. Dank U, HEER! Ik ben verhuisd naar Belo Hori-

zonte op 29 januari, en de lessen op de Bijbelschool begonnen 4 februari. En ik kan alleen zeggen, dat ik het ontzettend fijn vind, veel kan leren, en blij en dankbaar ben, dat ik daar mag zijn. De laatste 2 weken van juli 2013 heb ik vakantie, dan hebben we 1 module af, en starten de volgende module op 5 augustus. Voor die periode ben ik uitgenodigd om in het zendingswerk van Nico en Trijnie van Eijk in Sabinópolis, 2 weken een Nederlandse groep van World Servants te vertalen. Zij gaan een bouwproject afmaken en evangelisatie werk doen. Nou dat leek mij, een hele leuke en leerzame ervaring, en misschien kan het meetellen voor mijn stage uren die ik moet doen (dat moet ik nog vragen). Allemaal goed en fijn nieuws, en ik verwacht nog veel meer, want ik geloof dat de Heer grote dingen in mijn leven gaat doen, want ik ben tenslotte niet voor niets geroepen naar Brazilië. De Heer heeft een plan met mijn leven, net zoals Hij dat ook heeft in uw leven. God zegene u allen, in gebed zijn we met elkaar verbonden in Christus Jezus.



De hartelijke groeten van Eliana Jonker.

Voor deze keer is het een lange brief geworden. We willen u vragen om met ons mee te bidden. Voor de Heer is er niets onmogelijk!

Wilt u bidden voor:

- De aanpassing van Eliana in haar nieuwe omgeving.
- De afbetaling van de grond in Mercês door de gemeente aldaar.
- Dat Magna zich weer goed mag invoegen samen met haar kinderen.
- Een goed functioneren van het team in het opvangcentrum.

Wilt u danken voor:

- Dat Lourdes weer haar plaats kon innemen in het Opvangcentrum.
- Voor bewaring en bescherming bij het rijden op de weg.
- De groei in de Gemeente in Mercês.

Wij allen, Govert en Marlies en de medewerkers, willen u allen hartelijk groeten en danken voor uw medeleven en offergaven. Wat zouden we moeten en kunnen zonder u?

De Heer zegene u allen!

Stichting **Zending Brazilië voor Christus**

Bestuur:

Voorzitter: Ds. J.P. (Jacques) Helder
Vrouwenweg 1, 3864 DX Nijkerkerveen (033 – 2465275)
Secretaris: Br. Leen Schotte
Stadhouderskade 25, 3116 HE Schiedam (010 – 4748009)
E-mail: info@zendingbrazilie.nl
Internet: www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof – Drachten
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Evangelist C.J. Du Fossie - Mortsel (België)
Voorganger Evangelische Gemeente

Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gerais, Brazilië
E-mail: cena.jonker@hotmail.com
Telefoon: 0055-3233651135

Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Boekhouder: Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)

Door uw giften op één van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425
Postbank nummer 43.05.531
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij u er op attenderen dat uw giften fiscaal verrekenbaar zijn, wij hebben een ANBI-beschikking.

Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

Adreswijzigingen:

St. Zending Brazilië voor Christus
p/a Vrouwenweg 1
3864 DX Nijkerkerveen