

# Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Mattheüs 28:19



## NIEUWSBRIEF

Nummer 101

april 2008

Santa Bárbara do Tugúrio

---

Het slaan van de beitel, lezen Romeinen12: 1 - 3

"En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene." Romeinen 12: 2

Als we eens de kans zouden hebben om het werk te bekijken van een beeldhouwer die nog op de ouderwetse manier marmer bewerkt met de beitel, dan zouden we kunnen zien dat er plaatsen zijn aan het oppervlak van het steen, waar de beitel nooit slaat. De plaatsen waar niet gebeiteld word zijn om vorm te geven aan het project en het personaliteit te geven, terwijl op andere plaatsten de beitel zwaar neerkomt en er grote stukken steen verwijderd worden. De kunstenaar gebruikt twee strategieën om zijn meesterwerk te bouwen.

God kan ons in alle dingen die we zien en meemaken iets duidelijk maken en iets leren, zo ook hier. Wij gaan in ons leven door een proces wat vergelijkbaar is met het werk wat de beeldhouwer doet in het marmer.

Ons karakter wordt niet alleen gevormd door gebeurtenissen die ons overkomen of die we meemaken, maar ook door situaties die we verkiezen te ontwijken. Als elke situatie die we meemaken een slag van de beitel is, dan kan het ontwijken van negatieve invloeden of omstandigheden ook een bepalende definitie zijn. Onze omgeving heeft een duurzame uitwerking op ons. Om deze reden doen we er goed aan om ervaringen en omgeving te kiezen die ons zonder vlek of rimpel bewaren.

Jammer genoeg, de ervaringen en gebeurtenissen zullen ons niet alleen vormen, maar ook kunnen ze ons merken, littekens achter laten die heel moeilijk te verwijderen zijn. Als we voorzichtig zijn in onze keuzes dan zal het makkelijker zijn om op Christus te lijken.

Gebed: Geliefde Vader. De keuzes die we maken, goede of slechte, zullen ons vormen. Wilt U ons helpen om goede keuzes te maken, die ons zullen vormen naar Uw evenbeeld. Help ons om de mogelijkheden en gelegenheden te taxeren en in te schatten, rekening houdend met de uitwerking die het zal hebben voor onze geestelijke groei. In Jezus Naam, Amen.

Geliefde zendingsvrienden en medestrijders.

Terwijl u in Nederland in het begin van de lente bent, hebben wij hier het tegenovergestelde, dus herfst. Op het moment is het hier 5 uur vroeger dan in Nederland De avonden en nachten beginnen weer kouder te worden en de kleine kinderen hebben daar last van. Ze beginnen weer met hoesten, verkoudheden, koorts, bronchitis enz.

In Rio de Janeiro, 4 uur reizen hier vandaan, is een epidemie van "Dengue" een ziekte die door een mug word veroorzaakt. Er zijn al vele mensen (en vooral kinderen) overleden. De ziekenhuizen en gezondheidsposten zijn overvol en de mensen zijn wanhopig. Hier, waar wij wonen, zijn al huis-aan-huis folders verspreid met regels om te voorkomen dat **als** die muggen ze hier komen, ze geen stilstaand schoon water zullen vinden om hun eitjes te leggen.

### **Gemeentenieuws.**

In de eerste plaats willen we u vertellen over de gebedsketting. Elke woensdagavond worden de diensten genoemd, een schakel te zijn van de gebedsketting die 7 weken duurt. Er zijn vele mensen die gereageerd hebben op de uitnodiging voor deze diensten. Één avond waren er zelfs 17 bezoekers. Onze gemeente brengt dagelijks deze mensen in gebed en wat we natuurlijk in de eerste plaats graag willen is dat deze mensen niet alleen komen voor de zegen maar dat ze hun levens aan Jezus zullen geven. Er zijn nu nog 2 avonden en we zien uit naar nog méér zegen van de Heer. Eén vrouw heeft echt Jezus aangenomen als haar Redder en ze is trouw in de diensten en wil echt doorgaan.

Er is een nieuw gezin in de gemeente gekomen die ongeveer 15 km hier vandaan wonen. Man, (Ronaldo) vrouw (Flaviana) en 2 kleine kinderen. Ze moeten met de bus hier heen komen en na de dienst brengen wij hen met de auto weer terug. We hadden op zaterdagmiddag 22 maart een dienst op het erf



van hun huis. Er waren buren uitgenodigd en die bleven op een flinke afstand luisteren. Maar later beloofden ze dat ze de volgende keer aanwezig zullen zijn.

Zondag 30 maart hadden we een gemeenschapsdag met de Gemeente op een buitenverblijf van een arts hier uit de buurt. Het weer was fantastisch en de omgeving prachtig. 's Morgens hadden we een dienst waarin God groot gemaakt werd en daarna mochten we de echtgenoot van één van onze zusters dopen. Hij is ongelukkig, kan bijna niet lopen en is bijna 70 jaar. Zijn zoon droeg hem tot aan het zwembad en hij werd in het water getild en zó kon hij gedoopt worden. Dat was een heel bijzonder evenement voor deze man die ook een heel speciaal getuigenis heeft. Tussen de middag aten wij het eten dat we zelf meegenomen hadden en daarna was er sport en spel en konden we ook zwemmen. Er was een fijne gemeenschap, allemaal waren we blij en dankbaar met deze bijzondere buitendag.

### **Saymon.**

Pastor Fernando heeft opnieuw met Saymon een bezoek gebracht bij de oogspecialist in Belo-Horizonte. Toen de arts Saymon zag was zijn conclusie dat de operatie niet goed is gelukt en niet het verwachte resultaat heeft gehad. Er wordt niet over gedacht om de operatie over te doen omdat er dan een gevaar is dat het oog te ver open blijft en niet goed meer dicht gaat. Wel wil de dokter nog graag dat de chirurg die samen met hem de operatie deed, nog eens het resultaat ziet en zo moet er weer opnieuw een afspraak gemaakt worden wanneer die andere arts (die veel in São Paulo is) in Belo-Horizonte is.

### **Studies van Lourdes.**

De studies van Lourdes worden naarmate de tijd verder gaat, nu steeds moeilijker. Zelf zegt ze het volgende erover: Bij mijn studies kan men rekenen dat men 100% kan profiteren van de materie, dat is het maximum. Het minimum is 60%. In de eerste 6 maanden van mijn studie heb ik 84% kunnen halen en in de andere 6 maanden ben ik tot 79% gekomen. Hierbij moet men in gedachten houden dat het moeilijke maanden waren vanwege dat het het einde van het jaar was en dan nog de ziekte van Ismaël. Na de ziekenhuisopname, toen hij weer thuis was, kregen we dagelijks mensen op bezoek die naar Ismaël kwamen kijken. Daardoor schoot mijn tijd voor het studeren er aardig bij in. Nu, 15 maart, is het 2e jaar begonnen en ik ga de studies weer met veel zin beginnen.

### **Naaicursus.**

De naaicursus is in volle gang en de dames zijn allemaal erg enthousiast, zelfs zó dat verscheidene dames erover praten dat ze zelf een naaimachine willen kopen. Van één jong vrouwtje weet ik dat ze al een naaimachine heeft gekocht. Er zijn al 3 kleine werkstukjes gemaakt



waar iedereen ook blij mee is. De burgemeester heeft nog steeds niets laten horen dat hij wil helpen met het materiaal voor de naaicursus.

### **Crèche.**

Voor de crèche willen we graag weer enkele kinderen onder uw aandacht brengen. Hoewel alle kinderen wel een vaak trieste historie hebben, is het natuurlijk onmogelijk een verhaal te vertellen over elk kind. Wel kunnen we bidden voor alle kinderen in het algemeen. God kan en wil grote dingen doen in de levens van de kinderen en van de mensen die min of meer voor hen zorgen.



**Daniel-Leandro.** Hij is 9 jaar. In de brief van maart 2007 hebben we over hem geschreven en gebed voor hem gevraagd. Hij heeft geen ouders en woont bij de broer van zijn moeder. Hij was gewelddadig en opstandig, hij werd op school overgeplaatst naar een andere klas. De familie waar hij bij woont, is heel erg arm. Dit jaar gaf Lourdes een goed getuigenis van hem. Gebed helpt!! Hij is nu veel rustiger en luistert veel beter!!

**Miquel-Angelo.** Hij is 10 jaar, en een jongetje die niet helemaal 100% goed is in zijn hoofd. Hij is hyperactief en moet dagelijks na de warme maaltijd een medicijn gebruiken. Zijn moeder dacht dat haar jongetje een zeer verantwoordelijk kind was en gaf hem het hele doosje medicijnen mee naar de crèche. Op de crèche begon Miquel-Angelo zijn tabletjes te verdelen met 2

van zijn vriendjes. Hij vertelde dat het heel goed is om die in te nemen want je wordt er heel rustig en kalm van en hebt dan geen last meer van zenuwen.

**Robson.** Hij is 2 jaar. De vader van Robson kwam op de crèche vragen of Robson daar 's middags kon komen. Zijn moeder heeft problemen met een depressie na de bevalling. Zij rookt de ene sigaret na de andere, doet helemaal niets in huis en zit alleen maar met Robson op schoot. De lastige Robson stak constant zijn vinger in moeders neus. Nu is Robson elke middag op de crèche, dat is voor het kind de oplossing geworden.

### **Reis naar Nederland.**

In de maanden augustus en september hopen wij, Govert en Marlies, weer in Nederland te zijn om zoveel mogelijk bekendheid te geven van het zendingswerk wat we hier voor de Heer mogen doen. Gemeenten die ons helpen, met ons meelevens en strijden, willen we bezoeken en het liefst zouden we ALLE vrienden en broeders en zusters willen bezoeken. Maar we weten nu al dat dat niet zal lukken. Wij horen zo langzamerhand bij de oudere mensen en worden daarom wat meer beperkt. Maar we zullen ons best doen. Hieronder ziet u ons. Wie weet kunt u naar een dienst of presentatieavond gaan zodat we elkaar kunnen ontmoeten. Bidt u voor een vruchtbare tijd in Nederland?!!

### **Spreekbeurten in Nederland.**

Hieronder staan onze spreekbeurten en presentaties tijdens ons verblijf in Nederland:

- zo 3 aug: Volle Evangelie Gemeente 'Eljakim' te Dordrecht
- zo 10 aug: Evangelische Gemeente Balkbrug
- zo 17 aug: Volle Evangelie Gemeente Morsel (B)
- zo 24 aug: Christengemeente 'de Duif' Emmen  
's avonds 20.00 uur een presentatie
- zo 31 aug: Evangelische Gemeente Zutphen
- zo 7 sept: Pinkstergemeente 'Eliëzer' te Den Haag
- di 9 sept: presentatie in de Evangelische Gemeente Zutphen  
's avonds
- zo 14 sept: Volle Evangelie Gemeente 'Gibeon' Hasselt (B)  
ook deze dag een presentatie
- wo 24 sept: presentatie in de Baptistengemeente te Doetinchem

Op dit moment zijn twee zondagen nog beschikbaar voor prediking (21 en 28 september) en meerdere dagen (avonden) voor een presentatie. Neem voor afspraken daarvoor contact op met secr. Wim Bonenschansker, tel (0591) 622190.

# Stichting Zending Brazilië voor Christus

---

## Bestuur:

Voorzitter: Br. Gijs Hendriksen  
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 – 656290)  
Secretaris: Br. Wim Boneschansker  
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591 – 622190)  
Penn. meester: Br. Roel Pothof  
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)  
E-mail: info@zendingbrazilie.nl  
Internet: www.zendingbrazilie.nl

## Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof – Drachten  
Ds. G. de Klein – Assen  
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen  
Evangelist F. Du Fossie - Mortsel (België)  
Voorganger Evangelische Gemeente

## Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272  
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio  
Minas Gerias Brazilië  
E-mail: cena.jonker@yahoo.com.br  
Telefoon: 0055-3233651135

## Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Door uw giften op één van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425  
Postbank nummer 43.05.531  
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij u er op attenderen dat uw giften fiscaal verrekenbaar zijn, wij hebben een ANBI-beschikking.

Inschrijffnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

## Adreswijzigingen:

St. Zending Brazilië voor Christus  
p/a De Koningsvaren 20  
7701 MJ Dedemsvaart