



Nieuwsbrief 133 juni 2017

Leven uit Genade.

"Ik roep de Heer aan met luide stem, hardop smee ik de Heer om genade." Psalm 142:2

> *God luistert ook door de storm heen. Wees alert op Zijn stem.* <

Verrassingsavond voor de 59^{ste} verjaardag van Pastor Antônio



Op 19 april heeft Camila, de dochter van pastor Antônio een hele leuke en gezellige verjaardag voor haar vader georganiseerd in Mêrces. Beide gemeentes konden zo weer eens bij elkaar komen, op het dakterras van haar vaders huis. Hij wist helemaal van niks, een broeder had er voor gezorgd dat hij de stad in ging met hem, en

intussen heeft zijn dochter alles voorbereid en kwamen alle mensen binnen. Toen hij op zijn fiets weer terug bij huis kwam, schrok hij van het zingen van: er is er één jarig, hoera, hoera. Hij werd er helemaal geëmotioneerd van. Tenslotte is het nu 2 jaar geleden dat hij zijn vrouw verloor, en zijn ze nu met zijn tweeën over. Een moeilijke tijd voor hen. Het was een leuke, gezegende en gezellige avond met elkaar, waar we samen een heerlijke traditionele Braziliaanse maaltijd konden eten. Dat was smullen dus.

Operatie Govert

Op vrijdag 5 mei is mijn vader voor 1 dag opgenomen geweest om een kleine ingreep (zo genoemd door de chirurg) te doen aan zijn hoofd. Hij had al een tijdje een "wondje" op zijn hoofd dat niet wegging, en steeds open was, waar uiteindelijk naar gekeken is en huid kanker geconstateerd werd. Toen ik het eerste verband eraf haalde, om te verschonen, (wat ik mocht, werd er gezegd) schrok ik zo erg dat ik meteen een wijkverpleegster riep om mij te helpen. (Die hebben we tegenwoordig hier vanuit de provincie Minas Gerais). Papa had ongeveer 23 hechtingen gekregen op zijn hoofd, van boven tot aan zijn oor, terwijl zijn wondje maar 3 cm was ongeveer. Daar zou iedereen van geschrokken zijn, hoe dat eruit zag. De wijkverpleegster heeft het zover het kon schoongemaakt, een zalf erop gedaan en een schoon verband. Het is inmiddels één maand geleden, en op 1 plekje na, precies waar het wondje zat, zit alleen nog een korst, waar de wond dus iets langzamer dicht gaat. Gisteren is hij weer voor het eerst na de operatie, naar de kapper geweest, waardoor je nu goed de hechting ziet, maar ik moet zeggen dat het er keurig eruit ziet. In het geheel ben ik zeer tevreden en papa ook. Hij heeft alleen de eerste dagen een klein beetje pijn gehad, maar verder helemaal geen problemen. Nu nog even de uitslag van het weggehaalde stukje ophalen, om te weten of er nog meer aan gedaan moet worden, of dat het zo kan blijven. Wordt vervolgd...

Johan en Joyce van Breugel

Na een paar problemen tijdens hun reis mochten we op 10 mei het echtpaar Johan en Joyce van Breugel uit Dordrecht, verwelkomen in ons land.

We hebben Johan en Joyce leren kennen tijdens ons verlof in Nederland in de gemeente Eljakim. Ze hadden ons voor het verlof al een mailtje geschreven, zichzelf daarin voorgesteld, en verteld wat hun plannen en visie waren voor Brazilië. Het land waarvan ze zeker weten, dat ze in de toekomst als zendelingen moeten gaan werken. Na een gesprekje in

Eljakim zijn we uitgenodigd voor een kop koffie bij hen thuis, waar we verder over de zending konden praten.

In dat gesprek hebben we met elkaar afgesproken dat ze een keer bij ons zouden komen kijken, ook snuffelen genoemd in Nederland. Om iets meer van het land te weten en te voelen, de cultuur van dichtbij te zien, en om mee te gaan in het zendingswerk.

Kerkdiensten, huissamenkomsten enz. Dat hebben ze dan ook zoveel mogelijk gedaan, en van alles mee kunnen maken.

Magna, mijn zus met haar vertaaltalent, heeft het meest voor ze vertaald (zie foto).



We hebben wel de indruk dat ze een gezegende tijd hebben gehad met ons, en dat ze ook een duidelijk beeld hebben wat ons werk hier inhoudt. Wij vonden het erg fijn om hen beter te leren kennen, het zijn hele hartelijke en gezellige mensen, met een hart voor de zending. Ze hebben zich compleet opengesteld voor God, wat Hij voor hen wilde. Duidelijk is het steeds gebleven dat de Heer hen in Brazilië wil hebben, alleen werd voor hen nog niet helemaal duidelijk, hoe en waar. Op 1 juni zijn ze weer naar Nederland vertrokken en veilig aangekomen, en inmiddels alweer een paar dagen thuis.

Moederdag

De tweede moederdag alweer, na mama's overlijden, wat gaat de tijd toch snel zeg, ongelofelijk. Het voelt veel korter, want het doet nog zo zeer. We missen haar allemaal. Onze troost is dat ze rusten mag bij de Heer, waar ze nu het beter heeft dan wij. Als je zo kijkt naar het nieuws,

wat er toch gebeurt voor ellende in de hele wereld, is ze nu gespaard voor al dit verdriet.

Maar ondanks wat wij hebben meegemaakt met onze moeder, zijn er nog tientallen andere moeders die de Heer kennen of niet, waar we naar uit moeten kijken, voor zorgen, mee dragen in hun pijn en verdriet, een zegen voor hen zijn, met hen lachen en huilen, bidden en praten, waar we ons best voor moeten doen, want zo zal Jezus het doen.

Zoals elk jaar hebben we een speciale dienst gehad voor alle aanwezige moeders, voor hen kunnen bidden, en na de dienst hebben we gezellig met elkaar hapjes en drankjes kunnen nuttigen.

De tiengroep "Aanbidders zonder grenzen" heeft voor de moeders een prachtig toneelstukje opgevoerd.

Kinderdagverblijf CENA

Het trieste verhaal over Ícaro een jongetje van 4 jaar en zijn moeder.



Ícaro's moeder was nog maar net in de tienerjaren toen ze seksueel werd misbruikt door haar getrouwde buurman die rond de 70 was. Stil, zonder iets te durven zeggen, begon ze problemen te vertonen aan de buitenwereld, waardoor haar moeder, haar naar de dokter bracht, waar niks uitkwam. Toen ze 14 was, werd ze opeens zwanger van Ícaro. Toen wilde haar moeder weten van wie ze zwanger was, en toen kwam alles aan het licht.

Haar zwangerschap was problematisch en niet makkelijk. Ícaro is nu 4 jaar, gaat naar de kinderdagopvang en naar een peuterschooltje, maar heeft veel gedragsproblemen.

De peuterschool heeft psychische hulp gevraagd, en hij wordt nu behandeld. Hij heeft veel concentratie problemen, neemt spullen van andere kinderen mee naar huis, zelfs sleutels van de ramen zijn in zijn tas gevonden.

Ícaro's moeder heeft geen structuur om voor hem te zorgen. Ze is getraumatiseerd. Wel is ze nu verloofd met een jongen. Ze hebben een zeer laag inkomen, en wonen bij de opa en oma.

Lourdes vraagt gebed voor deze situatie, voor Ícaro, voor zijn moeder en familie. Dat het kinderdagverblijf veel voor dit gezin mag betekenen.

Getuigenis zuster Fátima



Op 28 mei, in de zondagavonddienst, mochten we het krachtige en mooie getuigenis horen van Fátima de vrouw van diaken Expedito.

Ze werd ongeveer twee jaar geleden gediagnostiseerd met borstkanker in een vergevorderd stadium. Ze had al wel wat klachten maar wilde niet naar de dokter; toen deze voor het eerst de borst onderzocht was het meteen mis. Al snel begonnen ze met alle behandelingen en de therapie die ze nodig had. Een heel naar en moeizaam proces voor haar en haar familie. Extra moeilijk omdat ze alleen in Muriaé en Juiz de Fora geholpen konden worden. Elke dag 1,5 uur heen en terug reizen, en dat als je alleen bent, want als er

anderen waren, moest je ook nog daarop wachten om samen naar huis te rijden; zo is het vervoer geregeld in de stad.

Fátima ging stevig door, zonder te klagen en verdroeg alles, zonder te stoppen. De Heer was haar kracht, bleef ze getuigen. Expedito was ook heel sterk en hulpzaam voor haar in die periode.

De gemeente heeft altijd voor haar gebeden. Ook hebben we gebed gevraagd aan u, beste lezers, en daar willen wij, maar in eerste plaats zuster Fátima u allen voor bedanken, want op die zondag, 28 mei, heeft ze haar getuigenis door mogen geven, dat ze genezen verklaard is. En dat omdat we een God hebben die leeft, die trouw is, en van ons houdt. Prijs de Heer voor deze GENEZING!!!

Opdragen van Matheus

Weer zo'n bijzonder verhaal. Het prachtige kindje Matheus, en hun dol blijde ouders, Silvânia en João Abel. Al jaren waren ze getrouwd, allebei hard werkend, iedereen dacht, dat ze geen kinderen wilden hebben. Tot ineens Matheus in hun huis kwam en iedereen verbaasd was. Matheus was pas geboren, bleef een paar dagen in het ziekenhuis en mocht met moeder mee. Maar daar komt het nieuwtje, Matheus was niet hun eigen kindje, maar geadopteerd. Zeer gelukkig waren de ouders, ze hadden namelijk al van alles geprobeerd en ze stonden al jaren op de adoptielijst. En nu was het uiteindelijk hun beurt. Matheus is een prachtig kindje, stevig en heel gezond. En hij mocht zondag de 28^{ste} mei aan de Heer opgedragen worden. De oorspronkelijke moeder gaf de baby meteen af, ze was jong en gebruikte drugs.

Nieuw email adres

Omdat eerder ons email adres cena.jonker@..... kwam te vervallen wegens technische problemen, hebben we nu een nieuw email adres aangemaakt voor het werk: cena.jonker.brazilie@bol.com.br. Uw email is van harte welkom, schrijf ons gerust, we zullen u dan zo snel mogelijk een antwoord sturen.

Mijn persoonlijke email adres blijft hetzelfde: elianajonker@hotmail.com.

Hartelijk dank voor uw hulp en de gebeden en een hartelijke groet namens het hele team,
Eliana.



Dank aan God en gebed voor het zendingswerk

Wilt u met ons meedanken voor:

- Dat de kerken actief zijn in Mêrces en Santa Bárbara do Tugúrio.
- Voor het snelle en goede herstel van pa's operatie.
- Voor de genezing van zuster Fátima.
- Voor het leven van Matheus, en dat hij een goed gezin heeft gekregen.
- Voor het leven van Pastor Antônio die 59 jaar is geworden.
- Voor moederdag.
- Voor het kinderdagverblijf.
- Voor de gezegende en fijne tijd met Johan en Joyce van Breugel.

We vragen uw om met ons mee te bidden voor:

- Geestelijke groei in de gemeentes, ook bij de jonge "Aanbidders zonder grenzen" en het zangkoor de Levitas.
- Wijsheid en kracht voor het nieuwe leidersteam in Brazilië om aan de nieuwe eisen voor donateurs en de Nederlandse overheid te voldoen.
- De toekomst van het zendingswerk en het daarvoor benodigde (financiële) organisatie- en papierwerk, in Nederland en Brazilië.
- Dat de nieuwe gelovigen standvastig blijven en geestelijk groeien.
- Voor Alexandre, de zoon van Magna Jonker. (Die nog steeds veel problemen geeft, en ook psychische hulp krijgt).
- Dat wij als gemeente alle mensen kunnen bezoeken, helpen en goed onderwijs kunnen geven uit Gods Woord. Voor wijsheid en kracht.
- Voor de ouders en de kinderen van het Kinderdagverblijf.
- Voor Ícaro en zijn moeder en verdere familie, en dat zij ook een ontmoeting met God mogen hebben.
- Voor Johan en Joyce, dat de Heer hun wijsheid en kracht zal geven, dat ze Gods stem mogen verstaan, en Gods leiding voor hen als ze zich voorbereiden op zendingswerk in Brazilië.
- Voor Matheus en zijn ouders. Wijsheid en kracht in het opvoeden.

Stichting Zending Brazilië voor Christus

Bestuur:

Voorzitter: Ds. J.P. (Jacques) Helder
Vrouwenweg 1, 3864 DX Nijkerkerveen (033 – 2465275)
Secretaris: Leen Schotte
Stadhouderskade 25, 3116 HB Schiedam (010 – 4748009)
Penningmeester: Piet van Engen
Buizerdlaan 20, 5672 VS Nuenen (040 – 2836624)
E-mail: info@zendingbrazilie.nl
Internet: www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Br. C.J. Du Fossé - Mortsel (België)
Oud voorganger Evangelische Gemeente

Postadres van en contact met de familie Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gerais, Brazilië
E-mail: cena.jonker.brazilie@bol.com.br
Telefoon: 0055-3233651476

Ondersteuning van het werk in Brazilië

Als u het werk in Brazilië wilt ondersteunen kan dit via
- ABN-Amro bank: NL16 ABNA 0427 3094 25 (of)
- ING bank: NL77 INGB 0004 3055 31
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Nuenen

Graag willen we u er op attenderen, dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn; wij hebben een ANBI beschikking.

In verband met verscherpte eisen van de Belastingdienst mogen wij echter **geen giften meer ontvangen voor personen**. Wij willen u daarom vragen een algemene omschrijving aan te houden, zoals **zendingswerk** of **kinderdagverblijf**.

Adreswijzigingen:

St. Zending Brazilië voor Christus, p/a Buizerdlaan 20, 5672 VS Nuenen,
email: info@zendingbrazilie.nl.