

Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Mattheüs 28:19



NIEUWSBRIEF

Nummer 109

december2010

Santa Bárbara do Tugúrio

Geliefde zendingsvrienden,

We zijn weer in de laatste maand van het jaar. Hier zijn we weer druk voor Kerstfeest en dan geven we elkaar wel cadeautjes. Maar in de eerste plaats willen we toch denken aan wat God voor ons heeft gedaan!!

" Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem den naam Immanuël geven."
Jesaja 7:14

Tekenen zijn er aan alle kanten om ons heen en ze beïnvloeden ons op vele punten in ons leven. Er zijn verkeerstekens die ons helpen om veilig te kunnen reizen. Er zijn waarschuwingstekens die, bijv. bij hoogspanning, laten zien dat er gevaar is en dat is dan voor onze veiligheid. We zien tekens in de natuur, zoals het uitbotten van de bomen, die laten zien dat het voorjaar op komst is. Ganzen die hoog door de lucht vliegen, richting het zuiden, zijn een teken dat de winter komt.

Wij gebruiken en worden beïnvloed door vele tekens in ons dagelijkse leven. Maar..... stoppen we wel eens en kijken en luisteren we wel eens naar de tekens die God op onze weg brengt??

Misschien velen van ons... niet. Velen van ons zien tekens maar slaan daar alleen acht op als we er ons prettig bij voelen.

Dit Kerstfeest, en in feite alle jaren, komt God tot ons. De werkelijke betekenis van Immanuël is, "God met ons". Oh, dat we toch onze harten zullen openen, en onze ogen en oren, voor de tekens van Immanuël, "God met ons". Laten

we eens om ons heen zien naar de tekenen van "God met ons". Slaan we acht op de tekenen die God ons wil laten zien??

Gebed: Geliefde Immanuël, wilt U onze harten en gedachten openen voor de tekenen die U ons stuurt en wel zodanig dat we zelf uw liefde beantwoorden, gehoorzaam zijn aan Uw wil en ook dat we Uw werk zullen doen op deze wereld. In Jezus Naam Amen.

Gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio.

In de email brief van 3 november hebben we al iets verteld van de doopdienst die we zouden hebben. Nu, we zijn met een bus uit Santa Bárbara do Tugúrio vertrokken naar een buitenhuis op de weg naar Merçes. Daar mochten we gebruik maken van de ruimte die daar was voor ons dopen. U raad het nooit, we hebben gedoopt



in een "aquarium" (zie foto). Maar het is goed gegaan! We hadden een heel fijne dienst waarin Adeildo van Merçes een bewogen getuigenis gaf, van hoe God zijn leven vanaf de moederschoot in Zijn handen had en hem bevrijdde van een zondig leven. God was door Zijn Geest aanwezig.

Tijdens de dienst waarbij ook de broeders en zusters uit Barbacena aanwezig waren, zijn 2 broeders van Merçes ingezegend als evangelist en ouderling. Dit zijn Adeildo en Aelson die beiden veel verantwoordelijkheid hebben in de gemeente in Merçes.

Toen we weer terug gingen met de bus moesten we op de grote weg een poosje wachten want de bus was iets verlaat. Maar het was niet erg. De door ons meegenomen stoelen, die natuurlijk ook weer mee terug naar Santa Bárbara do Tugúrio moesten, maakten ons de wachttijd een stuk makkelijker want ... we konden gaan zitten...

Na de gebeds- en vastencampagne voor ons stadje Santa Bárbara do Tugúrio hadden we op 6 en 7 november een feest in de evenementenzaal van het



gemeentehuis. Er is veel voorbereiding en werk geweest, dat is wat wij mensen kunnen doen en dan ervaren we wat God doet door Zijn aanwezigheid en zegen. Velen werden aangeraakt en vernieuwden hun relatie

met God enkelen ontvingen de doop met de Heilige Geest. Er waren jonge mensen die hun leven aan Jezus gaven. De zang en ook de prediking van de twee broeders die speciaal hiervoor uitgenodigd waren, waren tot een grote zegen voor ons allen.

Opvangcentrum

Met Nivia gaat het gelukkig heel goed. Er zijn onderzoeken gedaan en het blijkt dat ze al goed genezen is. De dokter heeft gezegd dat ze gewoon mag lopen. Gisteren is ze met fysiotherapie begonnen en ze zal weer een gewoon meisje kunnen zijn dat speelt loopt en rent. Met haar school is ze wel achter, maar de onderwijzers zegt dat ze, ook al is het met lage cijfers, toch waarschijnlijk het schooljaar niet hoeft over te doen. De val van Nivia is gebeurd terwijl ze op het opvangcentrum was en daarom zijn wij daarvoor verantwoordelijk en moeten alle onkosten betalen. Wij danken de mensen die extra hebben overgemaakt voor Nivia.



Danielle en Eliana zijn begonnen om met de kinderen van het opvangcentrum een cantate in te studeren voor Kerstfeest. De kinderen hebben ook veel kerstkaarten gemaakt en velen van u zullen een kaart ontvangen die door hen is gemaakt.

Algemeen

Intussen is hier de regentijd weer begonnen na vele maanden van droogte. De eerste regens met veel harde wind hebben ons alweer een grote overlast gegeven en veel schade berokkend. In ons huis (van Govert en Marlies) hadden we weer een overstroming. Beneden stond het vieze stinkende modderwater tot op 50 cm hoogte. Juist op zondagmiddag. We hebben geen dienst kunnen houden. Gelukkig waren veel jonge mensen van onze buurt solidair met ons en kwamen ons helpen hozen en schoonmaken. Zo, met vereende krachten was alles in enkele uren weer schoon. Dan blijft alleen nog de financiële schade. Veel mensen in ons stadje hebben schade gehad, bij enkele huizen was zelfs het dak weggeslagen.

Onze medewerkers, de kinderen van het Opvangcentrum en wij, Govert en Marlies, willen allen die voor ons op de bres staan in gebed en gaven, héél hartelijk dank zeggen. Samen met u en uw hulp kunnen we hier voor de Heer werken en Zijn goede nieuws van redding en verlossing bekend maken. Zolang de Heer gezondheid geeft willen we doorgaan om Zijn zegeningen door te geven.

Voor onderstaande punten mogen we de Heer danken:

- *Voor de doopdienst die we konden realiseren.*
- *Voor het feest van de 28e verjaardag van de kerk en de 5e van de Levieten.*
- *Voor de zegeningen die de Heer gaf in de harten en levens van de mensen.*
- *Voor de gezondheid van Nivia.*
- *Voor de vele kinderen die weer zijn overgegaan en hun diploma krijgen.*
- *Voor Lourdes die haar diploma gaat ontvangen voor haar studie pedagogie.*
- *Voor bewaring en bescherming voor de auto's op de weg, die gered worden door Eliana, Ismaël, Fernando en Govert.*

Punten van gebed:

- Voor de kinderen van het opvangcentrum, voor gezondheid en gehoorzaamheid.
- Voor de medewerkers van de kerk en opvangcentrum.
- Voor de jong bekeerde mensen, dat ze doorgaan en trouw blijven, dat ze ook Gods Woord zullen begrijpen..

**We wensen u allen een
HEEL GEZEGEND KERSTFEEST
en een VOORSPOEDIG
EN GEZOND NIEUWJAAR.**



Financieel steunen

Wilt u het werk van Govert en Marlies ook financieel steunen, vul dan onderstaande bon in en stuur die naar de penningmeester

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig/maandelijks¹⁾ een bedrag van
€ _____ af te schrijven van mijn bank/postbank¹⁾ rekening.

Dit bedrag is bestemd voor: het evangelisatiewerk van Govert en Marlies²⁾
 het kinderadoptieplan²⁾

Naam: _____ Adres: _____

Plaats: _____ (Post)bankrekening: _____

Datum: _____ Handtekening: _____

1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

2) Vul het vakje van uw keuze in.

Stichting Zending Brazilië voor Christus

Bestuur:

Voorzitter: Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 – 656290)
Secretaris: Br. Wim Boneschansker
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591 – 622190)
Penn. meester: Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)
E-mail: info@zendingbrazilie.nl
Internet: www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof – Drachten
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Evangelist C.J. Du Fossie - Mortsel (België)
Voorganger Evangelische Gemeente

Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gérias Brazilië
E-mail: cena.jonker@hotmail.com
Telefoon: 0055-3233651135

Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Door uw giften op één van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425
Postbank nummer 43.05.531
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij u er op attenderen dat uw giften fiscaal verrekenbaar zijn, wij hebben een ANBI-beschikking.

Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

Adreswijzigingen:

St. Zending Brazilië voor Christus
p/a De Koningsvaren 20
7701 MJ Dedemsvaart