

# Stichting Zending Brazilië Voor Christus

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.  
Mattheüs 28:19



## NIEUWSBRIEF

Nummer 103

december 2008

Santa Bárbara do Tugúrio

---

God heeft alles onder controle.

Lezen Jesaja 55:8-13

“Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.” Pred.3:1

Als wij idealen hebben in ons leven die we eens hopen te realiseren en het lukt ons niet dan raken we wel eens gefrustreerd. We moeten ons geloof niet verliezen, want op een gegeven moment kan ons ideaal wel eens verwezenlijkt worden. Soms is dit zelfs nog wel eens beter dan we ons hadden voorgesteld. God kan onze idealen wel eens ombuigen of veranderen overeenkomstig Zijn plan. Het verlangen en de haast om iets goeds tot stand te brengen verblind ons soms zodanig dat we vergeten dat God alles onder controle heeft. Wat we denken dat het juiste is en het juiste moment, is soms niet het juiste moment van God. We moeten bidden, doorgaan te werken aan ons plan, dromen en wachten dat God ons de weg wijst die we moeten gaan, wachten met geduld. Zoals het geschreven is in Pred. 3:1 Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.

Onze wegen zijn niet de wegen van God. Maar Hij controleert onze gedachten onze wensen en ondernemingen. In feite heel ons leven, tenminste als we dagelijks ons leven in Zijn Hand leggen wachtend op het goede moment. God heeft alles onder controle. Wees niet ontmoedigd maar blij op God zien en vertrouwen.

Gebod: Dank u wel Vader in de hemel dat u nooit teleurstelt. Ook al gaan de dingen soms anders dan we verwachten. U hebt toch de controle over alles. Dank u in Jezus Naam.

Lieve zendingsvrienden,

Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn wij (Govert en Marlies) in de maanden augustus en september in Nederland geweest. We hadden een heel goede tijd. We mochten weer wonen in een gedeelte van een boerderij van onze voorzitter en het was fijn weer een eigen plekje te hebben. We konden weer vele Gemeenten bezoeken en met vele mensen kennis maken of weer contacten verstevigen. We mochten via een DVD-film weer wat van het werk hier laten zien.

Het was heel fijn dat onze dochter Eliana, (waarvan u haar getuigenis in de vorige brief kon lezen) bijna alle gemeenten met ons samen heeft bezocht, zodat onze zendingsvrienden persoonlijk met haar konden kennis maken. Ze is op 4 oktober samen met ons naar Brazilië vertrokken en inmiddels is ze aan het werk in de



Eliana aan het afwassen in de crèche.

crèche. Ze doet erg haar best om aan alles te wennen en zich aan te passen nadat ze 14 jaar in Nederland heeft gewoond. In de diensten heeft ze het keyboard spelen van Marlies overgenomen met een mooie digitale piano die ze zelf heeft gekocht. Ze is ook al begonnen om 3 tieners van onze gemeente gitaarles te geven. U ziet dat ze al met goede moed is begonnen zich in te zetten.

### **Burgemeestersverkiezingen.**

Op 5 oktober waren de burgemeestersverkiezingen over heel Brazilië en dus ook in ons stadje. We hebben gebeden dat de Heer Zijn Hand daarop zou houden en dat de persoon gekozen zou worden die Hij wilde. Tot onze blijdschap is de huidige burgemeester herkozen en zo mag hij nog 4 jaar blijven. We bidden dat hij in de komende 4 jaar door zal gaan om de crèche te helpen op de manier zoals hij dat de afgelopen jaren heeft gedaan.

We gaan nu wel een moeilijkere tijd tegemoet omdat het water wat in het hele stadje gebruikt wordt, behandeld gaat worden door een maatschappij. Het zal wel goed zijn omdat er nu minder ziekten zullen voorkomen zoals o.a. diarree en geelzucht. Iedereen heeft nu een watermeter en we moeten

gaan betalen voor het water wat we gebruiken. Stel u eens voor, in de crèche gaan dagelijks 100 kinderen onder de douche, de medewerkers hebben meer dan 2 uur nodig om de afwas te doen, het wassen van groenten, rijst en bonen, het schoonmaken van vloeren en toiletten. WAT GEBRUIKEN WE VEEL WATER!! We moeten dus echt proberen om vrijstelling te krijgen van die waterrekening. Wilt u hier ook voor bidden?

### **Nieuws van de crèche.**

Elk jaar heeft ons stadje een bijzonder feest. We wonen hier in een bananengebied en vele mensen verdienen hun dagelijks brood met de bananenteelt. De bananen worden op de markten verkocht in de naburige steden. In de maand november is er een bananenfeest. Tijdens dit feest zijn er verschillende wedstrijden en één daarvan is dat de vrouwen van het stadje heerlijke schotels maken van bananen. Allerlei recepten, zoete zowel als hartige hapjes. Nadat de jury de winnaars heeft uitgezocht en de prijzen heeft uitgedeeld mogen de medewerkers van de crèche alle lekker hapjes verkopen. De opbrengst hiervan is voor de crèche en wel als bijdrage voor het kopen van de kerstcadeautjes voor de kinderen.



De medewerkers van de crèche zijn op het bananenfeest de lekkere hapjes aan het verkopen.

Tijdens het bananenfeest had ik (Marlies) een ontmoeting met een meisje dat op de crèche is geweest. Ze heet Elaine en is 12 jaar. Ze vroeg of ze bij mij mocht komen zitten en zo hadden we samen een gesprekje. Wat ze vertelde wil ik u graag doorgeven. Ze vertelde dat ze het erg fijn heeft gevonden op de crèche. Ze had echt af en toe nog heimwee. Ze heeft er veel geleerd uit de Bijbel. "Lees je nog wel eens uit de Bijbel?" vraag ik. "Ja ik lees thuis ook uit de Bijbel!" is haar antwoord. Verder heeft ze geleerd om groenten te eten, want dat lustte ze niet, maar op de crèche moest op z'n minst een klein lepeltje gegeten worden.



Elaine, een meisje van 12 jaar vertelde hoe fijn ze het vond op de crèche en de computercursus.

Ze had de computerlessen meegemaakt en ook het diploma ontvangen. Dat vond ze ook erg fijn want nu had ze de basis gekregen en ze gaat verder met een schriftelijke cursus. Haar vader heeft beloofd om voor haar een computer te kopen (op afbetaling). Ze was erg dankbaar en blij met wat ze had geleerd en ze was vol verwachting voor de toekomst.

### **De 3<sup>e</sup> verjaardag van het zanggroepje "de Leviëten".**

Dit feest is dit jaar weer gehouden op Braziliaanse manier. Op 15 en 16 november konden de mensen van Santa Bárbara do Tugúrio weer aanwezig zijn in deze speciale diensten, met zang van het Leviëten zangkoortje, een Braziliaans duo en een prediker die speciaal uitgenodigd was. Kortom heel veel lofprijs en aanbidding. Er waren ook andere kerken aanwezig uit



De zusters van "de Leviëten" zingen tijdens het feest van hun 3<sup>e</sup> verjaardag.

de omgeving en zo samen mochten we weer iets groots doen tot eer en glorie van de naam van Jezus.

In de diensten was er gebed voor de mensen die Jezus als Heer van hun leven wilden aan nemen, voor genezing en voor het ontvangen van de Heilige Geest. Vele mensen kwamen naar voren voor gebed, en het was een grote zegen. In onze harten is grote blijdschap en

dankbaarheid aan de Heer die zo machtig aanwezig was en de harten heeft aangeraakt en grote dingen heeft gedaan in ons midden.

### **Kerstfeest.**

En dan moeten we nu druk bezig zijn met de voorbereidingen voor Kerst, die we weer zoals vanouds willen vieren, met zang, voordrachten en gedichtjes, prediking, een Kerstmaaltijd en een cadeautje voor alle kinderen. Dat brengt weer veel drukte met zich mee, maar het is zo fijn om dit alles te mogen doen. De liefde van de Heer uitstralen en doorgeven. Hij kwam omdat Hij de mensen, de zondaars, liefhad en wil hen redding geven en vrede.

Wij willen u allen weer vragen om te bidden en ook te danken voor dit werk wat we hier voor onze Heer mogen doen. Ook willen we u een heel Gezegend Kerstfeest toewensen en een heel voorspoedig en gezegend 2009. Heel hartelijk gegroet en Gods zegen.

Govert en Marlies Jonker en medewerkers.

### **Email nieuwsbrief.**

Heeft u email? Meldt u dan aan voor onze HTML nieuwsbrief. U krijgt dan elke maand een nieuwsbrief (met kleurenfoto's) en voor ons is het een kostenbesparing. Stuur een mail naar [nieuwsbrief@zendingbrazilie.nl](mailto:nieuwsbrief@zendingbrazilie.nl) en u krijgt in het vervolg de brief in uw email binnen.

### **Van het bestuur.**

Prettige Kerstdagen  
en  
Gods zegen in 2009.

# Stichting Zending Brazilië voor Christus

---

## Bestuur:

Voorzitter: Br. Gijs Hendriksen  
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 – 656290)  
Secretaris: Br. Wim Boneschansker  
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591 – 622190)  
Penn. meester: Br. Roel Pothof  
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)  
E-mail: [info@zendingbrazilie.nl](mailto:info@zendingbrazilie.nl)  
Internet: [www.zendingbrazilie.nl](http://www.zendingbrazilie.nl)

## Comité van aanbeveling:

Ds. P.J. Bonhof – Drachten  
Ds. G. de Klein – Assen  
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen  
Evangelist C.J. Du Fossie - Morsel (België)  
Voorganger Evangelische Gemeente

## Veldadres van Govert en Marlies Jonker:

Rua Camilo Silverio Mendes 272  
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio  
Minas Gerias Brazilië  
E-mail: [cena.jonker@hotmail.com](mailto:cena.jonker@hotmail.com)  
Telefoon: 0055-3233651135

## Rekeningnummers voor giften via Nederland:

Door uw giften op één van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel mogelijk beperken.

ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425  
Postbank nummer 43.05.531  
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart

Graag willen wij u er op attenderen dat uw giften fiscaal verrekenbaar zijn, wij hebben een ANBI-beschikking.

Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010

## Adreswijzigingen:

St. Zending Brazilië voor Christus  
p/a De Koningsvaren 20  
7701 MJ Dedemsvaart